

VRAGEN OVER GOD

“Waarom heeft God ons gecreëerd?”

Iedereen zou erkennen dat onze lichaamsdelen, zoals onze ogen, oren, hersenen en hart, een doel hebben. Zou het dan niet logisch zijn dat het individu als geheel ook een doel heeft? God, de Alwijze, heeft ons niet geschapen om doelloos rond te dwalen of om alleen onze basis instincten en verlangens te vervullen. God beschrijft dit leven als een test. Elk persoon wordt getest om ervoor te kiezen om God te erkennen en Zijn leiding te volgen. God zegt:

“Voorwaar, Wij (God) hebben de mens geschapen ... om hem te testen; en we gaven hem gehoor en zicht. Voorwaar, Wij (God) hebben hem de weg gewezen, of hij nu dankbaar of ondankbaar is.” - Koran 76:2-3

Voor velen gaat het onderliggende probleem niet echt over het geloven in God, maar over de implicaties ervan. Het zou betekenen dat je weet dat je ter verantwoording wordt geroepen voor je daden, wat onhandig kan zijn voor het leven dat je wil leiden. De test houdt in dat we ons vernederen en God's bevel volgen in plaats van onze eigen verlangens, trots en ego.

“Waarom moet God ons op de proef stellen?”

God heeft niets nodig - Hij hoeft niets te scheppen en hoeft niemand op de proef te stellen. Hij heeft geen baat bij ons geloof en wordt niet beïnvloed door ons ongeloof. Eerder is het deel van Zijn oneindige wijsheid dat Hij ons schiep en de kans gaf om Hem te leren kennen. God weet de toekomst - het gaat erom dat we het zelf meemaken, ons leven ervaren en eigen keuzes maken.

“Hebben we echt een keuze?”

Het feit dat God onze keuzes kent, maakt het niet minder vrijwillig. Hoewel God wil dat mensen in Hem geloven, dwingt Hij niemand. Als God het zou willen, zou Hij de hele mensheid kunnen leiden, Hij heeft over alles macht. Maar in Zijn Wijsheid heeft Hij ons geschapen met het vermogen om te kiezen en heeft Hij ons verantwoordelijk gemaakt voor onze keuzes. God is niet per se blij met alles wat Hij laat gebeuren.

“Waarom openbaart God Zich niet gewoon?”

In Gods wijsheid heeft Hij ervoor gekozen Zichzelf bekend te maken door Zijn tekenen. Dit maakt deel uit van de test van dit leven. Hij heeft het onze verantwoordelijkheid gemaakt om de bewaamheden die Hij ons heeft gegeven te gebruiken om Hem te erkennen. Dit betekent dat alleen wie oprecht, nederig en diep nadenkend is, Hem zal herkennen en in Hem zal geloven.

“Waarom is er lijden in de wereld?”

Het feit dat mensen door verschillende beproevingen op verschillende manieren worden getest, weerlegt het bestaan van een almachtige God niet. Integendeel, zowel het goede als het slechte dat God toestaat te gebeuren, vormt onze test op aarde. We hebben niet in de hand wat er met ons gebeurt, maar we kunnen wel bepalen hoe we reageren, en dat is waar Hij ons op beoordeelt. Deze wereld is vluchtig en tijdelijk, maar de volledige gerechtigheid in het hiernamaals, die eeuwig is, zal al het onrecht of tegenslag in dit leven ruimschoots compenseren.

“Waarom straft God mensen?”

Iedereen snapt het concept van straf, dat nodig is voor gerechtigheid. God heeft ons geschapen met het vermogen om te kiezen hoe we willen leven, daarbij komt verantwoordelijkheid. Degenen die er oprecht naar streven God te gehoorzamen, zullen Gods barmhartigheid ontvangen en het paradijs binnengaan. Maar degenen die onachtzaam zijn over hun doel in het leven en God ontkennen, hebben uiteindelijk hun eigen keuze gemaakt en zullen ter verantwoording worden geroepen. Niemand kan God de schuld geven. God schiep geen mensen om hen te straffen - integendeel, Hij wil gemak en genade voor hen.

De islam is praktisch en bevordert een evenwicht tussen hoop op Gods barmhartigheid en angst voor Zijn straf - beide zijn nodig om een positief en nederig leven te leiden. God is de Meest Barmhartige maar ook de Meest Rechtvaardige. Als er geen dag des oordeels zou zijn, zou het de volmaakte gerechtigheid van God tegenspreken en zou het leven oneerlijk zijn.

CONCLUSIE

Zijn we hier pas 80 jaar of zo, en dat is het dan? Of is er meer in het leven? Zijn we gewoon geavanceerde apen zonder ultiem doel? Zijn wij materiële wezens met alleen fysieke behoeften of hebben we ook spirituele behoeften?

Voor degenen die nog steeds onbeslist zijn over God, is ons advies om Hem oprecht te vragen:

“God, als u bestaat, leid mij alstublieft.” Je zult misschien verrast zijn door de resultaten!

Voor meer informatie en verdere pamfletten in deze serie

p (+61) 3 9309-1515 w islamicpamphlets.com e shareislam@gmail.com

Donatie Details (Elke \$1 AUD maakt 15 pamfletten)

Bank Naam Commonwealth Bank Account Pamphlet Project Australia
BSB 063620 Account 10532332 Swift (international) CTBAU2S

WAT ZEGT ISLAM OVER ATHEÏSME?



“Wij (God) zullen hun Onze tekenen laten zien, aan de horizons en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat het de waarheid is.”

Koran 41:53

leer
de
basis

islamicpamphlets.com

Deze flyer introduceert het islamitische perspectief m.b.t. het geloven in God. Het legt uit hoe God ons voorziet van tekenen van Zijn bestaan – zowel uit Zijn natuurlijke creatie als uit openbaring, en het verduidelijkt veel voorkomende vragen.

God roept ons aan om Hem te erkennen d.m.v. van Zijn tekenen en heeft het onze verantwoordelijkheid gemaakt om te reflecteren en Hem te herkennen. Sommige mensen zijn ontvankelijk voor deze tekenen en zien Gods werk overal om hen heen, terwijl anderen alles afdoen als willekeurig en zinloos. God heeft in ieder mens een natuurlijke neiging tot geloven geplaatst, maar deze aanleg kan worden gevoed of onderdrukt.

Belangrijk is dat God mensen leidt die oprecht zijn en bereid zijn om leiding te ontvangen. Met andere woorden, degenen die niet in God willen geloven, zullen niet geleid worden. God zegt, **“God leidt tot Zichzelf wie zich tot Hem wendt.”** Koran 13:27

Dit vereist objectiviteit en een onbevooroordeelde houding t.o.v. de mogelijkheid van Gods bestaan, wat confronterend en vernederend kan zijn, maar zonder deze oprechte openheid en bereidheid kan geen enkele hoeveelheid informatie iemand laten geloven. In feite waarschuwt God ons dat degenen die Zijn tekenen benaderen vanuit een positie van trots en arrogantie, alleen rechtvaardiging zullen vinden voor hun ongelof.

Daarom hopen we dat degenen die oprecht en ruimdenkend op zoek zijn naar de waarheid, baat hebben bij deze informatie en het een nieuw perspectief biedt op het begrijpen van God.

REDENEN OM TE GELOVEN

De volgende zijn drie rationale redenen om in een schepper te geloven.

1. Begin van het heelal

Het eerste bewijs dat wijst op het bestaan van een Schepper heeft betrekking op het begrijpen van de oorsprong van het universum. Stel je voor dat je door een woestijn loopt en een horloge vindt. Een horloge bestaat uit glas, kunststof en metaal. Glas komt uit zand, plastic uit olie en metaal uit de grond – al deze componenten zijn te vinden in de woestijn. Zou je geloven dat het horloge zichzelf heeft gevormd? Dat de zon scheen, de wind blies, de bliksem insloeg, de olie omhoog borrelde, zich vermengde met het zand en metaal, en dat na

“Zijn ze uit het niets geschapen, of hebben ze zichzelf geschapen?”

Koran 52:35

miljoenen jaren het horloge samenkwam door willekeurige of natuurlijke toevalligheden?

Volgens de wetenschap is het heelal eindig en heeft het een begin. Waar kwam het universum vandaan?

Menselijke ervaring en logica vertellen ons dat iets dat een begin heeft niet zomaar uit het niets voortkomt, noch kan iets zichzelf creëren. We kunnen redeneren

dat een hoger ‘wezen’ het universum heeft geschapen. Dit ‘wezen’ moet krachtig en intelligent zijn omdat het het hele universum tot bestaan heeft gebracht en de ‘wetten van de wetenschap’ heeft gecreëerd die het regeren. We kunnen ook redeneren dat dit “wezen” tijdloos en ruimteloos is, omdat tijd, ruimte en materie begonnen bij de schepping van het universum. Al deze attributen vormen het basisconcept van God, de schepper van het universum. Sommigen vragen zich misschien af, **“Wie heeft God geschapen?”** God, de Schepper, is anders dan Zijn schepping. In tegenstelling tot de rest van de schepping, is God eeuwig, heeft altijd bestaan en heeft geen begin.

2. Perfectie van het heelal

Het tweede bewijs voor een schepper is de orde en perfecte balans van ons complexe universum. Kan een groot complex universum door toeval ontstaan, zonder toezicht?

Veel kenmerken van het universum geven duidelijk aan dat het speciaal is ontworpen om leven te ondersteunen, zoals de afstand van de aarde tot de zon; dikte van de aardkorst; snelheid waarmee de aarde draait; het percentage zuurstof in de atmosfeer; en zelfs de tilt van de aarde. Als deze metingen iets anders waren, zou leven niet kunnen bestaan.

Zoals een horloge een intelligente maker heeft om de tijd nauwkeurig bij te houden, zo moet de aarde ook een intelligente maker hebben om de tijd rond de zon bij te houden. Zou dit vanzelf kunnen gebeuren?

Als we de orde zien, de precieze wetten en systemen in onszelf en het heelal, is het dan niet rationeel dat ze een organisator hebben? Deze ‘organisator’ is het beste te verklaren door het bestaan van God – degene die deze orde tot stand heeft gebracht.

Opgemerkt moet worden dat de islam wetenschappelijk onderzoek en reflectie aanmoedigt. De rol van de wetenschap helpt ons de vele waargenomen patronen die God in Zijn schepping plaatst te beschrijven en de omvang van Zijn macht en wijsheid te waarderen. Vooruitgang in ontdekkingen, mechanismes en processen die we in de natuurlijke wereld aantreffen, geeft tekenen van een organisator en ontwerper, geen argument tegen God.

3. Openbaring van God

Het derde bewijs is de openbaring die door God aan de mensheid is gezonden als een teken van Zijn bestaan.

Een van de belangrijkste doelen van het boek van de islam, de Koran, is om mensen uit te nodigen om na te denken over Gods schepping en deze te waarderen en erdoor in Hem te geloven. In de Koran vestigt God onze aandacht op Zijn wonderbaarlijke ontwerpen en complexiteiten in het universum en in onszelf, die aangeven dat we een product zijn van ontwerp, doel en intelligentie. God zegt bijvoorbeeld:

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde, en de afwisseling van de nacht en de dag, en de schepen die door de zee varen met wat de mensen ten goede komt, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood en dat Hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde worden beheerst, zijn Tekenen voor een volk dat rede gebruikt.” - Koran 2:164

Bovendien zijn er duidelijke tekenen dat de Koran het woord van God is.

De Koran:

- Is vrij van fouten of tegenstrijdigheden.
- Is woord voor woord bewaard gebleven sinds de onthulling in de oorspronkelijke Arabische taal, in tegenstelling tot andere geschriften.
- Heeft een eenvoudige, pure en universele boodschap, die aanslaat op het intellect van de mens en inherente overtuigingen over God.
- Is meer dan 1400 jaar oud met veel wetenschappelijke feiten die de mensen van die tijd niet kenden en pas recentelijk door wetenschappers zijn ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn: water is de oorsprong van alle levende wezens (Koran 21:30); het uitdijende heelal (Koran 51:47); en de individuele banen van de zon en de maan (Koran 21:33).
- Bevat veel historische feiten die de mensen van die tijd niet kenden, evenals talrijke voorspellingen die correct zijn gebleken.
- Werd geopenbaard aan profeet Mohammed (vrede zij met hem), die bekend stond als analfabeet, maar toch een unieke taalstijl bevat die algemeen bekend staat als het toppunt van Arabische welsprekendheid en taalkundige schoonheid.

De meest rationele verklaring voor de vele unieke en wonderbaarlijke aspecten van de Koran is dat deze alleen van God kan zijn.