

De Profeet (vrede zij met hem) adviseerde haar, **“Wees zacht en kalm, O ‘Aisha, want Allah houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”**

Hij zei ook, **“Gebruik zachtheid! Want als zachtheid te vinden in iets, verfraait het het, en wanneer het wordt ontnomen uit iets, heeft het een tekort.”**

Nederigheid

De Profeet (vrede zij met hem) wilde voorkomen dat mensen opstonden uit respect voor hem. Hij zat waar plaats was en maakte nooit gebruik van een verhoging.

Hij droeg nooit iets om zich te onderscheiden van zijn metgezellen of te laten lijken dat hij in een hogere rang zat. Hij mengde zich tussen de armen en de behoeftigen; hij zat met de ouderen en ondersteunde de weduwen. Men kon hem op deze vlakken niet onderscheiden van de andere mensen.

Bij het adviseren van zijn metgezellen, zei hij, **“Allah heeft aan mij geopenbaard, dat je nederig moet zijn. Niemand mag buigen over mekaar, en niemand mag een ander onderdrukken.”**

Zo was zijn nederigheid dat hij bang was aanbeden te worden, een privilege die alleen past bij God:

“Overschrijdt de grenzen niet bij het prijzen van mij net als de christenen doen in het prijzen van Jezus, Zoon van Maria. Ik ben slechts een dienaar van de Heer; roep me als de dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”

De Ideale Echtgenoot

De geliefde vrouw van de Profeet, Aïsha, zei over haar nobele man, **“Hij heeft altijd geholpen met het huishouden, veegde de vloer en repareerde als nodig zijn kleren en zijn schoenen. Hij melkte de dieren, beschermde en voedde ze.”**

Niet alleen was hij een toegewijde echtgenoot, hij moedigde ook zijn metgezellen aan om zijn voorbeeld te volgen, **“De meest perfecte van de gelovigen in het geloof zijn de beste van hen in de moraal. En de beste onder hen zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.”**

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: ‘Vrede.’”
Koran 25:63

Het Ideale Voorbeeld

draft 1

“En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.”
Koran 68:4

Wat er voorafgegaan is, is slechts een glimp van hoe Mohammed (vrede zij met hem) leefde. De voorbeelden van vriendelijkheid en de genoemde barmhartigheid kan als een verrassing komen voor sommige mensen die de verdraaide beelden uit de media geloven.

Het is belangrijk als je de Islam probeert te begrijpen dat je naar de bronnen gaat: De Koran en de uitspraken en handelingen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Niemand moet de Islam beoordelen op de dolende acties die sommige moslims uitvoeren.

Opmerkingen van de niet-moslims

Mahatma Gandhi K, een belangrijke politieke en spirituele leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, merkte op: **“Het was de eenvoud en de uiterste bescheidenheid van de Profeet, de nauwgezette achting voor zijn beloften, zijn intense toewijding aan zijn vrienden en volgelingen, zijn onverschrokkenheid, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen in God en in zijn eigen missie. Deze gedragingen en niet het zwaard overwonnen alles vóór hen en iedere hindernis.”**

George Bernard Shaw, de Britse toneelschrijver, verklaarde: **“In de wereld is er dringend behoefte aan een man met de geest van Mohammed; religieuze mensen in de Middeleeuwen, als gevolg van hun onwetendheid en vooroordelen, hadden hem afgebeeld in een zeer donkere weg, ze zagen hem als de vijand van het christendom. Maar na mijn zoektocht naar het verhaal van deze man vond ik het een geweldige en een wonderbaarlijk persoon, en ik kwam tot de conclusie dat hij nooit een vijand van het christendom is geweest. Hij was in plaats daarvan de redder van de mensheid. In mijn mening, als hem de controle over deze wereld was gegeven, zou hij al onze problemen oplossen en aanzetten naar vrede en het geluk waar de wereld naar verlangt.”**

PROFEET MOHAMMED

(VREDE ZIJ MET HEM)

Je zou deze
man moeten kennen!

Voor meer informatie en andere flyers

w islam-blog.nl e preciousdawah@gmail.com

de basis
leren

islamicpamphlets.com

Wie is Mohammed?

(vrede zij met hem)

Moslams geloven dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste profeet is in een lange keten van profeten. Hij is gestuurd naar de mensen om op te roepen tot de gehoorzaamheid en de aanbidding van God alleen ('Allah' in het Arabisch). Sommige van deze profeten waren Adam, Noah, Abraham, Ismaël, Izaak, Jacob, Jozef, Mozes, David, Salomo en Jezus (vrede zij met hen allen).

"Inderdaad in de Boodschapper van Allah heb je een uitstekend voorbeeld te volgen voor wie in Allah en de laatste Dag geloven en die Allah vaak gedenkt."
Koran 33:21

Net zoals Mozes (vrede zij met hem) gestuurd werd met de Thora (de oorspronkelijke en authentieke openbaring zoals gezonden naar Mozes) en Jezus (vrede zij met hem) met het Evangelie (de oorspronkelijke onveranderde openbaring - niet de huidige versies), geloven moslams dat Mohammed (vrede zij met hem) werd gestuurd met de Koran, om aan te tonen hoe de leer moet worden toegepast.

De Profeets (vrede zij met hem) vrouw, Aisha, werd eens gevraagd om de Profeet (vrede zij met hem) te beschrijven, en ze antwoordde dat hij 'de lopende Koran was', wat betekent dat hij minutieus de edele leringen van de Koran uitvoerde in zijn dagelijks leven. We zullen zien hoe hij de lering vertaalde in nobele daden.

Missie van Barmhartigheid

Evenals mensen oproepen om te bidden, vasten en het geven van liefdadigheid, heeft de Profeet (vzmh) gezegd dat iemands geloof in God invloed moet hebben op zijn behandeling van anderen. Hij zei, **"De beste van jullie zijn degenen met het beste karakter."**

Veel uitspraken van de Profeet (vzmh) benadrukken de relatie tussen geloof en actie, bijvoorbeeld, **"Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, mag zijn burenen niet slecht behandelen, en wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, zou zijn gast royaal moeten dienen, en wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, spreekt wat goed is of zwijgt."**

"En Wij (God) hebben je niet gestuurd (Mohammed) behalve als een barmhartigheid voor de mensheid."
Koran 21:107

De laatste Boodschapper (vzmh) leerde de mensen om genade te tonen en elkaar te respecteren, **"Wie geen barmhartigheid geeft voor anderen, zal geen barmhartigheid geschieden."**

In een andere overlevering; sommige mensen verzochten de Profeet (vzmh) tot God te roepen om de ongelovigen te straffen, maar hij antwoordde, **"Ik ben niet gezonden om te vloeken, maar als een genade."**

Vergiffenis

De Profeet (vzmh) was de meest vergevingsgezinde van alle mensen en de vriendelijkste. Als iemand hem misbruikte, vergaf hij hem. Hoe slechter een persoon was, hoe geduldiger hij werd. Hij was ontzettend soepel en vergevingsgezind, vooral wanneer hij de overhand en de kracht had om terug te slaan.

Mohammed (vzmh) was voor vergeving. Geen enkele vorm van criminaliteit of agressie tegen hem was te groot om niet vergeven te worden door hem. Hij was het beste voorbeeld van vergeving en vriendelijkheid, zoals vermeld in het volgende vers van de Koran, **"Blijf tot vergeving (O Mohammed), en beveel vriendelijkheid, en wend u van de onwetenden."** Koran 7:199

"En laat hen vergeven en geen acht slaan (op wat zij hebben misdaan). Houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft."
Koran 24:22

Gelijkheid

In de volgende uitspraken van de Profeet (vzmh), leerde hij dat alle mensen gelijk zijn in de ogen van God,

"De hele mensheid is van Adam en Adam is uit klei. Er is geen superioriteit voor een Arabier over een niet-Arabier, noch voor een zwarte op een witte; behalve door vroomheid."

"God richt zich niet naar uw uiterlijk en uw rijkdom, maar Hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden."

Er wordt verteld dat zodra een metgezel van de Profeet (vzmh) een andere metgezel op een beledigende manier, **"zoon van een zwarte vrouw!"** riep, de Profeet (vrede zij met hem), boos werd en zei, **"Wil je hem veroordelen vanwege de zwartheid van zijn**

moeder? Je hebt nog steeds de sporen van onwetendheid uit de pre-islamitische periode."

Tolerantie

"Het goede en kwade zijn niet gelijk. Weersta daarom (het kwade) door hetgeen het beste is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden."
Koran 41:34

"Je moet niet kwaad doen tegen degenen die kwaad doen tegen jou, maar je moet omgaan met hen met vriendelijkheid en vergiffenis." Dit is hoe de laatste Boodschapper van God (vrede zij met hem) gereageerd heeft op persoonlijke aanvallen en misbruik.

Islamitische bronnen omvatten een aantal gevallen waarin de Profeet (vrede zij met hem) de had kans om wraak te nemen op degenen die hem onrecht aangedaan hadden, maar de Profeet heeft het niet gedaan.

Hij leerde de mens om geduld in het aangezicht van tegenspoed te oefenen: **"De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf beheerst tijdens zijn woede."**

Geduld en tolerantie beoefenen betekent niet dat een moslim een passivist moet zijn en zich niet moet verdedigen in geval van een aanval. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verklaarde dat, **"we moeten niet wensen om de vijand tegemoet te komen, maar als je het (gezicht) van de vijand ontmoet wees geduldig (dwz standhouden wanneer je geconfronteerd wordt met de vijand)."**

Mildheid

Een metgezel die Mohammed (vrede zij met hem) tien jaar diende, heeft gezegd dat Mohammed (vrede zij met hem) altijd zacht was in zijn omgang met hem. **"Als ik iets deed, twijfelde hij nooit aan mijn manier van doen; en als ik iets niet deed, ondervroeg hij mij nooit over mijn falen. Hij was de vriendelijkste van alle mensen."**

Op een keer, reageerde de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) woedend nadat hij beledigd werd door een persoon.

"Door de barmhartigheid van God ben jij (de Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als je ruw en hardvochtig was geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd..."
Koran 3:159