

Profeten (Gfvmh) rådede hende, **“Vær venlig og rolig Aisha, for Allah kan lide venlighed i alle henseender.”**

Han udtalte også, **“Udvis venlighed! For hvis venlighed finde, så bliver det smukkere, og når den forsvinder, bliver dette mangelfuldt.”**

Ydmyghed

Profeten (Gfvmh) plejede at forhindre folk i at rejse sig op af respekt for ham. Han plejede at sidde hvor der var ledig plads i en forsamling, og han søgte aldrig en fremtrædende eller ophøjet plads. Han iklædte sig aldrig noget for at være forskellig fra sine ledsagere, eller fremstå som mere værd end dem. Han plejede at blande sig med de fattige og de nødstedte, og han plejede at sidde med de ældre og forsørge enkerne. Folk som ikke kendte ham, kunne ikke se forskel på ham og resten af folkemængden.

Han sagde til sine ledsagere, **“Allah har åbenbaret for mig, at i skal være ydmyge. Ingen bør prale overfor andre, og ingen må undertrykke andre.”**

Hans ydmyghed var så stor, at han var bange for at blive tilbudt, en retting som kun Gud har,

“Overskrid ikke grænserne når I priser mig, sådan som de kristne gjorde med Jesus, søn af Maria. Jeg er intet andet end Guds tjener, så kald mig Guds Tjener og Hans Budbringer.”

Den ideelle Ægtemand

Profetens elskede kone Aisha sagde angående sin mand, **“Han hjalp altid med det huslige, og lappede sit tøj, reparerede sine sko og fejede gulvet. Han plejede at malke, hyrde og fodre sine husdyr og udføre andre huslige pligter.”**

Ikke alene var han en hengiven ægtemand, han opfordrede også sine ledsagere til at følge hans eksempel, **“Den mest perfekte af de troende, er dem som har den bedste moral. Og den bedste blandt dem, er den som behandler sine kone bedst.”**

“Den Barmhjertiges (Gud) tjenere er dem, som vandrer på jorden i ydmyghed og siger: “Fred!” når de uvidende taler til dem.”

Koransen 25:63

“...Lev sammen med dem (jeres koner) efter ret og rimelighed...”

Koransen 4:19

“Sandelig du (Muhammed) har en høj karakter.”

Koransen 68:4

Det ideelle Forbillede

Hvad vi her har frembragt, er kun et glimt af hvordan Muhammed (Gfvmh) levede sit liv. Eksemplerne på hans venlighed og barmhjertighed, kommer nok bag på nogle, idet det portræt der oftest tegnes af Islam i medierne konstant er misvisende.

Det er vigtigt, at når man prøver at forstå Islam, at man går direkte til kilderne: Koranen, profeten Muhammeds (Gfvmh) udtalelser og sædvane, og at man ikke dømmer Islam ud fra nogle få muslimers forhastede og uovervejede handlinger.

Udtalelser fra Ikke-Muslimer

Mahatma Ghandi, en stor politisk og spirituel leder af den indiske uafhængighedsbevægelse skrev: **“Jeg blev mere end overbevist om, at det ikke var sværdet, der vandt en plads for islam i de dage i historien; det var den gennemførte enkelthed, den totale selvudslettelse af profeten, det samvittighedsfulde hensyn til løfter, hans intense hengivenhed til sine venner og tilhængere, hans frimodighed, hans frygtløshed, hans absolutte tillid til Gud og i sin egen mission.”**

George Bernard Shaw, den britiske dramatiker erklærede: **“Verden har virkelig brug for en mand med forstand som Muhammed. Religiøse folk i middelalderen, havde udstillet ham på en meget grum måde, idet de plejede at anse ham som en fjende af kristendommen, grundet deres uvidenhed og fordomme. Men efter at have undersøgt denne mands historie, fandt jeg den mirakuløs og forbløffende, og jeg blev enig med mig selv om, at han ikke var en fjende af kristendommen, og han må kaldes en redningsmand for menneskeheden. Min holdning er, at hvis han var blevet givet verdensherredømmet i dag, ville han løse vores problemer og sikre den fred og lykke som verden higer så meget efter.”**

For mere information og flere flyers i denne serie

fb [facebook.com/udforskislam](https://www.facebook.com/udforskislam)

w [udforskislam.dk](https://www.udforskislam.dk)

e info@udforskislam.dk

UDFORSK
ISLAM

PROFETEN MUHAMMED

(GUDS FRED VÆRE MED HAM)

Du bør vide
hvem han er!

Hvad du bør
vide

UDFORSK
ISLAM
[islamicpamphlets.com](https://www.islamicpamphlets.com)

Hvem er Muhammed?

(Guds fred være med ham)

"I sandhed har I i Guds budbringer det bedste eksempel at efterleve, for hvem der end håber at møde Allah på den sidste dag, og som ofte ihukommer Allah."

Koranen 33:21

Muslimere tror, at Muhammed (Gfvmh) er den sidste profet i en lang række af profeter, som har været sendt for at kalde folk til tilbedelse og lydighed over Gud alene (på arabisk "Allah"). Nogle af disse profeter er: Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, Salomon og Jesus (Guds fred være med dem alle).

Ligesom Moses (Gfvmh) blev sendt med Toraen (den oprindelige uændrede åbenbaring til Moses), og Jesus (Gfvmh) med Evangeliet (den oprindelige uændrede åbenbaring, ikke "Det nye testamente" eller nutidens evangelier), tror muslimer at Muhammed (Gfvmh) blev sendt med Koranen, for at demonstrere hvordan dens lære skulle anvendes.

Profetens (Gfvmh) kone Aisha, blev engang bedt om at beskrive profeten (Gfvmh), og hun svarede, at han var **"en omvandrende Koran"**, hvilket betød at han omhyggeligt implementerede Koranens ædle lærdom i hans dagligdag og liv. Vi vil her demonstrere hvordan han overførte denne ædle lærdom til ædle handlinger.

Barmhjertighed

På samme måde som profeten (Gfvmh) lærte folk at bede, faste og give almisse, lærte han også, at ens tro på Gud skulle have indflydelse på, hvordan man behandler andre. Han sagde, **"Den bedste af jer er den som har den bedste opførsel."**

Mange af profetens (Gfvmh) udtalelser lægger stor vægt på forholdet mellem tro og handling. Dette ses f.eks. da han sagde, **"Den som tror på Gud og den sidste dag, skal ikke sår sin nabo, og den som tror på Gud og den sidste dag, skal behandle sine gæster gavmildt, og den som tror på Gud og den sidste dag, skal tale på en god måde, eller tie stille."**

"Og Vi (Gud) har ikke sendt dig (Muhammed) undtagen som en barmhjertighed for menneskeheden."
Koranen 21:107

Den sidste budbringer (Gfvmh) lærte menneskene at udvise barmhjertighed, og at respektere hinanden, **"Den som ikke udviser barmhjertighed overfor andre, vil ikke blive vist barmhjertighed selv."**

I en anden udtalelse bedte nogle folk profeten (Gfvmh), om at gå i forbøn til Gud, for at straffe de ikke-troende, men han svarede, **"Jeg er ikke blevet sendt for at forbande nogen, men som en barmhjertighed."**

Tilgivelse

Profeten (Gfvmh) var både den mest tilgivende af alle folk samt den venligste. Hvis nogen var grov overfor ham, ville han tilgive dem, og nu grovere en person var, nu mere tålmodighed havde han. Han var meget godhjertet og tilgivende, specielt da han overtog magten, og havde muligheden for gengældelse.

Muhammed (Gfvmh) var meget tilgivende, og ingen forbrydelse eller angreb på hans person, var for gret til at kunne blive tilgivet af ham.

Han var det bedste eksempel på tilgivelse og venlighed, som det også står skrevet i følgende koranvers, **"Udvis tilgivelse (Muhammed), og påbyd det gode, og vend dig bort fra de uvidende."** Koranen 7:199

"...Lad dem tilgive og vise overbærenhed, ønsker i ikke at Gud skal tilgive jer? For Gud er Den Tilgivende og Den Barmhjertige."

Koranen 24:22

Lighed

I de følgende af profetens udtalelser (Gfvmh), lærte han, at alle mennesker er lige i Guds åsyn,

"Hele menneskeheden er fra Adam, og Adam er fra ler. En araber ikke en ikke-araber overlegen, ej heller er en sort en hvid overlegen, undtagen gennem oprigtighed."

"Gud bedømmer jer ikke i forhold til jeres udseende og jeres rigdom, men Han ser på jeres hjerter, og ser på jeres gerninger."

Det blev berettet, at en af profetens (Gfvmh) ledsagere kaldte på en anden af hans ledsagere med et uforskammet navn, **"søn af en sort kvinde!"** Profeten (Gfvmh) blev vred og sagde, **"Fordømmer**

du ham på grund af hans mors sorte hudfarve? Du har stadig spor af uvidenhed fra den før-islamiske tid."

"Den gode handling er ikke lige med den onde handling. Forsvar dig med noget der er bedre, og da vil den til hvem du havde et fjendtligt forhold, blive som en nær ven."

Koranen 41:34

De islamiske kilder beskriver en række hændelser, hvor profeten (Gfvmh) havde muligheden for at tage hævn mod dem, som havde forbrudt sig mod ham, men han afstod fra det.

Han lærte mennesket at være tålmodig, når det møder modgang: **"Den stærke er ikke den som overrumpler folk med sin styrke, men den stærke er den som kontrollerer sig selv når han er vred."**

At udvise tålmodighed og tolerance betyder ikke, at en muslim skal være pacifist eller afstå fra at forsvare sig selv, hvis han bliver angrebet. Profeten (Gfvmh) har udtalt, **"Ønsk ikke at møde fjenden, men når du så står overfor fjenden, så hav tålmodighed (f.eks. stå fast på det du tror på, og gå ikke på kompromis)."**

Venlighed

En ledsager som tjente Muhammed (Gfvmh) i over 10 år sagde, at Muhammed (Gfvmh) altid var venlig over ham, **"Når jeg gjorde noget, stillede han aldrig spørgsmål ved min fremgangsmåde, og når jeg undlod at gøre noget, stillede han aldrig spørgsmål til hvorfor jeg havde undladt det. Han var den venligste af alle mennesker."**

På et tidspunkt blev profetens kone vred, efter at hun var blevet forulempet af en person.

Tolerance

"Du skal ikke gøre ondt mod dem der gør dig ondt, men du skal behandle dem med tilgivelse og venlighed."

Sådan reagerede Guds budbringer (Gfvmh) når han blev angrebet personligt eller behandlet uforskammet.

"Ved Guds barmhjertighed var du mild over for dem. Havde du været rå og hårdhjertet, var de blevet spredt rundt omkring dig."
Koranen 3:159