

לבדיקה עיין בדף

[www.saaaid.net/The-clear-religion/ab.htm](http://www.saaaid.net/The-clear-religion/ab.htm)

סדרת למידה על האיסלאם

הנביא הגדול, יהי רצון שתפילת האל ושלום עליו, יראת הכבוד ויראת הכבוד שלו, היא חלוקה גדולה של אנשי האמונה, וזכותו, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום, להיות מוערך, מהולל ונערץ. אבן עבאס ויותר מאחד: הם מהללים אותו, (ומכבדים אותו) מתוך יראת כבוד, שהיא כבוד, יראת כבוד ותפארת. "אל-סעדי אמר:" {וכבדו וכבדו אותו} כלומר: שבחו את השליח, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום, וכבדו אותו, כלומר: כבדו אותו וכבדו אותו. ויראת שלום עליו עבור החקלאי

בעולם והבא, אללה הקב"ה אמר: אלה המאמינים בו ועזרו ונסרו ועוקבים אחר האור שהתגלה עם אלה שיצליחו (מנהג:), אמר אבן קתיר: "והוא אמר: {אלה המאמינים בו ועזרו ונסרו} כלומר, האדירו אותו וכיבדו אותו, {והלכו בעקבות האור שנשלח איתו} כלומר: הקוראן והגילוי שהביא כמות לעם, "הם המצליחים" כלומר: בעולם הזה ובעולם הבא.

בין הדימויים והביטויים של יראת הכבוד של הנביא, יהי עליו תפילת האל ושלום: יראת כבודו בנשותיו, שאלוהים יהיה מרוצה מכולם, המוסלמים חייבים - בכל פעם ובכל מקום - לשמור עליהם את זכותם לקדושה ויראת כבוד, הכבוד והתהילה, והעמדה שאלוהים הכל יכול העמיד להם, כי הם אלה שקיבלו את אלוהים. וכי נשות הנביא, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום, ואמהות המאמינים, אלוהים אדירים אמר: {הנביא הוא יותר מהמאמינים עצמם, ונשותיו הן אמותיהן.} ("אל-אחזב, ו). אבן קטרה

אמר בפירושו לפסוק זה: "כלומר בכבוד, כבוד, כבוד, יראת כבוד וכבוד." מטרת מתן השם הזה להם - אמהות המאמינים - היא לקבוע את מעלתן, והאיסור להינשא להן אחרי שהוא, יהי רצון שתפילת האל ושלום עליו, זה נפסק. זו הפסיקה באמרה הקב"ה: אלוה

ים הוא גדול". (אל-אחזב:). אל-קורטובי אמר: "אלוהים אדירים הכבד את נשותיו של נביאו, יהי עליו תפילת אלוהים ושלום, בכך שהפך אותם לאמהות המאמינים, כלומר בצורך של הערצה, כבוד, יראת כבוד, יראת כבוד לגברים." אבן תימיה אמר: "המוסלמים הסכימו פה אחד שנישואיהם אסורים לאחר מותו, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, וכי יש לכבד אותם, כי הם האמהות של המאמינים מבחינת קדושה ואיסור

ואיך לא להיות נשותיו של הנביא עליו השלום מעמד זה ועמדה זו והם שבחרו באללה ובשליח שלו והבא בעת שקיבלתי אתא בהעדר אילוצים אמר הקב"ה: {הו הנביא, אמור לנשותיך כי אתם מחפשים את העולם ואת עיטורי יפה \* אבל אם אתם מחפשים את אללה ושליחו והבא מכיוון שאלוהים הכין למעשים הטובים שזכר גדול ממך.} ("אל-אחזב כ"ח, כ"ט). (אל-אחזב:), אמר אל-קורטובי: "אני מתכוון בכבוד ובכבוד, מכיוון שאלוהים העניק להם את חברותו של נביאו, שאלוהים יברך אותו ויעניק

לו שלום, וגדולתו של הקוראן בזכויותיהם." אבו בכר אבן אל-ערבי אמר: "האמירה שלו: (אתה לא כמו אחת הנשים)." המשמעות: בסגולה ובכבוד, כי גם אם הם בני אדם, הם אינם כמו אחד מהם, בדיוק כמו הנביא, תפילותיו של האל ושלום עליו, גם אם אחד מבני האדם הוא סגולה, אז אף אחד מהם אינו סגולה. וקומה, וכבוד המעמד אינו סובל

מלכודות, כי מי שמחקים אותו, שמעמדו מועלה בבתים ראוי להעלות את מעשיו במעשים ולהעלות את מצבו על הנסיבות. אבן תימייה אמר: "בין מקורותיהם של

הסונים והקהילה הם הם מניחים את נשות שליח האל, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלו, אמהות המאמינים, והן מאמינות כי הן בעליה בהמשך, ובמיוחד חדיג'ה, שאלוהים יהיה מרוצה ממנה, אם רוב ילדיו, והראשון שהיה מאמין לו וממנה היה מאמין בו וממנה שהוא מאמין בו. בינט אלסידיק (עיישה), אלוהים יהיה מרוצה משניהם, שבו הנביא, יהי רצון שתפילת האל ושלו, אמר: "העדפתו של עיישה על פני נשים היא כמו העדפת הדייסה על פני אוכל אחר

בין מעלותיהם של אמהות המאמינים

המעלה הראשונה: לדבר עליהם בתיאור הנישואין. אלוהים אדירים הזכיר את נשות הנביא, יהי רצון שתפילת האל ושלו, עליו, תוך שימוש במילה "זוגיות" מלבד המוזכר בקוראן האצילי, וזה כולל את הפסוק הראשון בפסוקי הבחירה: {ה' נביא, ספר לבעלך} (אל-אחזב),

כך היה הנאום אליהם בקוראן האצילי הוא לעתים קרובות בניסוח האישה, אפילו במקום התוכחה, כמו בסוראט "אל-תארים, והוא לא התייחס אליהם במילה "אישה

השנייה: כולם בוחרים באלוהים, בשליחו, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, והבא, וזה עניין ספציפי. הפסוק: "זהו צו מאת אלוהים לשליח שלו, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלו, לתת לנשים שלו את הבחירה בין לעזוב אותו, אז הן הולכות לאחרים שיגיעו אליהן החיים

העולמיים וקישוטם, ובין סבלנות למה שיש לו ממצוקת המצב, והם עם אלוהים בפרס הגדול הזה, אז בחר שאלוהים יהיה מרוצה מהם, ואלוהים, שליחו והבא, ואלוהים שילב עבורם אחר כך בין טובת העולם הזה לבין אושרו של הבא.

ובטפסיר אל-טבארי ואחרים: "הוא התחיל עם עאישה, אלוהים יהיה מרוצה ממנה, וכשבחרה באלוהים, את שליחו והבא, שמחה הורגשה מול שליח האלוהים, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, וכולם המשיכו בעקבותיו, "והם בחרו באלוהים, את שליחו ואת הבא

השלישי: תשומת לב לעצותיהם ולשיח שלהם עם התארים הטובים ביותר. אלוהים אדירים אמר: {הנשים של הנביא} (אל-אחזב), אל-עלוסי אומר בפירושו: "נשות הנביא} צובעים את השיח ומפנים אותו אליהם להראות להם דואגים לעצתם ולקרוא להם

לעוד ויצירת קשר

fatmtaslam11@gmail.com