



**WIE IS MOHAMMED
(VZZMH)**

www.ansarullah.net

رسول الله

www.rasaulallah.net



INHOUDSOPGAVE

Oordeel zelf

Door Yusuf Estes, Een Voormalig Christelijke Prediker8

Inleiding

Basisdefinities

Wie is de moslim?20

Vertegenwoordigen Hedendaagse Moslims het Denken van
Mohammed (VZZMH)?.....21

Wat is het Begrip “Profeet” voor Moslims?21

Zijn Moslims Slechte Mensen?.....21

Accepteren Moslims Anderen (niet-Moslims)?.....22

In de omgang

Mohammed (VZZMH) als echtgenoot23

Mohammed (VZZMH) als een vader23

Mohammed (VZZMH) als een grootvader24

Mohammed (VZZMH) met kinderen24

Mohammed (VZZMH) met vrouwen25

Mohammed (VZZMH) met zijn verwanten26

Mohammed (VZZMH) als een bezoeker27

Mohammed (VZZMH) Met de Wezen27

Mohammed (VZZMH) Met de Armen28

Mohammed (VZZMH) Met zijn Buren29

Mohammed (VZZMH) Met de Ouders30

Zijn betrekkingen

Mohammed (VZZMH) als Verkoper32

Mohammed (VZZMH) als Koper32

Mohammed (VZZMH) als sluiters van verbonden33

Mohammed (VZZMH) in Oorlog33

Mohammed (VZZMH) met de Mensen van de Heilige Schrift (Joden &
Christenen)34

Zeden

Mohammed (VZZMH) als een Betrouwbare (en Eerlijke)36

Mohammed (VZZMH) als een Waarheidsgetrouw Persoon37

De Woordvoerder Mohammed (VZZMH)37

Mohammed (VZZMH) de Wijze Geduldige Man38

Mohammed (VZZMH) de Metgezel39



| | |
|---|----|
| Mohammed (VZZMH) de Bescheidene | 39 |
| Mohammed VZZMH Vriendelijk Tegen Iedereen Zelfs Tegen Dieren | 40 |
| Mohammed VZZMH de Barmhartige | 40 |
| Mohammed (VZZMH) de Asceet | 41 |
| Mohammed (VZZMH) en vaarwel zeggen | 42 |
| Mohammed(VZZMH) de Dankbare | 43 |
| Mohammed (VZZMH) de Rechtvaardige | 44 |

Goede manieren

| | |
|--|----|
| Mohammed (VZZMH) als een Onderwijzer | 45 |
| Mohammed terwijl hij at | 46 |
| Mohammed (VZZMH) terwijl hij dronk | 46 |
| Mohammed (VZZMH) en Ziekte | 46 |
| Mohammed (VZZMH) als Reiziger | 47 |
| Mohammed(VZZMH) terwijl hij liep | 47 |

Aanbidding

| | |
|---|----|
| Mohammed (vzzmh) in zijn aanbidding | 48 |
| Mohammed (vzzmh) tot Allah sprekend | 48 |

Het eenvoudige leven van Mohammed (VZZMH)

De Profeet (VZZMH) gaf goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

| | |
|---|----|
| De Profeet Bracht Goede Tijdingen Tijdens de Moeilijkste Situaties | 53 |
| De Profeet (vzzmh) in Ta'if | 53 |
| De Profeet (vzzmh) met Aboe Bakr tijdens de Hizrah(onderweg van Mekka naar Medina) De Greppel Slag | 54 |

De Profeet Mohammed, een eenvoudig mens Een aantal leringen van de Profeet

| | |
|--|----|
| Purificatie van jezelf | 58 |
| Gehoorzaamheid aan de Ouders | 59 |
| Omgang met Familie | 59 |
| Grootbrengen van Dochters | 59 |
| Grootbrengen van Wezen | 60 |
| Gehoorzaamheid aan de Heersers | 60 |
| Vriendelijkheid | 60 |
| Het Kwaad van Bedelen | 60 |
| Samenwerking | 60 |
| De Belangrijkheid van het Leren | 61 |
| De Behandeling van Knechten, Vrouwelijke Bediendes en Bewakers | 62 |



Wat heeft Mohammed gezegd? Yusuf Estes

Mohammed, vrede zij met hem, de laatste Boodschapper van Allah

Jezus & Mohammed vergeleken – vrede zij met hen Yusuf Estes

Wie is DE Profeet?69



Oordeel zelf

Door Yusuf Estes, Een Voormalig Christelijke Prediker

Mohammed ibn Abdoellah ibn Abdoel Moettalib
Geboren 570 A.D.; overleden 633 A.D.

Het volgende is gebaseerd op boeken, manuscripten, teksten en feitelijke beschrijvingen van ooggetuigen. Te talrijk om ze hierin allemaal op te noemen, door de eeuwen heen in de oorspronkelijke vorm bewaard door zowel moslims als niet-moslims.

Er zijn tegenwoordig veel mensen die over de Profeet Mohammed, (vzzmh) discussiëren. Wie was hij precies? Wat onderwees hij? Waarom was hij door sommigen zo geliefd en gehaat door anderen? Maakte hij zijn beweringen waar? Was hij een heilig iemand? Was hij een profeet van God? Wat is de waarheid over deze man? Oordeel zelf.

Hier zijn de feiten zoals ze door duizenden mensen zijn verteld, velen van hen kenden hem persoonlijk.

- Zijn komaf was van een nobele stam, afstammeling van de leiders van Mekka.
- Zijn naam komt van de Arabische wortel "hamd " wat letterlijk "de geloofde" betekent. Mensen in zijn tijd en tot op het heden loven hem vele keren per dag, (vzzmh).
- Hij is nooit vervallen tot de gebruikelijke gewoonte van zijn stamgenoten; het anbidden van beelden, afgodsbeelden of door de mens gemaakte "goden".
- Hij geloofde dat God de ware ene God is, en zodanig alleen moet worden aanbeden, zonder andere "goden" naast Hem.
- Hij hield vast aan de Naam van God met de hoogste eerbied en gebruikte Gods Naam nooit ijdel of voor enig prachtvol nutteloos doel.



- Hij verachtte foute aanbidding en alle complicaties en achteruitgang waar dit toe leidt.
- Hij hield zich aan de Geboden van God de Almachtige, net zoals de vroegere profeten deden.
- Hij heeft nooit ontucht gepleegd, en verbood anderen ontucht te plegen.
- Hij verbood woekerrente en rente bij geldleningen, net als Jezus, (vzzmh), dit eeuwen vóór hem heeft gedaan.
- Hij heeft nooit gegokt en stond het niet toe.
- Hij dronk nooit alcohol of sterke drank; alhoewel dit de gewoonste zaak was voor mensen in zijn tijd en plaats.
- Hij liet zich niet in met roddel en keerde zich af van het luisteren naar dergelijke zaken.
- Hij vastte dagen achtereen om dichter bij God de Almachtige te zijn, weg van de kleingeestigheid van wereldlijke aantrekkelijkheden.
- Hij onderwees dat Jezus, (vzzmh), de onbevleete ontvangenis was en de wonderbaarlijke baring van Maria, en dat zij van de beste schepselen van God de Almachtige was.
- Hij drong er zelfs bij de joden van Medina op aan, dat Jezus, (vzzmh), de Messias was, Christus, wiens komst voorspeld was in hun Torah (het Oude Testament).
- Hij zei dat Jezus, (vzzmh), vele wonderen verrichtte met Gods toestemming, hij genas leprozen, gaf blinden het zicht terug en bracht zelfs een dode tot leven.
- Hij verklaarde duidelijk dat Jezus, (vzzmh), niet dood was, maar integendeel, dat God de Almachtige hem had herrezen.
- Hij voorspelde dat Jezus, (vzzmh), in het Einde der Tijden terug zal komen om de ware gelovigen naar een overwinning over het kwaad en kwaadaardige mensen te leiden, en dat hij de Antichrist zal vernietigen.
- Hij beval het betalen van aalmoezen aan de armen en hij was de



verdediger en beschermer van weduwen, wezen en reizigers te voet.

- Hij droeg mensen op zich met hun families te herenigen en familiebanden aan te houden en hij herstelde betrekkingen tussen gezinsleden.
- Hij eiste van zijn volgelingen om alleen wettige omgang met vrouwen aan te gaan, en verbood seks buiten de voorschriften van God de Almachtige.
- Hij stond er op vrouwen hun eigen rechten, hun bruidsschat, erfenis en eigendom te geven.
- Zijn geduld en bescheiden houding waren voorbeeldig en iedereen die hem kende gaf toe dat hij deze goede eigenschappen had.

A. Hij loog nooit, schond nooit het vertrouwen, legde nooit een valse verklaring af, hij was bekend met alle stammen van Mekka, hij stond bekend als: "De Waarheidsgetrouwe" (Al-Amien).

B. Hij liet zich niet in met seks buiten het huwelijk, noch was hij het hier ooit mee eens, hoewel het destijds iets was wat veel voorkwam.

C. De enige relaties die hij met vrouwen had waren legitieme, contractuele huwelijken met wettelijk geschikte getuigen.

D. Zijn relatie met Aisja was slechts die van het huwelijk. Hun relatie is tot in het kleinste detail door Aisja zelf beschreven in de meest liefdevolle en eerbiedige manier als een huwelijk waarlijk in de hemel gesloten. Aisja wordt beschouwd als een van de hooggeplaatste geleerden van de Islam en is in haar hele leven alleen met Mohammed, (vzzmh), getrouwd geweest. Ze heeft nooit een andere man gewenst, noch heeft ze ooit een enkel negatieve uitspraak over Mohammed, (vzzmh), geuit.

E. Hij verbood alle soorten moord tot het bevel van Allah kwam. Zelfs toen waren de limieten nauwkeurig beschreven en degenen die effectief vochten tegen de Moslims of tegen de islam mochten worden bestreden. En zelfs dan nog slechts volgens zeer strikte regels van Allah.

F. Het was verboden een onschuldig leven te nemen.

G. Er was geen rassenmoord van joden. Hij bood wederzijdse bescherming en vergeving aan de joden zelfs nadat ze hun verdrag met hem vele keren verbroken. Ze werden niet aangevallen totdat het duidelijk was bewezen dat



ze verraders tijdens oorlogstijd waren en probeerden de profeet, (vzzmh) en de moslims tot elke prijs ten val te brengen. Vergelding gebeurde slechts bij die joden die verraders waren geworden en niet de anderen.

H. Slaven waren destijds gebruikelijk in alle landen en stammen. Het was de islam die het vrijlaten van slaven aanmoedigde, door een hoge beloning van Allah in het verschiet voor degenen die dat deden. De profeet (vzzmh) gaf hier het goede voorbeeld door slaven vrij te laten, en zijn volgelingen aan te raden hetzelfde te doen. Voorbeelden hiervan zijn z'n eigen bediende (die eigenlijk door hem als een zoon werd beschouwd) Zaid ibn Al Harietha en Bilèl de slaaf die door Aboe Bakr werd gekocht met als enige doel hem vrij te kopen.

I. Alhoewel er vele pogingen tot het vermoorden van Mohammed (vzzmh) zijn gedaan, (waarvan wel de bekendste het geval is van de nacht toen Ali zijn plaats in zijn bed innam terwijl hij en Aboe Bakr naar Medina ontsnapten), stond hij zijn metgezellen niet toe om degenen die in deze aanslagen betrokken waren om te brengen. Het bewijs hiervoor is dat toen ze zegevierend Mekka binnenkwamen, de eerste woorden van de profeet het bevel aan zijn volgelingen inhield om bepaalde stammen en families geen kwaad te doen. Dit was een van de bekendste van zijn daden van vergeving en deemoedigheid.

J. Militaire strijd was de eerste dertien jaar van het profeetschap verboden. De woestijn Arabieren hadden niemand nodig om hen het vechten te leren. Ze waren experts op dat gebied en lagen als stammen onderling in de clinch, hun vetes konden tientallen jaren duren. Slechts op het moment dat de juiste manier van gewapende strijd door Allah in de Koran was opgesteld, met strikte regels en beperkingen volgens Zijn Geboden, werd vergelding of vechten bestraft. Bevelen van Allah maakten het duidelijk wie aan moest worden gevallen, en hoe, wanneer en in welke mate strijd kon plaatsvinden.

K. Vernielen van infrastructuur is geheel verboden behalve wanneer het door Allah in bepaalde omstandigheden is voorgeschreven en dan slechts volgens Zijn Geboden.

L. De Profeet (vzzmh) werd door zijn vijanden verwenst en vervloekt, terwijl hij bad voor hun leiding. Een klassiek voorbeeld hiervan is dat van zijn reis naar At-Taif waar de leiders hem niet eens uit lieten spreken noch verleenden ze hem de normaliter gewenste beleefdheid, in plaats daarvan zetten ze de straatkinderen tegen hem op, die stenen naar hem gooiden tot zijn lichaam zo erg bloedde dat zijn sandalen zich met zijn bloed vulden. De engel Gabriël bood aan om wraak te nemen, als hij het bevel ertoe zou hebben gegeven, had Allah de omringende bergen op hen in elkaar laten storten en zou hen



allen vernietigd hebben. In plaats van hen te vervloeken of hun vernietiging te vragen, bad hij dat ze naar het aanbidden van hun Heer alleen, zonder partners, zouden worden geleid.

M. De Profeet Mohammed (vzzmh) verkondigde dat iedereen wordt geboren in de staat van ISLAM (overgave aan God), omdat een moslim (MO-Islam betekent; "degene die ISLAM doet" d.w.z.; zich aan de Wil van God overgeeft en Zijn Geboden gehoorzaamt.) Wanneer ze ouder worden vervormt hun geloof afhankelijk van de gangbare maatschappij en hun eigen vooroordelen.

N. Mohammed, (vzzmh), leerde zijn volgelingen te geloven in de God van Adam, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, David, Salomo en Jezus, vrede zij met hen allen, en te geloven dat ze ware profeten, boodschappers en dienaren van Allah de Almachtige waren. Hij stond er op alle profeten op het hoogste niveau te plaatsen zonder onderscheid tussen hen te maken.

O. Hij onderwees dat de Torah (het Oude Testament), de Zaboer (Psalmen) en de Indzjiel (Evangelie of Nieuwe Testament) dezelfde oorsprong hadden als die van de Koran: van Allah.

P. Hij profeteerde en voorspelde gebeurtenissen die zouden gebeuren en ze vonden plaats zoals hij had gezegd. Hij heeft zelfs dingen uit het verleden verteld die waar zouden worden bevonden in de toekomst.

Q. De Koran verklaart dat Farao in de Rode Zee werd verdrongen toen hij Mozes najoeg en Allah zei dat Hij Farao als een teken voor de toekomst zou conserveren. Dr. Maurice Bucaille maakt in zijn boek, "Bijbel, Koran en Wetenschap" duidelijk dat dit is gebeurd en dat Farao in persoon in Egypte is ontdekt en nu voor iedereen te zien.

R. Deze gebeurtenis vond duizenden jaren vóór Mohammed (vzzmh) plaats, en het werd bevestigd in de laatste tientallen jaren, vele honderden jaren na zijn dood.

Er is meer over de profeet Mohammed (vzzmh) geschreven dan over enig ander persoon op de wereld. Eeuwenlang is er met veel lof over hem gesproken zelfs door beroemde niet-Moslims. Eén van de eerste voorbeelden die we aanhalen komt uit de Encyclopedia Britannica, waar het volgende wordt bevestigd (betreffende Mohammed) ". . . een grote hoeveelheid details van oude oorsprong laat zien dat hij een eerlijke en oprechte man was die het respect en loyaliteit van anderen had verdiend die evenzeer eerlijke en oprechte mannen waren." (Vol. 12).



Een ander indrukwekkend eerbetoon aan Mohammed (vzzmh) is in het zeer goed geschreven werk van Michael H. Hart, "De 100: Een Ranglijst van de Invloedrijkste Personen in de Geschiedenis." Hij stelt vast dat invloedrijkste persoon in de hele geschiedenis Mohammed (vzzmh) was, met Jezus op de derde plaats. Zie zijn eigen woorden: "Mijn keuze om Mohammed boven aan de lijst te zetten van werelds meest invloedrijke personen zou als verassing bij een aantal lezers kunnen komen en er zullen door anderen zelfs vraagtekens bij gezet worden, maar hij was de enige man in de geschiedenis die zowel op religieus als seculier niveau zeer succesvol was."

[Michael H. Hart, **THE 100: A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY**, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, pagina 33.]

Als we de verklaringen van bekende niet-Moslims over de Profeet Mohammed (vzzmh) bekijken, bekijk dit oplettend: "Filosoof, Redenaar, Apostel, Wetgever, veroveraar van ideeën, de restaurateur van rationele opvattingen, van een godsverering zonder beeltenissen; de stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk – Dat is Mohammed. Gezien alle maatstaven waarmee we menselijke grootsheid kunnen meten, zouden we ons kunnen afvragen, is er een man groter dan hij?" [Lamartine, **HISTOIRE DE LA TURQUIE**, Paris, 1854, Vol. II, pp. 276-277.]

George Bernard Shaw, een beroemde schrijver en niet-Moslim zegt: "Hij zou de Redder van de Mensheid genoemd moeten worden. Ik denk dat als hem vandaag de controle over de wereld zou worden gegeven, dat hij onze problemen zou oplossen en de vrede en het geluk zou brengen waar de wereld zo naar verlangt." (**The Genuine Islam**, Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936).

K.S. Ramakrishna Rao, een Indische (Hindoe) professor in Filosofie, noemt hem (vzzmh) in zijn boekje "Muhammad the Prophet of Islam" het "perfecte voorbeeld voor de mens." Professor Ramakrishna Rao legt zijn standpunt uit door de woorden: "Het is zeer moeilijk om de totale echtheid van de persoonlijkheid van Mohammed te vatten. Ik kan er slechts een glimp van opvangen. Wat een dramatische opeenvolging van schilderachtige taferelen. We hebben Mohammed de Profeet. We hebben Mohammed de Krijgsman; Mohammed de Zakenman; Mohammed de Staatsman; Mohammed de Redenaar; Mohammed de Hervormer; Mohammed de Toeverlaat van Wezen; Mohammed de Beschermer van Slaven; Mohammed de Bevrijder van de Vrouw; Mohammed de Rechter; Mohammed de Heilige. Alles wel beschouwd in al deze schitterende rollen, in al deze takken van menselijke activiteiten, is hij gelijk een held."



Mahatma Gandhi, zegt over het karakter van Mohammed (vzzmh) in 'YOUNG INDIA': "Ik wilde het beste weten over het leven van iemand die vandaag de dag, een onbetwiste heerschappij voert over de harten van miljoenen mensen ... Ik werd meer dan ooit overtuigd dat het niet het zwaard was dat een plaats won voor Islam in die dagen. Het was de onbuigzame eenvoud, zijn zelfopoffering, de nauwgezette achting voor beloften, zijn intense toewijding naar zijn vrienden en aanhangers, zijn onversaagdheid, zijn onverschrokkenheid en zijn absolute vertrouwen in Allah en in zijn eigen missie. Deze en niet het zwaard droegen alles voor hen en overwonnen iedere hindernis. Toen ik het tweede volume (van de biografie) van de Profeet sloot, was ik droevig omdat er niet meer van dat geweldige leven viel te lezen."

Thomas Carlyle was in zijn 'Heroes and Hero Worship', gewoonweg verbaasd:

"Hoe één man zonder steun elkaar bestrijdende stammen en zwervende bedoeïenen tot een zeer krachtige en beschaafde natie kon smeden in minder dan twintig jaar."

Diwan Chand Sharma schreef in "The Prophets of the East": "Mohammed was de vriendelijkheid in persoon, en zijn invloed werd gevoeld en nooit vergeten door zijn naaste mensen." (D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 1935, pp. 12).

Mohammed, (vzzmh), was niet meer of minder dan een mens, maar hij was een man met een nobele missie, die van het verenigen van de mensheid in de aanbidding van EEN ENKELE GOD en hen de beste manier te leren eerlijk en oprecht te leven gebaseerd op de geboden van God. Hij beschreef zichzelf altijd als "Een Dienaar en Boodschapper van God" en inderdaad toonden al zijn daden dit duidelijk aan.

De bekende Indische dichteres **Sarojini Naidu** sprak over het aspect van gelijkheid ten overstaan van God in de Islam: "Het was de eerste religie die democratie predikte en praktiseerde; want in de moskee als de oproep voor het gebed is gehoord en de gelovigen bijeen zijn gekomen, is de democratie vijf keer per dag verwezenlijkt wanneer de boer en de koning zij aan zij knielen en uitspreken: 'God Alleen is de Grootste'... Ik ben keer op keer geraakt door deze ondeelbare eenheid van de Islam die mensen instinctief elkaars broeders maakt."

S. Naidu, *Ideals of Islam*, vide *Speeches & Writings*, Madras, 1918, p. 169).
In de woorden van Professor Hurgronje: "De vereniging van naties gesticht



door de profeet van de Islam zette het principe van internationale eenheid en menselijke broederschap op zulke universele grondbeginselen alsof ze een voorbeeld voor andere naties gaven." Hij gaat door met: "het feit is dat geen natie op aarde een equivalent kan tonen aan wat de Islam heeft gedaan in de realisatie van het idee van de Vereniging van Naties."

Edward Gibbon en **Simon Ockley**, schrijft in "History of the Saracen Empires" bij de belijdenis van de ISLAM: "IK GELOOF IN ÉÉN GOD, EN MOHAMMED, EEN APOSTEL VAN GOD" is de simpele en onveranderlijke belijdenis van de Islam. De intellectuele voorstelling van de Schepper is nooit verlaagd door enig zichtbaar afgodsbeeld; het respect voor de Profeet heeft nooit de mate van menselijke deugden overschreden; en zijn sprekende voorbeelden hebben de dankbaarheid van zijn volgelingen beperkt binnen de grenzen van redelijkheid en religie." (History of the Saracen Empires , London, 1870, p. 54)

Wolfgang Goethe, misschien de prominentste Europese dichter ooit, schreef over de Profeet Mohammed, (vzzmh) het volgende:

"Hij is een profeet en niet een dichter en daarom moet zijn Koran worden gezien als de Goddelijke Wet en niet als een menselijk boek, gemaakt voor onderwijs of vermaak." (Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32).

Mensen aarzelen niet om goddelijkheid in het leven te roepen en maken zelfs "goden" van andere individuen wier leven en missies verloren zijn gegaan in legendes. Historisch gesproken heeft geen van deze legendes ook maar een fractie behaald van wat Mohammed (vzzmh) bereikte. En zijn hele streven was voor één enkel doel, n.l. het verenigen van de mensheid voor de aanbedding van Eén God volgens de voorschriften van morele uitmuntendheid. Mohammed (vzzmh) of zijn volgelingen hebben nooit en te nimmer beweerd dat hij een zoon van God was of de incarnatie van God of een man met godheid – maar hij was altijd en is zelfs vandaag slechts beschouwd als een door God gekozen Boodschapper.

Tegenwoordig, na een tijdsverloop van veertien eeuwen, hebben de leringen over het leven van Mohammed (vzzmh) overleefd zonder het minste verlies, wijziging of vervalsing/toevoeging. Ze bieden dezelfde onvergankelijke hoop voor het omgaan met de vele beproevingen van de mens, zoals ze deden toen hij in leven was. Dit is niet een bewering van de volgelingen van Mohammed (vzzmh) maar de onvermijdelijke gevolgtrekking tewerkgesteld door een onafhankelijke en onbevooroordeelde geschiedenis.



Nu is het aan jou.

Je bent een rationeel denkend, belangstellend iemand. Als zodanig zou je jezelf af moeten vragen:

"Zouden deze buitengewone, revolutionaire en verbazingwekkende verklaringen, en dat alles over één man, echt waar kunnen zijn?"

Wat als het allemaal waar is?

[1]Michael H. Hart, THE 100: A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, page. 33.

[2]Lamartine , HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp. 276-277.

[3]George Bernard Shaw, The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936

[4]D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 1935, pp. 12

[5]S. Naidu, Ideals of Islam, vide Speeches & Writings, Madras, 1918, p. 169

[6]Edward Gibbon and Simon Ockley, History of the Saracen Empires, London, 1870, p. 54

[7]Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32



Inleiding

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadige en Vrede zij met de Boodschapper van Allah

De reden van dit boek:

Mohammed (VZZMH)[1]kwam meer dan 1400 jaar geleden en zei dat hij goddelijke openbaring ontvangt van Allah de Almachtige en dat hij is aangewezen om deze boodschap over de hele wereld te verspreiden, onbepaald door tijd, plaats, ras of kleur, beweerend dat deze boodschap de laatste tussen Hemel en Aarde is en dat hij de laatste van Allah's Boodschappers en Profeten is.

Wie is hij? Is hij die terrorist zoals de kranten hem afbeelden? Of is hij de gestructureerde krijgsman die in bijna iedere veldslag waaraan hij deelnam tegen zijn vijanden zegevierde?

Sommige boeken die over Mohammad (VZZMH) gingen bespraken de persoon die gedurende slechts 25 jaar (wat de periode van zijn Da'wa; de oproep is) het voor elkaar kreeg de wereld te veranderen, en zijn oproep verspreidde zich overal. Zulke boeken behandelden zijn politieke en militaire talent. Andere boeken gingen over de militaire kant van zijn leven of Jihad toen hij zich verdedigde tijdens de oproep. De meeste boeken hebben een heel belangrijk deel van zijn leven genegeerd, en dat is het feit dat hij een mens was, een vader, een broeder en een echtgenoot.

Moslims geloven dat wat in Mohammeds (VZZMH) leven plaats vond op het vlak van sociale relaties niet iets is wat hij verzon, maar een deel is van de goddelijke openbaring. Dit is de reden waarom we ons hebben geconcentreerd op dit onzichtbare of achterwege gelaten deel van zijn leven. Toen Mohammed (VZZMH) begon met het overbrengen van zijn Boodschap (de oproep) vocht hij niet tegen zijn volk. In tegendeel waren hij en zijn metgezellen geduldig en leden door hen veel tegenslagen. Tijdens zulke moeilijke tijden leerde Allah's Boodschapper zijn metgezellen manieren die hen tot koningen en leiders maakte ondanks dat ze geen belang achtten aan een dergelijke rijkdom.



De reden waarom we het leven van Mohammed (VZZMH) op deze manier willen laten zien is doordat er zoveel dingen over hem zijn gezegd door mensen die hem niet goed kennen.

Laat ons dus objectief blijven: als je een oordeel over iemand wilt vellen moet je het volgende doen:

- 1) Hem persoonlijk aanhoren.
- 2) Zijn denkbeeld op een logische manier beoordelen.
- 3) Als jij het eens bent met zijn logica, kijk dan of zijn gedrag in overeenstemming met deze logica is.
- 4) Als dat zo is, dan hoef je hem slechts te geloven. Dat is wat Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: "Verbintenis hangt af van de geest".....dus iemand die geesteloos is heeft geen verbintenis.

Deze vier logische punten zou je in beschouwing moeten nemen om Mohammed (VZZMH) te beoordelen. Alles wat je moet doen is de volgende pagina's te lezen met een objectieve onbevooroordeelde kijk, en dan zal je uiteindelijk deze verwarrende vragen kunnen beantwoorden.

- Is Mohammed (VZZMH) echt een terrorist?
- Is hij echt een profeet zoals hij beweerde?
- Is Islam een waar geloof?

Dit boek is verdeeld in twee hoofdstukken:

Hoofdstuk Eén: Basisdefinities

Om alles over Mohammed (VZZMH) te lezen en te begrijpen, moesten we beginnen met een basis om mee te starten. Daarom hebben we dit hoofdstuk gewijd aan de uitleg van de basisdefinities en betekenissen die betrekking hebben op ons onderwerp, zoals: de religie, de boodschapper, Allah, en Islam. Om de kern van dit boek te begrijpen is het erg belangrijk met zulke definities te beginnen.

Hoofdstuk Twee: Fragmenten van de uitspraken en daden van de Boodschapper van Allah (VZZMH):



Hier hebben we vele secties aangehaald die over verschillende toestanden gaan die betrekking hebben op Mohammed (VZZMH), beschreven op een eenvoudige manier. Elke sectie is in twee delen verdeeld. Het eerste deel is getiteld “de uitspraken van Mohammed(VZZMH)” en de andere “uit Mohammeds leven(VZZMH)”. Dit hebben we zo gedaan zodat jullie zijn woorden met zijn daden kunnen vergelijken, en in sommige gevallen hebben we commentaar toegevoegd om de aandacht te vestigen op de kern van sommige van zijn uitspraken (ahadith = meervoud van hadith) of om bepaalde betekenissen breder uit te leggen.

[1]VZZMH : Vrede en Zegeningen Zijn Met Hem



Basisdefinities

Wie is de moslim?

De taalkundige en legislatieve betekenis van het woord “islam” is onze leidraad om de betekenis van de moslim te definiëren, want als we het hebben over de moslim, praten we niet over een ordening of een kenteken, maar hebben we het over een verworven deugd, welke de deugd van islam is, en die ons bijgevolg leidt naar het praten over de islam.

En omdat het islamitisch karakter in zijn totaliteit in Mohammed, de Profet van Allah (VZZMH) wordt gevonden, is het niet meer dan logisch hem als het aan te raden voorbeeld van het moslimkarakter te nemen. Dus, als je Mohammed (VZZMH) kent, zal je ontdekken hoe de ware moslim moet zijn en hoe hij zich in verschillende situaties gedraagt. Dit is één van de doelen van dit boek:

“Mohammed (VZZMH) leren kennen , en zodoende zal je de ware moslim kennen.”

De taalkundige betekenis van het woord “moslim” is:” degene die zich in aanbidding heeft overgegeven aan Allah. Dus betekent “islam” totale overgave aan Allah en geloofsbelijdenis.

Dus, uitgaand van de definitie van het woord (islam), verwijst islam niet naar:

- 1- Een specifieke persoon, zoals het Boeddhisme refereert aan Boeddha.
- 2- Of een uitgesproken natie op de manier waarop jodendom refereert aan een specifieke bevolkingsgroep.
- 3- Of naar specifieke regio of landen zoals bij het christendom.
- 4- Of naar een speciale periode.

Dit woord doet ons in een wereldomvattende atmosfeer leven, niet begrensd tot de missie van de profet Mohammed (VZZMH), gezien alle profeten



moslims zijn, uitgaande van de juist gegeven definitie. Dit is een feit dat meerdere keren in de Koran is vastgesteld; Mozes is een moslim profeet voor de joden en verder alle andere profeten en Apostels.

Vertegenwoordigen Hedendaagse Moslims het Denken van Mohammed (VZZMH)?

Om deze vraag te beantwoorden zou je tussen twee perioden in de geschiedenis moeten vergelijken; de periode waarin de volgelingen van Mohammed (VZZMH) zich over de hele wereld verspreidden en het leeuwendeel onder hun controle was, dit is een vastgesteld feit, en de huidige periode waarin de moslims talrijk zijn maar toch zijn ze de meest vernederde mensen op aarde. Maar we moeten toegeven dat de mensen in deze periode totaal zijn afgedwaald van de zeden van Mohammed (VZZMH) en zijn leringen. De Profeet verbood bijvoorbeeld liegen, omkoperij, overspel/ontucht, diefstal en schreef het toepassen van recht voor, zonder anderen te onderdrukken, het tonen van dankbaarheid, het steunen van de wezen en gul zijn.

Als je onze artikelen aandachtig doorleest en de uitspraken van de profeet Mohammed (VZZMH) met zijn daden vergelijkt, dan zal je overtuigd zijn dat de moslims van vandaag de dag Mohammed (VZZMH) slechts symbolisch volgen.

Wat is het Begrip “Profeet” voor Moslims?

Het woord “profeet” in de Arabische taal is afgeleid van het woord (Alnaba’) wat nieuws over iets belangrijks betekent, of het is ontleend van het Arabische woord (Alnoeboa) wat eeren respect wil zeggen. Mohammed is dus voor moslims een profeet (Nebbi) en boodschapper (Rassoel) van Allah Die hem belastte de boodschap van islam, zijnde de laatste goddelijke boodschap, aan de wereld bekend te maken. Hij is de zegen van Allah voor Zijn aanbidders als verlossing tot het einde van het bestaan.

Zijn Moslims Slechte Mensen?

Mohammed (VZZMH) zegt: “Een glimlach naar je mede-moslim is naastenliefde/liefdadigheid”, en hij vertelde ons over een man die het paradijs binnen zal gaan omdat hij een boom die de weg versperde weghaalde ... Komt een dergelijk gedrag van een slechte man die mensen kwaad wil doen?!

Mohammed was een zegen voor alle moslims en de hele mensheid, zoals



het in de Edele Koran staat beschreven: “En We hebben jou gezonden: slechts als een zegen voor alle schepselen”.

Deze uitleg is voorlopig genoeg, later zul je deze vraag zelf kunnen beantwoorden na het lezen van de rest van de onderwerpen..

Accepteren Moslims Anderen (niet-Moslims)?

De Boodschapper van Allah (VZZMH) sloot een aantal verbonden met de joden en hield gesprekken met de christenen, dit feit is in de Edele Koran genoemd wanneer Allah zegt: “Nodig (de hele mensheid) uit tot de Weg van jouw Heer (d.i. islam) met wijsheid en mooie zedenpreken, en redetwist met hen op een goede manier.”

Dus hoe is het mogelijk met iemand te redetwisten zonder hen te ontmoeten en te discussiëren op een manier die duidelijk door Allah is beschreven als “op een goede manier”, d.w.z. zonder agressie.

Er werd handel gedreven met de joden, het bewijs ervoor is dat de profeet (VZZMH) stierf terwijl zijn schild aan een joodse man was verpand, maar dit was afhankelijk van het feit dat hij niet een strijder tegen moslims was. Maar als de niet-moslim tegen de moslims strijdt of hen uit hun woonplaatsen verdrijft of daarin steunt, dan is het een verplichting voor de moslim om hen met alle wettige middelen te bestrijden. Een verbazingwekkend iets is dat er bij het strijden voor de moslims een ongewonewet bestaat die hen verhindert oude mannen, kinderen en vrouwen om te brengen, of een huis in brand te steken of een boom neer te halen. Mohammed (VZZMH) heeft zelfs enkele van zijn metgezellen (moge Allah hen zegenen) gestraft omdat ze deze regels niet toepasten. Daarnaast zegt Mohammed (VZZMH): [Wie kwaadspreekt (over een van de mensen van de heilige boeken) zal worden vergolden op de Dag des Oordeels met zwepen uit vuur] ?????!!!!

Dientengevolge, als moslims de denkwijze van Mohammed (VZZMH) begrijpen, zullen ze net zo omgaan met niet-moslims als de profeet (VZZMH) deed.



In de omgang

1- Mohammed (VZZMH) als echtgenoot:

Uitspraak van Mohammed (VZZMH):

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (VZZMH) zei: “degenen onder de gelovigen die het volmaaktste geloof laten zien zijn degenen die het beste karakter hebben en die het vriendelijkst tegen hun vrouwen zijn”..... **Overlevering van EI-Tirmidhie**

Uit Mohammeds leven:

Amro (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (VZZMH) werd gevraagd van wie hij het meeste hield. Hij antwoordde Aisja. De man vroeg “en van de mannen?”. Hij antwoordde “haar vader”.

2- Mohammed (VZZMH) als een vader:

Uitspraak van Mohammed (VZZMH):

Aboe-Darda' (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft het volgende opgetekend: Een man kwam hem vertellen dat zijn moeder hem heeft opgedragen van zijn vrouw te scheiden, en dat hij vroeg wat hij moest doen? Hij antwoordde dat hij had gehoord dat de profeet (VZZMH) eens zei dat de ouders de middelste deur van het paradijs vertegenwoordigen, dus je bent vrij wel of niet van de gelegenheid gebruik te maken..... **Overlevering van EI-Tirmidhie.**

Uit Mohammeds leven:

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) tekende op dat Allah's Boodschapper (VZZMH) zijn huis binnentrad op het moment dat zijn zoon Ibrahiem zijn laatste ademtochten uitblies. De ogen van Allah's boodschapper liepen over van tranen. Abderrahmen ibn Auf zei: “O Boodschapper van Allah, zelfs u huilt!” Hij zei: “O Ibn Auf, dit is genade”. Vervolgens hilde hij nog meer en



zei: “de ogen vergieten tranen en het hart treurt en we zullen niets zeggen behalve wat onze Heer behaagt. O Ibrahiem, we zijn zeker bedroefd omdat we van je worden gescheiden”..... **Overlevering van EI-Boecharie.**

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper (VZZMH) overstuur was tijdens zijn laatste levensuren. Fatima (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “O vader, wat ben je overstuur!” Hij (VZZMH) zei: “jouw vader zal na vandaag niet meer overstuur zijn”. Toen hij was overleden zei ze: “O vader die Allah's oproep heeft beantwoord. O vader die in het paradijs verblijft. O vader we maken jouw dood bekend bij Gabriël”. Toen hij (VZZMH) was begraven zei ze: “Hoe is het mogelijk dat jullie aarde op Allah's boodschapper storten”..... **Overlevering van EI-Boecharie.**

3- Mohammed (VZZMH) als een grootvader:

Uitspraak van Mohammed:

Amr ibn Shoeaib (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's boodschapper (VZZMH) zei: “Degenen die geen genade toont aan onze kinderen en de rechten van onze ouders niet waar maken hoort niet bij ons”.

Uit Mohammeds leven:

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de boodschapper van Allah (VZZMH) Al-Hassan ibn Ali kuste in het bijzijn van Al-Akra' ibn Habes. Al-Akra' zei: “Ik heb 10 kinderen en die heb ik nog nooit gekust”. Allah's Apostel (VZZMH) zei: “Degene die geen genade toont, ontvangt geen genade”.....

4- Mohammed (VZZMH) met kinderen:

Uitspraak van Mohammed:

Aisja heeft verteld dat een oude vrouw met haar twee dochters haar kwam bezoeken. Aisja gaf hen drie dadels. De moeder gaf elke dochter een dadel en ze wilde net aan haar dadel beginnen toen één van haar dochters om nog één vroeg. Dus deelde ze haar dadel in tweeën en gaf haar een helft en zelf at ze de andere helft op. Aisja zei dat ze de reactie van de vrouw bewonderde en vertelde het voorval aan Allah's boodschapper (VZZMH) die zei: “Allah



(de Almachtige) heeft haar het paradijs toegekend of de hel wordt haar bespaard door haar gebaar”..... **Overlevering van Moeslim.**

Verteld door Aboe-Koetada El Harith, moge Allah tevreden over hem zijn, dat de profeet (VZZMH) zei: “Wanneer ik opsta voor het gebed wil ik mijn tijd er voor nemen, maar als ik een kind hoor huilen maak ik haast omdat ik bang ben dat het de moeder (die achter me bidt) stoort”. **Overlevering van El-Boecharie.**

Uit Mohammeds leven:

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat hij kinderen placht te groeten omdat hij Allah's Boodschapper (VZZMH) dat heeft zien doen.

Anas heeft ook opgetekend dat de jonge meisjes in Medina de hand van Allah's Boodschapper (VZZMH) vasthielden wanneer ze maar wilden.....
Overlevering van El-Boecharie.

5- Mohammed (VZZMH) met vrouwen:

Uitspraak van Mohammed:

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (VZZMH) zei: “ Degenen onder de gelovigen die het volmaaktste geloof laten zien zijn degenen die het beste karakter hebben en die het vriendelijkst tegen hun vrouwen zijn”..... **Overlevering van El-Tirmidhi**

Uit Mohammeds leven:

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper zei: “ Een gelovige man zou niet een hekel aan zijn gelovige vrouw moeten hebben, als hij een hekel heeft aan een van haar eigenschappen, zal een andere eigenschap van haar hem bevallen”.....
Overlevering van Moeslim.

Abdoellah ibn Amr (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde dat Allah's Boodschapper zei: “De hele wereld is een voorziening, en het beste onderwerp van weldaad van de wereld is een godvruchtige vrouw”..... **Overlevering van Moeslim.**



Uit Mohammeds leven:

Al-Aswad ibn Yazid zei: “Ik vroeg Aisja wat Allah’s Boodschapper (VZZMH) thuis gewoonlijk deed. Ze zei: “Hij was altijd zijn gezin tot dienst tot gebedstijd kwam, daarna ging hij bidden”..... **Overlevering van EI-Boecharie.**

Een man van de Bani Sawa’ vroeg Aisja over het gedrag van Allah’s Boodschapper (VZZMH). Ze antwoordde: “Heb je niet in de Koran gelezen waarin wordt beschreven dat hij de edelste manieren heeft? Ze zei:”Allah’s Boodschapper (VZZMH) zat samen met zijn metgezellen, dus bereidde ik wat eten en Hafsa deed hetzelfde maar was me voor. Dus zei ik tegen mijn dienstmeid om de schaal met eten van Hafsa kapot te gooien. Ze voerde de opdracht uit terwijl Allah’s Boodschapper (PBUH)toekeek. Het eten viel allemaal op de grond en hij (VZZMH) raapte het op en at het samen met zijn metgezellen op. Toen nam hij mijn schotel met eten en gaf de opdracht aan mijn dienstmeid het aan Hafsa te geven, en zei: “Een schotel in plaats van de jouwe en het voedsel is voor jou”. Aisja gaf als commentaar dat ondanks haar gedrag liet Allah’s Boodschapper (VZZMH) nooit blijken dat hij boos op haar was.....**Soennan Ibn Majah.**

6- Mohammed (VZZMH) met zijn verwanten:

Uitspraak van Mohammed:

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah’s Boodschapper (VZZMH) zei: “Wie zou willen dat hem meer rijkdom wordt toegekend en zijn levensduur verlengd moet goede relaties met zijn verwanten aanhouden” (**Identieke hadieth van verschillende overleveraars**).

Uit Mohammeds leven:

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft tekende op dat: Aboe Talha bevond zich onder de Ansaar van Medina die de meeste eigendommen bezaten, en onder zijn eigendommen die hij het meest liefhad was zijn tuin die zich tegenover de moskee bevond, en die bekend stond als Bairaha’. De Boodschapper van Allah (VZZMH) ging er regelmatig naar toe en dronk van zijn zoete water. Toen het volgende vers werd geopenbaard:” Jullie zullen nooit rechtschapenheid verkrijgen totdat jullie overvloedig dat waar jullie van houden weggeven” (Ali-Imran 3:92), stond Aboe Talha op, ging naar Allah’s Boodschapper (VZZMH) en zei: Allah zegt in Zijn Boek: “



Jullie zullen nooit rechtschapenheid verkrijgen totdat jullie overvloedig dat waar jullie van houden weggeven”, en mijn dierbaarste bezit is Bairaha’ dus ik geef het als Saddaqa voor Allah hopen op Zijn beloning. De Boodschapper (VZZMH) zei: Bravo, dat is eigendom waar je voordeel van zult hebben. Ik heb gehoord wat je zei, maar ik vind dat je het beter aan je naaste verwanten kunt verdelen. Zodoende verdeelde Aboe Talha zijn tuin onder zijn naaste verwanten en neven van zijn vaders kant (**Identieke hadieth van verschillende overlevers**).

7- Mohammed (VZZMH) als een bezoeker:

Uitspraak van Mohammed:

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (VZZMH) zei: Een man bezocht zijn broer die in een andere stad woonde en Allah stuurde een engel als afgevaardigde om onderweg op hem te wachten, toen hij arriveerde vroeg hij: “Waar ben je van plan naar toe te gaan?” Hij zei: “Ik ben van plan naar mijn broer te gaan die in deze stad woont.” Hij vroeg: “Heb jij hem een dienst verleend (en verwacht je hier iets voor terug te krijgen?) Hij zei: Nee, ik doe dit omdat ik van hem houd ter wille van Allah, de Verheven en Eervolle. Waarop hij zei: “Ik ben een boodschapper voor jou van Allah: (om je op de hoogte te stellen) dat Allah van jou houdt zoals jij van hem houdt” (ter wille van Hem)..... **Overlevering van Moeslim**.

Uit Mohammeds leven:

Ibn Abbas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Boodschapper (VZZMH) tegen Gabriël zei: “Wat houdt jou tegen om ons vaker te bezoeken?” Als antwoord hierop werd het volgende vers geopenbaard: “En wij (engelen) dalen slechts neer op het Bevel van onze Heer (O Mohammed). Aan Hem behoort wat voor ons en wat achter ons ligt, en wat zich daartussen bevindt; en uw Heer vergeet niets”.....Soera Maryam (64)..... **Overlevering van EI-Boecharie**.

8- Mohammed (VZZMH) Met de Wezen:

Uitspraak van Mohammed:

Sahl Ibn Sa’ad (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “Ik en een persoon die voor een



wees zorgt en hem in onderhoud voorziet, zullen in het paradijs zo zijn” terwijl hij zijn wijs- en middelvinger tegen elkaar aan hield..... **Overlevering van EI-Boecharie.**

Uit Mohammeds leven:

Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat er eens een man bij de Boodschapper van Allah (VZZMH) kwam klagen dat hij hardvochtig was, Allah's Boodschapper (VZZMH) antwoordde: “Als je wilt dat je hart wordt verzacht geef dan voedsel aan de armen en aai over het hoofd van een wees. **Overlevering Moesnad Ahmed.**

9-Mohammed (VZZMH) Met de Armen:

Uitspraak van Mohammed:

Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: “Het slechtste eten is dat van een feestmaal waar de armen niet, en die niet arm zijn wel zijn uitgenodigd. **Overlevering van Moeslim.**

In een andere versie van dezelfde Hadieth die zowel door EI-Boecharie als Moeslim is genoemd, zei de Boodschapper van Allah (VZZMH): “Het slechtste voedsel is dat van een gastmaal waar de rijken zijn uitgenodigd en de armen niet”.

Aboe Darda' Oeimer (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: “Zorg voor de armen, want de armen zijn de reden waarom jou overwinning en rijkdom worden gegeven”..... **Overlevering van Aboe Daed.**

Uit Mohammeds leven:

Aboe Hoereira ibn Amro EI-Moezni (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Aboe Soefjèn bij een groepje die uit o.a. Salman, Soehaib en Bilel bestond langsliep. Ze zeiden tegen hem: “Allah's zwaarden hebben niet genoeg van Allah's vijand genomen (waar ze Aboe Soefjèn mee bedoelden). Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Durven jullie dat tegen de Sjeik van Qoer'eesj, hun gezagvoerder, te zeggen?”. Toen kwam Allah's Boodschapper (VZZMH) en zei tegen Aboe Bakr: “Aboe Bakr je hebt hem misschien geïrriteerd, en als dat zo is, dan heb je Allah geïrriteerd”. Aboe Bakr ging naar hen toe, zeggend: “O broeders, heb ik jullie geïrriteerd?”.....



ze antwoordden: “Nee, moge Allah jou vergeven broeder”..... **Overlevering van Moeslim**

10-Mohammed (VZZMH) Met zijn Buren

Uitspraak van Mohammed:

De Profeet (VZZMH) zei: “Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! “ Men zei: “Wie is dat, O Apostel van Allah?” Hij zei: “De persoon wiens burenen zich niet veilig voelen voor zijn slechte daden.” (Identieke hadieth van verschillende overleveraars).

In een andere versie overgeleverd door Moeslim, zei Allah's Boodschapper (VZZMH): “Hij bij wie zijn burenen zich niet veilig voelen voor zijn slechte daden zal niet tot de hemel worden toegelaten”.

Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: “Een ieder die in Allah en Het Laatste Oordeel gelooft zou zijn burenen geen schade moeten berokkenen, en een ieder die in Allah en het Laatste Oordeel gelooft zou zijn gast overvloedig moeten onthalen en een ieder die in Allah en het Laatste Oordeel gelooft zou goede dingen moeten zeggen of zwijgen”. (Identieke hadieth van verschillende overleveraars).

Uit Mohammeds leven:

Aboe Dhar (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: “O Aba Dhar, wanneer je soep kookt, maak dan veel klaar en geef ervan aan je burenen”..... **Overlevering van Moeslim.**

In een andere versie zei Aboe Dhar: “Mijn boezemvriend (VZZMH) gaf me de raad: “Als je soep kookt maak er dan wat meer en geef er wat van aan je burenen”.

Abdoellah ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Apostel (VZZMH) zei: “De beste vrienden zijn degenen die het liefdadigst tegen hun vrienden zijn. De beste burenen zijn diegenen die het liefdadigst tegen hun burenen zijn”..... **Overlevering van EI-Tirmidhie.**



11-Mohammed (VZZMH) Met de Ouders:

Uitspraak van Mohammed:

Een man kwam Allah's Boodschapper (VZZMH) vragen: "O Allah's Apostel, welke persoon verdient mijn vriendelijke kameraadschap het meest?" Hij (VZZMH) antwoordde: "Je moeder", de man vroeg "en wie daarna?" Hij (VZZMH) antwoordde: "Je moeder", de man vroeg: "en daarna?", Hij (VZZMH) antwoordde: "Je moeder".....de man vroeg: "en daarna wie?"..... Hij (VZZMH) antwoordde: "Je vader".

In een andere versie: Een man kwam Allah's Boodschapper (VZZMH) vragen wie het meeste zijn vriendelijke, zorgzame kameraadschap verdient. De Profeet (VZZMH) zei: "Jouw moeder, dan jouw moeder, dan jouw moeder, dan jouw vader, dan de naaste verwanten".

Asma'a bint Aboe Bakr Es-Siddieq (moge Allah tevreden met hen zijn) heeft opgetekend dat zij de Apostel van Allah (VZZMH) vroeg of ze een goede relatie met haar moeder, die toen nog polytheïst was, aan zou moeten houden. Hij antwoordde: "Ja, houd een goede relatie met haar". (**Identieke hadieth van verschillende overlevertaars**).

Uit Mohammeds leven:

Het is opgetekend dat Aboe Hoereira tegen een aantal metgezellen van Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: "Bij Allah, iedere gelovige die ooit van mij zal horen zal van me houden"...een metgezel vroeg hem: "Hoe weet jij dat Aboe Hoereira?" Hij antwoordde: "Mijn moeder was polytheïst en ik probeerde haar tot de Islam te bekeren, maar ze weigerde altijd. Op een keer zei ze erg slechte woorden over Allah's Boodschapper (VZZMH). Ik ging huilend naar de Profeet (VZZMH) en vertelde hem wat er was gebeurd tussen mijn moeder en mij en vroeg hem om Allah te bidden om mijn moeder naar de islam te leiden. Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: " O Allah, leid de moeder van Aboe Hoereira op het juiste pad".

Ik rende naar mijn moeder om haar het goede nieuws te vertellen dat de profeet (VZZMH) voor haar had gebeden. Toen ik bij haar deur aankwam, hoorde ik het geluid van water en haar voetstappen. Ze zei: "Aboe Hoereira, blijf waar je bent". Toen ze zich had aangekleed opende ze de deur en zei: " Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed zijn boodschapper is".



Aboe Hoereira zei :” Erg blij rende ik naar Allah’s Boodschapper (VZZMH) en zei: “O Allah’s Boodschapper wees blij want Allah heeft uw gebed verhoord en mijn moeder op het juiste pad geleid”. Toen vroeg ik de Apostel van Allah (VZZMH) om tot Allah (de Almachtige) te bidden om alle gelovigen van mij en mijn moeder te laten houden en dat mijn moeder en ik van hen houden. Allah’s Boodschapper (VZZMH) zei: “O Allah, laat alstublieft de gelovigen van Aboe Hoereira en zijn moeder houden en laat hen van alle gelovigen houden”.....Van toen af aan, zei Aboe Hoereira dat wanneer een gelovige hem of zijn moeder hoort of ziet hij van ons houdt.....**Moesnad Ahmed (Deel 2/pagina 319).**



Zijn betrekkingen

1. Mohammed (VZZMH) als Verkoper

Uitspraak van Mohammed:

- Zjaber bin 'Abdoellah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: "Moge Allah's genade worden gegeven aan degene die inschikkelijk is met kopen, verkopen, en het terugvragen van zijn geld". **Overlevering van EI-Boecharie.**

Uit Mohammeds leven:

- Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: Een man kwam naar de Profeet (VZZMH) om zijn schuld te vorderen (een kameel) op zo'n ruwe (hardvochtige) manier dat de metgezellen van de Profeet hem een pak slag wilden geven, maar Allah's Boodschapper zei (tegen hen): (("Laat hem met rust, ongetwijfeld heeft de schuldeiser (i.e., rechtmatige eigenaar) het recht van spreken)). Allah's Boodschapper zei vervolgens: ((Geef hem een kameel van dezelfde leeftijd als die van hem)). Ze zeiden: "O Allah's Boodschapper! We hebben slechts een ouder kameel (dan wat hij vraagt) kunnen vinden. Allah's Boodschapper zei: ((Geef het aan hem, want de beste onder jullie mensen is degene die zijn schulden terugbetaalt op de grootmoedigste manier)). **(Identieke hadieth van verschillende overleveraars).**

2. Mohammed (VZZMH) als Koper.

Uitspraak van Mohammed:

- Abi Saied El-Goedri (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: De Profeet (VZZMH) zei: "De koopman die niets dan de waarheid zegt en eerlijk is, is in het gezelschap van de profeten – die onderwijzen, de oprechten, liefhebbers van de waarheid, en de martelaren (of getuigen) – die getuigen." **Overlevering van Al-Tirmidhie.**



Uit Mohammeds leven-:

Safwèn Soewayd ibn Qays (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: Ik en Makhramah al-Abdi importeerden kleding uit Hajar, en we brachten ze naar Mekka. De Boodschapper van Allah (VZZMH) kwam naar ons toelopen, en nadat we met hem hadden onderhandeld over wat broeken, verkochten we die aan hem. Er was een man die voor betaling ging wegen. De Boodschapper van Allah (VZZMH) zei tegen hem: ((weeg af en geef wat overgewicht)). Overlevering van Aboe Daoed en al-Tirmidhie , goede overlevering (hadith). Overlevering door Aboe-Daoed en Al-Tirmidhie, als Hadith Hasan Sahieh (goed en correct).

3. Mohammed (VZZMH) als sluiters van verbonden.

Uitspraak van Mohammed:

- Abdoellah bin Amr bin Al 'Aas (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) vertelde: De Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: "Degene die de volgende vier eigenschappen heeft zal een pure hypocriet zijn, en wie één van deze eigenschappen heeft zal één van de eigenschappen van hypocrisie hebben behalve als hij er mee stopt: 1. Wanneer hem iets wordt toevertrouwd, pleegt hij verraad; 2. Wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens; 3. Wanneer hij een verbond sluit, blijkt hij onbetrouwbaar te zijn; 4. Bij onenigheid gedraagt hij zich op een erg onnadenkende, gemene en beledigende, onjuiste manier." (Identieke hadith van verschillende overleveraars).

4. Mohammed (VZZMH) in Oorlog.

Uitspraak van Mohammed:

Aisja vertelde dat Allah's Boodschapper (VZZMH) nooit iemand met zijn hand sloeg, vrouw nog bediende, slechts in het geval hij vocht in het belang van Allah en hij nam nooit wraak voor iets behalve wanneer de door Allah onschendbare zaken werden geschonden; dan nam hij wraak voor Allah, de Verhevene en Glorieuze. **Overlevering van Moeslim.**

Uit Mohammeds Leven:- Soelaimèn b. Buraidah overleverde van zijn vader dat wanneer de Boodschapper van Allah (VZZMH) iemand als aanvoerder van een leger of detachering aanstelde, maande hij diegene vooral aan om



Allah te vrezen, en goed te zijn met de moslims die met hem waren. Dan zei hij: Vecht in Allah's naam en op Allah's manier. Vecht tegen diegenen die niet in Allah geloven. Voer een heilige oorlog, houd de oorlogsbuit niet achter; verbreek je geloftes niet; en vermink de (dode) lichamen niet; dood geen kinderen. **Overlevering van Moeslim.**

5. Mohammed (VZZMH) met de Mensen van de Heilige Schrift (Joden & Christenen)

Uitspraak van Mohammed:

- Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: Er was eens een jood die iets wilde verkopen, en iemand deed een bod dat hem niet beviel. Hij zei toen, "Nee, bij Hem Die Mozes superioriteit over alle mensen gaf!" Een man van de Ansaar die dat hoorde stond op en gaf de jood een klap in zijn gezicht, zeggend, "Je moet zeggen: Bij Hem Die Mozes superioriteit over alle mensen gaf terwijl de Profeet (Mohammed) VZZMH – zich onder ons bevindt!" De jood ging naar de Profeet en zei, "O Aboe-I-Qasim! Ik ben onder de verzekering en veiligheidsovereenkomst, dus wat geeft die en die het recht mij te slaan?" De Profeet vroeg de andere man, "Waarom heb je hem geslagen". Hij vertelde hem het hele verhaal. De Profeet werd kwaad, het was op zijn gezicht te lezen, en hij zei, "Geef geen enkele profeet superioriteit boven enige andere profeet van Allah, want als op de bazuin/trompet zal worden geblazen, zal iedereen op de aarde en in de hemelen het bewustzijn verliezen, met uitzondering van degenen aan wie Allah ontheffing verleent. Er zal een tweede keer op de trompet worden geblazen en ik zal de eerste zijn die zal worden opgewekt en ik zal Mozes zien die zich aan Allah's Troon vasthoudt. Ik weet niet of het verlies van bewustzijn welke Mozes onderging op de Dag van Thoor voldoende was voor hem, of dat hij eerder dan ik opstond. En ik zeg niet dat er iemand beter is Yoenes bin Matta." **Overlevering van Boecharie.**

Uit Mohammeds Leven

- Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: Een joodse jongen placht de Profeet (VZZMH) te bedienen en werd ziek. Dus ging de Profeet (VZZMH) hem bezoeken. Hij ging vlakbij zijn hoofd zitten en vroeg hem de Islam te aanvaarden. De jongen keek naar zijn vader, die daar zat. Hij zei hem Aboe-I-Qasim te gehoorzamen en de jongen aanvaardde de Islam. De Profeet (VZZMH) kwam naar buiten zeggende: "Lof aan Allah die deze jongen van het Hellevuur redde." **Overlevering van Boecharie.**



- 'Aisja (moge Allah tevreden over haar zijn) vertelde: Allah's Boodschapper (VZZMH) stierf terwijl zijn (stalen) harnas aan een jood was verpand voor dertig maten gerst. **(Identieke hadieth van verschillende overlevertaars)..**

- Sahl Bin Hunaif (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: Er kwam een rouwstoet voorbij de Profeet en hij stond op. Toen hem werd verteld dat het de doodkist van een jood was zei hij, "Is het niet een ziel (levend wezen)? **Overlevering van Boecharie.**



Zeden

1. Mohammed (VZZMH) als een Betrouwbare (en Eerlijke).

Uitspraak van Mohammed:

- Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: De boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “Een hypocriet heeft drie tekenen: 1. Wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens. 2. Wanneer hij iets belooft, breekt hij altijd zijn belofte. 3. Wanneer je hem vertrouwt, blijkt hij oneerlijk te zijn. (Als je hem iets in vertrouwen geeft, zal hij het niet terug geven.)” (**Identieke hadieth van verschillende overleveraars**).

- Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: Allah's Boodschapper (VZZMH) zei: “De opeisers zullen zodanig hun recht doen gelden op de Dag der Opstanding dat de hoornloze schapen hun recht opeisen van de gehoornde schapen.” **Overlevering van Moeslim**.

- Omar Ibn Al-Gattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: op de dag van Khaibar kwam een gezelschap van Metgezellen van de Profet (VZZMH) en zeiden: Die en die is een martelaar, tot ze voorbij een man kwamen en zeiden: Die en die is een martelaar. Daarop maakte de Boodschapper van Allah de opmerking (VZZMH): (Nee, dat is niet zo, ik heb hem in het Vuur gezien doordat hij een kleed of mantel van de oorlogsbuit had gestolen). **Overlevering van Moeslim**.

Uit Mohammeds Leven:

- Aboe Hoereira (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: De boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “Een ieder die zich tegen ons wapent, is niet van ons; en wie ons bedriegt, is niet van ons.” Overlevering van Moeslim. En in een andere overlevering van Aboe Hoereira: De Boodschapper van Allah (VZZMH) kwam voorbij een bak met etenswaren, stak zijn hand erin en zijn vingers voelden nattigheid, waarop hij (de boodschapper) zei: “Wat is dit, eigenaar van de etenswaren?” Hij (de man) zei: Het komt doordat er regen op is gevallen, O boodschapper van Allah, hij (de boodschapper) zei: “Leg je dat niet bovenop zodat mensen het kunnen zien! Degene die bedriegt, is niet van ons)).”



2. Mohammed (VZZMH) als een Waarheidsgetrouw Persoon.

Uitspraak van Mohammed:

- Abdoellah bin Amr bin Al 'Aas (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) vertelde: De Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: "Degene die de volgende vier eigenschappen heeft zal een pure hypocriet zijn, en wie één van deze eigenschappen heeft zal één van de eigenschappen van hypocrisie hebben behalve als hij er mee stopt: 1. Wanneer hem iets wordt toevertrouwd, pleegt hij verraad; 2. Wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens; 3. Wanneer hij een verbond sluit, blijkt hij onbetrouwbaar te zijn; 4. Bij onenigheid gedraagt hij zich op een erg onnadenkende, gemene en beledigende, onjuiste manier." (Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).

- Abdoellah bin Mas'ood (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: De Profeet (VZZMH) zei: "Waarheidsgetrouwheid leidt naar rechtschapenheid, en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. En een man vertelt altijd de waarheid tot hij bij Allah te boek staat als een waarheidsgetrouw iemand. Leugens leiden naar El-Fazjoer (d.w.z. kwaadaardigheid, zondigen), en El-Fazjoer (kwaadaardigheid) leidt naar het Hellevuur, en een man vertelt aldoor leugens tot hij bij Allah te boek staat als een leugenaar." (Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).

Uit Mohammeds Leven:

- Aboe Soefyen bin Harb (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde in zijn lange rede over het verhaal van Heraclius, dat Heraclius zei: Wat draagt hij (d.w.z. de Profeet – VZZMH) jullie op te doen? Aboe Soefyen zei: ((Hij zegt ons Allah en Allah alleen te aanbidden, zonder iets anders naast Hem, en afstand te doen van wat onze voorouders zeiden. Hij draagt ons op te bidden, de waarheid te spreken, rein te zijn en een goede relatie te onderhouden met onze vrienden en verwanten)) (Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).

3-De Woordvoerder Mohammed (VZZMH)

Uitspraak van Mohammed:

- Aboe Hoereira, moge Allah tevreden over hem zijn, vertelde dat de Profeet VZZMH zei: "En een vriendelijk woord is een sadaqa (wordt beschouwd als een gift van liefdadigheid)". (Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).



- Ibn-Omar (Omars zoon), moge Allah tevreden zijn over hen beiden, vertelde dat de Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “In een gezelschap van drie personen moeten niet twee ervan een heimelijk gesprek voeren (de derde uitsluitend)”. **(Identieke hadieth van verschillende overleeveraars).**

- Dit is ook verteld door Aboe-Dawoed met toevoeging van het volgende: Aboe-Saleh zei: “Ik zei tegen Ibn-Omar: en als het een gezelschap van vier zou zijn? Hij antwoordde: dan doet het geen kwaad.

- En verteld door Malek, in het boek van Al-Mawtaa, beschreven door Abdullah Bin-Dinar die zei: “ Ibn-Omar en ik waren bij Galed Bin-Oqbah thuis en Galed was naar de markt, toen er een man kwam die met hem alleen wilde spreken en er was verder niemand behalve mijzelf en Ibn-Omar. Ibn-Omar riep een derde man zodat we vier in aantal werden, en hij zei ons (de nieuwe persoon en ik): “Loop verder naar achteren, want ik hoorde dat de Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “Geen twee personen zouden een heimelijk overleg houden de derde persoon uitsluitend””.

Uit Mohammeds Leven:

- Anas, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de Profeet VZZMH zijn woorden drie keer placht te herhalen zodat het goed zou worden begrepen, en wanneer hij mensen tegenkwam en hen groette, groette hij hen drie maal. **Overlevering van Boecharie.**

4-Mohammed (VZZMH) de Wijze Geduldige Man:

Uitspraak van Mohammed:

- Ibn-Abbas (de zoon van Abbas), moge Allah tevreden over hen beiden zijn, heeft opgetekend: De Boodschapper van Allah (VZZMH) vertelde aan Asjaz AbdulQais: “Jij hebt twee eigenschappen die Allah bevallen: Geduld (Verdraagzaamheid) en Tolerantie”. **Overlevering van Moeslim.**

Uit Mohammeds Leven:

- Anas, moge Allah tevreden over hem zijn, vertelde: Ik liep samen met de Boodschapper van Allah (VZZMH) en hij droeg een dik Najrani gewaad, toen een Bedoeïen hem benaderde en hem hard aan zijn kraag trok, zohard dat ik zag dat het gewaad de huid van zijn hals had beschadigd door de harde ruk. De Bedoeïen zei toen: Hé Mohammed geef me wat van het geld van Allah



dat je hebt. De Profeet draaide zich naar hem om en lachte om vervolgens opdracht te geven tot een schenking voor hem. **(Identieke hadieth van verschillende overleeveraars).**

5-Mohammed (VZZMH) de Metgezel:

Uitspraak van Mohammed:

- Aisja, moge Allah tevreden over haar zijn, vertelde dat de Profeet VZZMH zei: "Allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid in alles". **(Identieke hadieth van verschillende overleeveraars).**

- En ze vertelde ook dat Allah's boodschapper VZZMH zei: "Allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid; hij geeft voor vriendelijkheid wat hij niet voor gewelddadigheid geeft en wat hij nergens anders voor geeft". **Overlevering van Moeslim.**

Uit Mohammeds Leven:

- Aboe Hoereira, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat: "Een Bedoeïen urineerde in de moskee, dus een aantal mensen ging naar hem toe om daar op een hardhandige manier een eind aan te maken, toen de Profeet VZZMH tegen hen zei: "laat hem en giet een emmer water over zijn urine, want jullie zijn gezonden als helpers en niet als probleemmakers". **Overlevering van Boecharie.**

6-Mohammed (VZZMH) de Bescheidene:

Uitspraak van Mohammed:

- Ayyadh Bin-Himar, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de Profeet VZZMH zei: "Allah heeft me onderricht dat jullie bescheiden moeten zijn zodat niemand hooghartig tegen een ander zal zijn en anderen niet zal mishandelen". **Overlevering van Moeslim.**

Uit Mohammeds Leven:

- Overleverd door Al-Aswad Bin-Yazied is dat Aisja, moge Allah tevreden over haar zijn, werd gevraagd: wat deed de Profeet VZZMH gewoonlijk thuis? Ze zei: Hij hielp zijn gezin, en wanneer het tijd voor het gebed was



vertrok hij (naar de moskee) om te bidden. **Overlevering van Boecharie.**

7-Mohammed VZZMH Vriendelijk Tegen Iedereen Zelfs Tegen Dieren

Uitspraak van Mohammed:

- Opgetekend door Ibn-Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, dat hij een paar jongens van de Qoereisj tegenkwam die een vogel hadden vastgebonden en er pijlen naar wierpen, ze hadden de eigenaar van de vogel beloofd dat ze hem de pijlen zouden geven die de vogel niet hadden geraakt. Maar toen ze Ibn-Omar aan zagen komen renden ze weg. Ibn-Omar vroeg: Wie heeft dit gedaan! Allah vervloekt degene die dit heeft gedaan! De Boodschapper van Allah (VZZMH) vervloekt degene die iets wat een ziel heeft als een schietschijf gebruikt. (Identieke hadieth van verschillende overleveraars).

Uit Mohammeds Leven:

- Ibn Masoed, moge Allah tevreden over hem zijn, vertelde: we reisden samen met de Boodschapper van Allah (VZZMH), toen die zich terugtrok om zijn behoefte te doen, en we zagen een vogel met twee jongen, die we pakten. De vogel begon te beven en toen de Profeet VZZMH terugkwam vroeg hij: "Wie heeft deze vogel bedroefd door haar haar jongen af te pakken? Geef haar haar kinderen terug". Hij zag ook dat we een mierenhoop hadden verbrand en vroeg: "Wie heeft dit verbrand?" We antwoordden dat wij dat hadden gedaan, waarop hij zei: "Niemand behalve de God die het vuur heeft geschapen zou met vuur moeten kwellen". **Overleverd door Aboe-Dawoed.**

8-Mohammed VZZMH de Barmhartige:

Uitspraak van Mohammed:

- Opgetekend door Aboe-Koetèda Al Haarith, moge Allah tevreden over hem zijn, dat de Profeet VZZMH zei: "Wanneer ik opsta voor het gebed wil ik mijn tijd er voor nemen, maar als ik een kind hoor huilen maak ik haast in het gebed omdat ik bang ben de moeder van het kind (die achter me het gebed verricht) te verontrusten." **Overlevering van Boecharie.**

Uit Mohammeds Leven:

- Aboe-Soelaimèn Mèlek Bin Al-Hoewairieth, moge Allah tevreden over



hem zijn, tekende het volgende op: we bezochten de Boodschapper van Allah (VZZMH) zijnde verwante jongemannen, en verbleven 20 nachten bij hem. De Boodschapper van Allah (VZZMH) was barmhartig en vriendelijk, en hij dacht dat we onze familie wel zouden missen dus vroeg hij ons naar onze gezinnen en degenen die thuis waren gebleven. We antwoordden allemaal, en toen zij hij: “Ga terug naar jullie families en blijf bij hen en onderwijs hen (de religie), en draag hen op alle leringen van de Islam toe te passen en ieder gebed op tijd te verrichten. De Profeet voegde toe: “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden en wanneer het tijd voor het gebed is, moet één van jullie de gebedsoproep verrichten (Edhèn) en de oudste van jullie moet het gebed leiden. (Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).

9-Mohammed (VZZMH) de Asceet:

Uitspraak van Mohammed:

- De Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “De overledene wordt door drie gevolgd: zijn familie, zijn geld en zijn daden; twee gaan terug en één zal blijven: zijn familie en geld gaan terug, en zijn daden zullen blijven”.

- Al-Mustored Bin-Sjaddad, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de Boodschapper van Allah (VZZMH) zei: “Dit leven is vergeleken met het hiernamaals zoals wanneer je je vinger in de zee steekt, en ziet hoeveel water eraan blijft zitten vergeleken met het water in de zee!”.

Overlevering van Moeslim.

- Aboe-Abbas Sahal Bin-Saad Al-Sa’idi, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat een man naar de Profeet VZZMH kwam en zei: Zeg Boodschapper van Allah, vertel mij wat ik kan doen om Allah’s liefde en tevens de liefde van de mensen te winnen. Hij zei: “Geef het wereldlijk vermaak op en Allah zal van je houden, en doe afstand van bezit en mensen zullen van je houden”. Een goede overlevering door Ibn-Mazjeh en anderen.

Uit Mohammeds Leven:

- Al-No’men Bin-Bashier, moge Allah tevreden over hen beiden zijn, heeft opgetekend dat Omar Bin-Al-Gattaab, moge Allah tevreden over hem zijn, het volgende aanhaalde toen hij het over het leven van de mensen in deze wereld vertelde: “Ik heb de Boodschapper van Allah (VZZMH) gezien toen hij een hele dag honger leed en niet eens de slechtste kwaliteit dadels kon vinden om er zijn maag mee te vullen. Overlevering van Moeslim.



- Opgetekend door Amr Bin-Al-Hareth de broer van Zjoewairiya Bint-Al-Hareth, de moeder van de Mo'minien (echtgenote van de boodschapper VZZMH), moge Allah tevreden over hen beiden zijn, zei: De Boodschapper van Allah (VZZMH) liet toen hij overleed geen Dinar achter, noch een Dirham (geldstukken) of een slaaf of slavin, geen dingen, behalve zijn witte ezel waar hij op placht te rijden, en zijn wapen en een stukje land dat hij als een liefdadigheidsgift voor reizigers in nood achterliet. **Overlevering van Boecharie.**

- Abdullah Bin-Al-Shiech'eir, moge Allah tevreden over hem zijn, tekende op: Ik benaderde de Profeet VZZMH terwijl hij uit de Koran reciteerde: {De onderlinge wedijver (voor het opeenhopen van wereldse dingen) leidt jullie af} toen hij zei: "De zoon van Adam zou zeggen: mijn geld mijn geld! En wat zou jouw geld jou geven o zoon van Adam behalve wat je hebt gegeten en opgemaakt, of gedragen en versleten, of wat je als liefdadigheid hebt gegeven en bij je blijft?!" **Overlevering van Moeslim.**

- Verteld door Aisja, moge Allah tevreden over haar zijn: het gezin van Mohammed VZZMH waren tot hij stierf geen twee achtereenvolgende dagen verzadigd (hadden niet genoeg) van tarwebrood tot hij stierf. **(Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).**

- En in een andere overlevering: Het gezin van Mohammed VZZMH had nooit voldoende van het voedsel op tarwebasis voor drie achtereenvolgende nachten vanaf hun aankomst in Medina tot het moment waarop hij stierf.

- Opgetekend door Oerwa is dat Aisja, moge Allah tevreden over haar zijn, placht te zeggen: O mijn neef (zoon van mijn zuster), bij Allah, we zagen de aanwassende maan overgaan tot de volgende: drie aanwassende manen in twee maanden en er werd geen enkel vuur aangestoken in geen van de huizen van Allah's boodschapper VZZMH. Ik vroeg haar: O tante, hoe konden jullie overleven? Ze antwoordde: Door de twee zwarten: dadels en water, maar de boodschapper van Allah, VZZMH, had burenen van de Ansaar (de inwoners van Medina die hielpen en bijdragen gaven aan de immigranten) die vee hadden en de Profeet (VZZMH) van hun melk gaven wat hij dan naar ons stuurde om ervan te drinken. **(Identieke hadieth van verschillende overlevertaars).**

10-Mohammed (VZZMH) en vaarwel zeggen:

Uitspraak van Mohammed:

Omar ibn al-Gattaab vertelde:



“Ik vroeg toestemming van de Profeet (VZZMH) om de Omrah te mogen verrichten. Hij gaf me toestemming en zei:”Broertje van me, vergeet me niet in jouw smeekbedes. “

Hij (Omar) zei: Hij zei een woord tegen me dat me zo erg beviel, meer dan wanneer me de hele wereld zou zijn gegeven.”

In een andere overlevering zei hij (de Profeet): “Broertje van me, laat me delen in jouw smeekbedes.”

Uit Mohammeds Leven:

Aboe-Soeleimèn Mèlek Bin Al-Huwairieth, moge Allah tevreden over hem zijn, vertelde: we bezochten de Boodschapper van Allah (VZZMH) De Boodschapper van Allah (VZZMH) zijnde verwante jongemannen, en verbleven 20 nachten bij hem. De Boodschapper van Allah (VZZMH) was barmhartig en vriendelijk, en hij dacht dat we onze familie wel zouden missen dus vroeg hij ons naar onze gezinnen en degenen die thuis waren gebleven. We antwoordden allemaal, en toen zij hij: “ga terug naar jullie families en blijf bij hen en onderwijs hen (de religie), en draag hen op alle leringen van de Islam toe te passen en ieder gebed op tijd te verrichten. De Profeet voegde toe: “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden en wanneer het tijd voor het gebed is, moet één van jullie de gebedsoproep verrichten (Edhèn) en de oudste van jullie moet het gebed leiden. **(Identieke hadieth van verschillende overleveraars).**

11-Mohammed(VZZMH) de Dankbare:

Uitspraak van Mohammed:

Osama Ibn Zaid (moge Allah hen beiden zegenen) vertelde: “de Profeet zei: “Als iemand jou een dienst bewijst en je zou tegen hem zeggen: “Moge Allah jou royaal belonen”, dan heb je hem heel goed geprezen.”

Uit Mohammeds Leven:

Sa’d ibn Aboe Waqqas (moge Allah hem zegenen) tekende op:

“We vertrokken met de Profeet (VZZMH) van Mekka richting Medina. Toen we vlakbij Azwra’ waren, liet hij zijn kameel neerkomen en hief zijn handen op, en smeekte Allah een tijdje, daarna knielde hij langdurig in gebed tot Allah. Hij deed dit drie maal.



Daarna zei hij :” Ik smeekte Allah om te bemiddelen voor al mijn volgelingen, Hij verleende me dat voor een derde van hen, dus knielde ik me dankbaar voor Allah neer. Daarna richtte ik mijn hoofd op en smeekte Hem nogmaals om voor al mijn volgelingen te bemiddelen, en Hij verleende me dat voor nog een derde van hen, dus knielde ik dankbaar voor Allah. Toen richtte ik mijn hoofd op en smeekte bemiddeling voor al mijn volgelingen en Hij verleende me het resterende derde deel, dus ik knielde om Allah daar voor te danken.”

12-Mohammed (VZZMH) de Rechtvaardige:

Uitspraak van Mohammed:

‘Abdullah ben ‘Omar (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Profeet (VZZMH) zei: “Luister! De Toepassers van Rechtvaardigheid zullen op kanselen van licht naast God zitten: (De Toepassers van Rechtvaardigheid zijn) degenen die rechtvaardig zijn in hun voorschriften, betreffende hun families en elk afzonderlijk deel in hun leven.”

Zjabir bin Abdullah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah’s Boodschapper (VZZMH) zei: “Houd je verre van onderdrukking, want het veroorzaakt duisternis op de Dag der Opstanding, en pas op voor gierigheid/geldzucht omdat het degenen die vóór jullie leefden vernietigde, doordat het hen aanzette tot bloedvergieten en het plegen van incest.”

Uit Mohammeds Leven(VZZMH):

An-Noe’man bin Bashier (moge Allah tevreden over hem zijn) tekende op dat zijn vader hem meenam naar de Profeet en zei, “Ik heb een slaaf aan mijn zoon gegeven.” De Profeet vroeg, “Heb je al jouw zonen gegeven zoals je aan hem hebt gegeven?” Hij antwoordde ontkennend. De Profeet zei, “Neem je geschenk dan terug.”



Goede manieren

1-Mohammed (VZZMH) als een Onderwijzer

Uitspraak van Mohammed:

Ibn Mas'ood (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Profeet zei: "Wens niet als iemand anders te zijn behalve in twee gevallen. (Het eerste geval is) Een persoon, aan wie Allah rijkdom heeft gegeven en deze op een rechtmatige manier uitgeeft; (de tweede is) degene aan wie Allah wijsheid heeft gegeven (de Edele Koran) en zich daar naar gedraagt en het aan anderen leert."

Sahl bin Saad (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Profeet zei: "Als een man naar de juiste weg is geleid (d.w.z. zich tot de Islam heeft bekeerd) met jouw hulp, dan zou dat beter voor je zijn dan alles op de wereld."

Aboe Hoeraira heeft opgetekend dat de Profeet (VZZMH) zei: "Allah maakt de weg naar het paradijs gemakkelijk voor degenen die naar kennis zoeken."

Uit Mohammeds Leven:

Abi Nezzieh Al-Irbad ibn Sariyah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: Op een dag gaf de Profeet (VZZMH) ons een langdurige aanmaning waar de harten vervuld met angst van werden en de ogen gingen tranen; hij zei: "Ik leg jullie op om Allah te vrezen, en naar Hem te luisteren en gehoorzamen; en voor degenen die na me zullen leven zie ik grote meningsverschillen. Jullie moeten daarom mijn Soenna en die van de rechtgeleide kaliefen volgen. Houd je er stevig aan vast. Vermijd nieuwe onbekende dingen, omdat iedere nieuwigheid een innovatie is, en ieder innovatie is een dwaling."



2- Mohammed terwijl hij at:

Uitspraak van Mohammed:

'Omar bin Abi Salama (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend:

De Profeet zei: "Zeg de naam van Allah (Bismilleh) en eet met je rechterhand, en eet van wat het dichtst bij je is."

Uit Mohammeds Leven:

"Aboe Hoeraira (moge Allah tevreden over hem zijn) tekende op:

"De Profeet had nooit kritiek op enig eten; als hij het lekker vond at hij het, en liet het staan als hij het niet lekker vond."

3-Mohammed (VZZMH) terwijl hij dronk:

Uitspraak van Mohammed:

Ibn Abess (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend:

De Profeet (VZZMH) zei: "Drink niet (het water in één keer achter elkaar) zoals kamelen, maar drink in twee of drie keer en spreek de naam van Allah uit voordat je begint te drinken (Bismilleh), en dank Allah wanneer je klaar bent (Hamdoelilleh)."

Uit Mohammeds Leven:

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) tekende op dat de Profeet drie keer ademhaalde (buiten de kan) terwijl hij dronk.

4- Mohammed (VZZMH) en Ziekte

Uitspraak van Mohammed:

Ibn Abbess (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de Profeet (VZZMH) zei: (Toen hij een patiënt bezocht die nog niet was gestorven zei hij in zijn aanwezigheid zeven maal: Ik bid dat Allah de



Almachtige je van ziekte geneest, of Allah, verzacht deze ziekte voor hem) opgetekend door Aboe Dawoed en Tirmidhie bekend als een goede hadith. **Verder zei Al Hakim dat het een correcte hadith is volgens Boechari.**

Uit Mohammeds leven:

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat Allah's Boodschapper (VZZMH) overstuur was tijdens zijn laatste levensuren. Fatima (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: "O vader, wat ben je overstuur!" Hij (VZZMH) zei: "Jouw vader zal na vandaag niet meer overstuur zijn". Toen hij was overleden zei ze: "O vader die Allah's oproep heeft beantwoord. O vader die in het paradijs verblijft. O vader we maken jouw dood bekend bij Gabriël". Toen hij (VZZMH) was begraven zei ze: "Hoe is het mogelijk dat jullie aarde op Allah's boodschapper storten"..... **Overlevering van EI-Boecharie.**

5- Mohammed (VZZMH) als Reiziger

Uitspraak van Mohammed

- Zjèber (moge Allah tevreden over hem zijn) tekende op dat de Profeet (VZZMH) tegen de Ansaar (de inwoners van Medina die de Moehèzjirien bijstonden en hielpen) en de Moehèzjirien (immigranten; degenen die van Mekka naar Medina migreerden) zei toen hij van plan was daar in groten getale neer te strijken: "Er zijn er onder jullie broeders die geen geld hebben noch tot een stam behoren, dus een ieder van jullie moet twee of drie mannen helpen, omdat er behalve jullie niemand is om hen te helpen". **Overlevering van Aboe Dawoed.**

Uit Mohammeds Leven

- De Profeet (VZZMH) liep altijd achteraan als hij met een groep meeliep zodat hij de zwakken kon helpen en voor hen kon bidden. Verteld door Aboe Dawoed, een goede hadith.

6- Mohammed(VZZMH) terwijl hij liep

Mohammed (VZZMH) zei: Degene die wapens draagt (met pijlen) zou deze niet in aanslag moeten houden wanneer hij een moskee of een markt passeert, om te vermijden dat hij (per ongeluk) moslims zou kunnen verwonden. (Zelfde overlevering van verschillende overleveraars).



Aanbidding

1- Mohammed (vzzmh) in zijn aanbidding.

Uitspraak van Mohammed:

- De profeet (vzzmh) zei: “Zal ik jullie vertellen wat Allah alle zonden doet wissen en Hij ons vergeeft?”, ze zeiden: “ja”, Toen zei hij: “De correcte rituele wassing, vaker naar de moskeeën gaan en wachten tot het gebed.” **Overlevering door Moeslim.**

- Aboe Abd Al-Rahman Abdullah Ibn Massoed (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: Ik vroeg de profeet (vzzmh), welke daad die je voor Allah doet is het beste? Hij zei: “De gebeden op tijd te bidden”, ik vroeg en wat verder?, hij zei: “Je ouders met goedheid behandelen”, ik zei: en wat verder?, hij zei: “de heilige oorlog (zjihed)”. **Identieke overlevering van verschillende overlevers.**

Uit Mohammeds Leven:- Aisja (moge Allah tevreden over haar zijn) vertelde dat de profeet (vzzmh) de hele nacht in gebed doorbracht tot zijn voeten verwond waren. Ik zei tegen hem: “Waarom doe je dat, Allah heeft toch al jouw zonden vergeven? Hij antwoordde: “ Ik wil een dankbare dienaar zijn”, **Overlevering van Boechaari en Moeslim.**

2-Mohammed (vzzmh) tot Allah sprekend:

Uitspraak van Mohammed

Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde dat de Profeet hem vertelde het volgende te zeggen tijdens het gebed: “Zeg: Allah; ik heb mijzelf veel onrecht aangedaan maar U bent Degene die fouten vergeeft, dus vergeef mij en toon Uw barmhartigheid want U bent de Barmhartigste). **Identieke overlevering van verschillende overlevers.**



Uit Mohammeds leven:

- Ibn Abbès (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde dat de Profeet (vzzmh) bij moeilijkheden zei: “Er is geen god dan Allah de Barmhartige, er is geen god dan Allah de Almachtige, er is geen god dan Allah; de God van de hemel en de aarde en de verheven troon). **Identieke overlevering van verschillende overleveraars.**

- Het is opgetekend door Ibn Massoed (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vzzmh) in zijn gebeden zei: “ Ik smeeek om Uw genade, vergiffenis, veilig zijn tegen elke zonde, verdiensten voor iedere soort liefdadigheid, het Paradijs betreden en gespaard worden van de Hel.” **Verteld door Al-Hakim Aboe Abdullah en het is een correcte Hadieth volgens Moeslim.**

Aisja (moge Allah tevreden over haar zijn) zei dat de Profeet (vzzmh) elf knielingen (in gebed) verrichtte (hier wordt 's nachts bedoeld) en hij knielde in een ervan gelijk aan wanneer iemand vijftig Koranverzen leest. Daarna verrichtte hij twee knielingen voor het Fezjr gebed om vervolgens te slapen tot de oproep voor het Fezjr gebed. **Overlevering van Al-Boechaari.**



Het eenvoudige leven van Mohammed (VZZMH)

Wanneer we het leven van Mohammed (vzzmh) voor zijn missie als profeet en nadat hij met deze missie begon vergelijken, zullen we de conclusie trekken dat het onlogisch is te denken dat Mohammed (vzzmh) een valse profeet was, die een profeet beweerde te zijn om er financieel beter van te worden, of prominent, roemvol of machtig te worden.

Voor zijn missie als profeet had Mohammed (vzzmh) geen financiële besommeringen. Als een succesvolle en befaamde handelaar genoot Mohammed (vzzmh) een toereikend inkomen, hij was welgesteld. Na en door zijn missie als profeet was hij het materieel gezien heel wat slechter af. Om dit te verduidelijken, zullen we enkele ahadith (overleveringen) over zijn leven doorlopen:

Aisja (moge Allah tevreden over haar zijn), Mohammed's vrouw, zei: "O mijn neef, we namen binnen twee maanden drie nieuwe manen waar, zonder een vuur in de huizen van de Profeet aan te steken (om een maaltijd klaar te maken)". Haar neef vroeg: "O tante, wat heeft jullie geholpen het te doorstaan?" Ze zei: "De twee zwarte dingen, dadels en water, maar de Profeet (vzzmh) had een aantal Ansaar (Helpers: metgezellen van de Profeet uit Medina) burens die kamelen hadden die melk gaven, en ze zonden de Profeet er wat melk van". (Boechaari en Moeslim)

- Sahl ibn Saad, één van de metgezellen van de Profeet Mohammed, zei: "De Profeet van Allah zag geen brood gebakken van fijn meel vanaf de tijd dat Allah hem (als een profeet) zond tot hij overleed". (Boechaari en Tirmidhie)

- Aisja zei: "De matras van de Profeet (vzzmh) waar hij op sliep, was gemaakt van leer opgevuld met vezels van dadelpalmen." (Boechaari en Moeslim)

Amr ibn al-Harith, één van de metgezellen van de Profeet Mohammed, zei dat toen de Profeet (vzzmh) overleed, hij geen geld noch iets anders achterliet behalve zijn witte muilezel, zijn wapens en een stukje grond dat hij als liefdadigheid weggaf. (Boechaari en Mosnad Ahmad)

De Profeet Mohammed (vzzmh) leefde dit zware leven tot zijn dood, hoewel



de schatkist van de moslims tot zijn beschikking stond, het grootste gedeelte van het Arabische Schiereiland voor zijn dood al Moslim was en de Moslims, na achttien jaar van zijn missie, overwinnaars waren.

Is het mogelijk dat de Profeet Mohammed (vzzmh) het profeetschap zou hebben opgeëist vanwege status, grootheid en macht? Het verlangen om te genieten van status en macht wordt vaak gekoppeld aan lekker eten, elegante kleding, imponerende paleizen, kleurrijke bewakers en onbetwistbare autoriteit. Welke van deze indicaties zijn van toepassing op de Profeet Mohammed? Een vluchtige kijk op zijn leven kunnen deze vraag helpen beantwoorden.

Ondanks zijn verantwoordelijkheden als profeet, leraar, staatsman en rechter, melkte de Profeet Mohammed zijn geit, herstelde zijn kleding, repareerde zijn schoeisel, hielp in de huishouding en bezocht armen en zieken. Hij hielp ook zijn metgezellen bij het graven van een greppel door samen met hen zand te verplaatsen. Zijn leven was een verbazingwekkend voorbeeld van eenvoud en bescheidenheid.

De metgezellen van de Profeet Mohammed (vzzmh) hielden van hem, respecteerden hem en vertrouwden hem onvoorwaardelijk. Hij (vzzmh) bleef benadrukken dat ze zich alleen tot Allah moesten richten in aanbidding en niet tot hem. Anas, één van de metgezellen van de Profeet Mohammed (vzzmh), zei dat er geen andere persoon was van wie ze zoveel hielden als de Profeet Mohammed (vzzmh), toch stonden ze niet voor hem op als hij naar hen toe kwam, zoals anderen doen voor mensen met een sterke persoonlijkheid.

Lang voordater enig zicht was op succes van zijn Islamitische missie en aan het begin van een lang en pijnlijk tijdperk van marteling, lijden en vervolging van Mohammed(vzzmh) en zijn volgelingen, ontving hij een interessant aanbod. Een afgezant van de ongelovige leiders; Otba, kwam naar hem toe en zei: "... Als je geld wilt, kunnen wij genoeg geld voor je inzamelen, zodat je één van de rijksten wordt. Als je leiderschap wilt, dan nemen we je als onze leider en zullen nooit een zaak besluiten zonder jouw goedkeuring. Als je een koninkrijk wilt dan zullen we je tot onze koning kronen." Er was alleen één concessie vereist van de Profeet Mohammed (vzzmh) in ruil voor datgene wat zij hem boden; namelijk, dat hij het oproepen tot de islam en het aanbidden van Allah zonder enige deelgenoot op zou geven. Zou dit aanbod niet erg aantrekkelijk zijn voor iemand die uit is op wereldlijk voordeel? Twijfelde de Profeet Mohammed (vzzmh) toen het aanbod werd gedaan? Wees hij het af als een overeenkomst strategie om de deur open te houden voor een beter aanbod? Het volgende was zijn antwoord: { "In naam van Allah, de meest



Barmhartige, de meest Genadevolle} en hij reciteerde (aan Otba) de verzen van de Koran 41:1-38. Hieronder zijn een aantal van deze verzen:

“Een openbaring van (Allah) de meest Barmhartige, de meest Genadevolle; een Boek waarvan de tekenen duidelijk zijn uiteengezet; een Qur’aan in het Arabisch, voor lieden die kennis hebben, als verkondiging van goed nieuws en waarschuwing, doch de meesten van hun wenden zich af, daar zij niet luisteren.” (Koran, 41:2-4)

Bij een andere gelegenheid en als reactie op het verzoek van zijn oom om te stoppen mensen op te roepen tot de Islam, was het antwoord van Profeet Mohammed beslist en oprecht: “Ik zweer bij de naam van Allah, o oom, dat als zij de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linkerhand in ruil voor het opgeven van deze zaak (d.i. mensen oproepen tot Islam), ik nooit zal ophouden totdat Allah het maakt tot een overwinning of als ik het leven verlies bij het verdedigen ervan”.

Mohammed (vzzmh) en zijn volgelingen ondergingen niet alleen vervolging, dertien jaar lang, maar de ongelovigen probeerden Mohammed (vzzmh) ook een aantal keren te vermoorden. Eens probeerden ze hem te doden door een grote kei die nauwelijks te tillen was op zijn hoofd te gooien. Een andere keer probeerden ze hem te doden door gif in zijn eten te doen.

Wat zou zo’n leven van lijden en opofferingen kunnen rechtvaardigen, zelfs nadat hij volledig over zijn tegenstanders had gezegevierd? Wat zou de bescheidenheid en nobelheid kunnen verklaren, die hij op zijn meest glorieuze momenten tentoonspreidde toen hij nadrukkelijk beweerde dat zijn succes alleen te wijten is aan de hulp van Allah en niet aan zijn eigen talent?

Zijn dit de eigenschappen van een op macht beluste of een egoïstische man?



De Profeet (VZZMH) gaf goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

De Profeet Bracht Goede Tijdingen Tijdens de Moeilijkste Situaties

Wat wij moslims vandaag de dag nodig hebben is een betere inleving, een verandering van inzicht. We moeten uit ons tijdperk en locatie stappen en onze situatie bekijken vanuit het oogpunt van de wetten die Allah voor Zijn Schepping heeft voorgelegd, en de leiding die Hij door Zijn Boodschapper (vzzmh) stuurde. “En toon geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als jullie lijden, lijden zij ook zoals jullie lijden. Maar jullie verwachten van Allah(de beloning, Het Paradijs), wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs. “ (Holy Qur’an, 4:104)

In dit vers zien we de goede tijdingen die aan de ware gelovigen zijn gegeven tijdens de moeilijkste momenten. Er zijn tijden dat we denken dat er geen uitweg is voor de Oemmah (volk), maar we moeten niet vergeten dat Allah de Almachtige deze Oemmah overwinning heeft beloofd, een overwinning die Hij wanneer Hij wil zal brengen, door Zijn Wijsheid.

We bevinden ons nu in een zwakke positie en we weten dat het zal veranderen naar een sterke positie. Imam Ahmad zei in een citaat dat Onwaarheid zich niet manifesteert tot onze harten de Waarheid verlaten. We zijn er zeker van dat wanneer we aan de voorwaarden van overwinning voldoen, de Waarheid voor de Onwaarheid zal blijken. We weten dat het dichtbij is. In Allah’s naam, het is dichtbij, want men spreekt over de Dag des Oordeels als “Morgen”.

Hier volgende drie onheilspellende situaties uit de Sierah van de Profeet (biografie) waarin hij zijn volgelingen geruststelde en hen goed nieuws bracht:

De Profeet (vzzmh) in Ta’if

Toen de Qoereesj steeds meer samenzwoeren en kwaad deden, na de dood van de oom (en diens echtgenote) van de Profeet (vzzmh), ging hij richting Ta’if in de hoop daar meer aandacht en steun voor zijn boodschap te krijgen. In plaats daarvan zeiden ze hem te vertrekken en wel op een erg onbeleefde manier. Ze stookten hun jongens op om stenen naar hem te gooien. Ze gooiden stenen op hem tot zijn nobele voeten bloedden.



De Profeet (vzzmh) keerde zijn blik naar Mekka vol nieuwe vastberadenheid om zijn eerdere plan om de Islam aan het volk bekend te maken opnieuw op te pakken, en zijn Boodschap met veel vuur en niet te evenaren enthousiasme over te brengen.

Zaid bin Hariethah, zijn metgezel, zei tegen de Profeet (vzzmh) : 'Hoe durf je een voet in Mekka te zetten nadat zij (de Qoereesj) jou hebben verdreven?' De Profeet (vzzmh) antwoordde: 'Allah zal zeker voor verlichting zorgen en Hij zal zeker Zijn religie en Profeet steunen.'

De Profeet (vzzmh) met Aboe Bakr tijdens de Hizjah(onderweg van Mekka naar Medina)

De vooraanstaanden van Mekka hielden een spoedvergadering om de te ondernemen acties vast te stellen en alle gebieden te onderzoeken die zouden kunnen helpen in het arresteren van de Profeet en Aboe Bakr. Ze besloten alle straten van Mekka af te zetten en plaatsten zwaarbewapende surveillance bij alle potentiële uitgangen. Er werd een prijs van 100 kamelen beloofd op het hoofd van beiden. Ruiters, infanterie en spoorzoekers doorkruisten het land.

Op een gegeven moment belandden ze zelfs bij de grot waar de Profeet (vzzmh) en Aboe Bakr zich hadden verstopt. Toen hij de vijand erg dichtbij zag, fluisterde Aboe Bakr tegen de Profeet (vzzmh): 'Wat als ze door de spleet heen kijken en ons ontdekken?' De Profeet (vzzmh) zei in door God geïnspireerde kalmte: 'Zwijg Aboe Bakr! Wat denk je van de twee waarvan de Derde Allah is?'

Het was een waar Goddelijk wonder, met de achtervolgers slechts een paar passen van de grot verwijderd.

De Greppel Slag

Het was in de winter, de lucht was koud en er was een voedselcrisis in Medina. Medina stond op het punt meedogenloos belegerd te worden, en er is niks funester voor een opstandige instelling dan wanhoop, want als de belegerden aan een periode van gewelddadige aanvallen bloot zouden worden gesteld, zou het enige alternatief zijn om zich vernederd over te geven.

Vandaar dat de Profeet (vzzmh) zich hard inspande om het vuur er bij zijn mannen in te houden, ze geestelijk sterk te houden, zodat ze zeker waren dat beproeving die voor hen lag slechts een wolk voor de zon was die



spoedig voorbij zou gaan. En vervolgens zou de islam opnieuw in opmars komen en mensen zouden in grote aantallen toetreden, en de bolwerken van tirannie zouden in elkaar vallen en er zouden geen samenzweringen meer tegen hen zijn, noch hoefden ze voor hen te vrezen. Het is een politieke regel dat deze hoop samen moet gaan met de etappes van onafgebroken inspanning.

Een ander illustrerend bovennatuurlijk voorbeeld met een groots effect was dat er een groot rotsblok als onverplaatsbaar obstakel in de greppel stond. De Profeet (vzzmh) nam een spade en sloeg er op, en het rotsblok verpulverde onmiddellijk tot een hoop los zand.

Zodoende toen de samenzweerdere Medina binnenvielen en belegerden, gaven de moslims niet op in wanhoop, integendeel aanvaardden ze de bittere waarheid met een onverschrokken hoop op een grootse toekomst. "Toen de gelovigen de scharen zagen, zeiden zij: "Dit is wat Allah en Zijn boodschapper ons beloofden; en Allah en Zijn boodschapper spraken de waarheid." En dit vermeerderde slechts hun geloof en deed hun onderwerping toenemen." (Edele Koran 33:22)

Wat betreft de slappelingen betreft, de weifelenden en die met bittere harten; ze staken de draak met de belofte van overwinning die ze beschouwden als wensen van mensen op een dwaalspoor. Ze zeiden tegen de Metgezellen van de Profeet (vzzmh): 'Hij zegt tegen jullie dat hij vanuit Yathrib de paleizen van Hirah en de stad Kisra ziet, terwijl jullie een greppel graven en jullie zelfs niet kunnen ontlasten (uit angst).'

Allah zegt over hen: "En toen de huichelaars en zij in wier hart een ziekte is, zeiden: "Wat Allah en Zijn boodschapper ons beloofden was slechts bedrog!" (Edele Koran 33:12)

Twaalf à dertien jaar later werd de belofte van de Profeet over Perzië bewaarheid. Misschien kunnen we hier opmerken dat hypocrieten van vandaag de dag ons ook zeggen dat Allah ons niks dan bedrog heeft beloofd. Allah zegt: "Allah heeft macht over Zijn gebod, maar de meeste mensen weten het niet." (Edele Koran 12:21)



De Profeet Mohammed, een eenvoudig mens

Ondanks zijn positie als leider gedroeg de Profeet Mohammed zich nooit als iemand die grootser of beter dan andere mensen zou zijn. Hij liet mensen nooit het gevoel hebben nietig, ongewild of beschaamd te zijn. Hij drong er bij zijn volgelingen op aan vriendelijk en nederig te zijn, slaven vrij te laten wanneer ze dat konden. Hij spoorde aan tot het geven van aalmoezen, vooral aan de zeer armen en wezen, zonder een beloning ervoor terug te verwachten.

De Profeet Mohammad (vzzmh) was zelf nooit hebzuchtig. Hij at erg weinig en slechts eenvoudige maaltijden. Hij gaf er de voorkeur aan zijn maag niet te vullen. Soms at hij dagen achtereen slechts rauw voedsel. Hij sliep op een zeer eenvoudige matras op de vloer en had vrijwel niets op het gebied van huiselijk comfort of decoratie.

Op een dag wilde Hafsah, zijn vrouw, het hem 's nachts comfortabeler te maken door zijn rieten matje dubbel te vouwen – zonder het hem te vertellen – zodat het minder hard was. Die nacht sliep hij vredig, maar hij versliep zich en bad de gebeden voor het ochtendgebed niet. Hij was daar zo overstuur van dat hij nooit weer zo heeft geslapen.

Een eenvoudig leven en tevredenheid waren de bepalende leerstelling in het leven van de Profeet (vzzmh): “Wanneer je iemand ziet aan wie meer geld en schoonheid dan aan jou is gegeven, kijk dan naar degenen die minder dan jou is gegeven.” Het denken op deze manier doet ons Allah bedanken voor Zijn zegeningen, in plaats van het gevoel te hebben dat iets je is onthouden.

Mensen hadden de gewoonte zijn vrouw Aisja, de dochter van zijn loyaalste metgezel Aboe Bakr, te vragen hoe hij thuis was. “Als een gewone man,” antwoordde ze dan. “Hij veegde het huis aan, naaide zijn eigen kleren, repareerde zijn eigen sandalen, gaf de kamelen te drinken, melkte de geiten, hielp de bediendes in hun werk en at maaltijden samen met hen, en hij kocht voor ons wat we nodig hadden van de markt.”

Hij bezat zelden meer dan één stel kleren, die hij zelf waste. Hij was een huiselijk en vredelievend mens. “Wanneer je een huis binnengaat, vraag God het huis te zegenen,” zei hij. Hij groette anderen met de woorden:



Es-salamoe aleykoem – wat “Moge vrede met jou zijn” betekent – omdat vrede de geweldigste zaak op aarde is.

Hij was een groot voorstander van goede manieren, begroette mensen vriendelijk, en toonde respect aan ouderen. Hij zei eens: “Degenen die me het dierbaarst zijn, zijn degenen die goede manieren hebben.”

Al zijn vastgelegde woorden en handelingen wijzen uit dat hij een man was die zeer goedaardig, vriendelijk, bescheiden, goed gehumeurd was met een uitstekend verstand, die veel van dieren hield, en van alle mensen, vooral van zijn familie.

Bovenal was hij een man die praktiseerde wat hij predikte. Zijn leven, zowel privé als publiek, was een perfect voorbeeld voor zijn volgelingen.



Een aantal leringen van de Profeet

Er is een grote verzameling van de denkbeelden, gedachtes, instructies, leringen, overtuigingen, zedenleer, manieren en principes van de Profeet. De grootheid en roem van de islam berusten op deze idealen. We zullen hier slechts een deel van opsommen.

Purificatie van jezelf

1. Wijs is degene die zichzelf als nietig beschouwt, en daden verricht die hem na zijn dood tot nut zullen zijn; dwaas zijn degene die door zijn verlangens wordt beheerst en Allah's genade en zegen verwacht.
2. De sterke man is degene die zichzelf beheerst, niet degene die zijn tegenstander neerhaalt.
3. Voldoening is als een schatkist die niet leeg raakt.
4. Afstand doen van het onbelangrijke is zeer vroom.
5. Advies is een zaak van vertrouwen, en een foute instructie is schending van vertrouwen.
6. Het stoppen met slechte of kwaadaardige zaken is ook een liefdadigheid.
7. Bescheidenheid is een tak van het geloof.
8. Gezondheid en gemak zijn zegeningen die niet aan iedereen zijn toebedeeld.
9. Gematigd uitgeven staat gelijk aan de helft van iemands inkomen. (Uitgeven met verstand staat gelijk aan de helft van iemands inkomen).
10. Zorgvuldig denken is wijsheid.
11. Degene die zijn beloftes nakomt is rechtschapen.



12. Wijsheid is de grootste rijkdom.
13. Goed spraakvermogen is menselijke aantrekkelijkheid.
14. Onwetendheid is de grootste beperking.
15. Een betrouwbaar iemand is rechtschapen.
16. Liefde is niet zo doeltreffend als goede manieren.
17. Bescheidenheid verhoogt iemands positie.
18. Het geven van aalmoezen leidt niet tot vermindering van rijkdom.
19. Spot niet met je broeder anders zou jou hetzelfde kunnen gebeuren.
20. Slechte manieren bederven goede kwaliteiten net als azijn honing bederft.

Gehoorzaamheid aan de Ouders

1. Allah is tevreden wanneer de vader tevreden is. Allah is ontevreden wanneer de vader ontevreden is.
2. Van alle verrichte daden is het gebed op tijd verrichten het beste, de tweede in belangrijkheid is gehoorzaamheid aan de ouders.
3. De grootste zonden zijn polytheïsme, ongehoorzaamheid aan de ouders, valse getuigenis afleggen en leugens verspreiden.

Omgang met Familie

“Familiebetrekkingen” [in het Arabisch- rahiem] is afgeleid van “Meest Weldadige” [in het Arabisch- rahmèn]. Degene die de familiebetrekkingen onderhoudt is dicht bij Allah en degene die familierelaties verbreekt is door Allah verlaten.

Grootbrengen van Dochters

1. Degene die twee of drie dochters of zusters grootbrengt en onderwijst met Godsvrees, zal naar het Paradijs gaan (zelfs als het aantal slechts één is).



2. Grootbrengen van dochters is een beproeving; degene die er in slaagt zal van de hel worden bespaard.

Grootbrengen van Wezen

Degene die wezen grootbrengt zal bij mij (de Profeet vrede zij met hem) zijn als twee vingers van een hand (in het Hiernamaals).

Gehoorzaamheid aan de Heersers

1. De heerser moet worden gehoorzaamd op aarde.
2. Zelfs wanneer een slaaf jouw heerser zou worden, moet je hem gehoorzamen.
3. Koningdom is niet verloren door ongeloof, maar door tirannie.

Vriendelijkheid

Degene die niet barmhartig en vriendelijk is kan geen barmhartigheid verwachten.

Het Kwaad van Bedelen

1. Degene die bedelt verzamelt (Helle)vuur voor zichzelf, of het nu veel of weinig is.
2. De slechtste persoon is degene die in de Naam van Allah bedelt en nog steeds niks ontvangt. Bedel niet in het belang van Allah. Het is beter om Allah zelf te vragen.

Samenwerking

1. Degenen die niet aardig zijn tegen jongeren en de ouderen niet respecteren, horen niet bij ons.
2. Wees aardig tegen de mensen op Aarde en Allah zal genadig zijn in de Hemel.
3. Door vriendschappelijkheid en sympathie zijn moslims als een gebouw waarvan de stenen elkaar onderling versterken.



4. Elkaar vrolijk ontmoeten, praten over goede eigenschappen, mensen weerhouden van slechtheid en corruptie, de juiste weg wijzen aan degenen die de weg kwijt zijn, mensen met een slecht zicht leiden, doornen/takken, stenen en beenderen van de weg verwijderen, en water uit een put halen voor iemand anders, zijn allemaal goede daden.
5. Het groeten van mensen en de armen te voeden, het gebed s' nachts te verrichten wanneer iedereen slaapt, zijn de goede tekenen van islam.
6. Slechts beleefde mensen zullen vlak bij me en mij lief zijn op de Dag des Oordeels. Ik heb een afkeer van en ben afstandelijk van degenen die ongemanierd zijn. Ik heb tevens een hekel aan mensen die onzin vertellen, op een onverantwoorde manier discussiëren en trots op zichzelf zijn.
7. Gerieflijk leven is niet arrogantie. Arrogantie is het neerkijken op mensen en het verwerpen van de waarheid.
8. Houd van alles ; de halve wijsheid schuilt hier in.
9. Gedraag je niet alleen maar goed als anderen zich goed gedragen doe geen kwaad als een ander dat doet. In plaats daarvan moet je proberen je goed te gedragen bij degenen die zich goed tegenover jou gedragen en geen kwaad te doen als zij dat zouden doen. (geen kwaad met kwaad vergelden)

De Belangrijkheid van het Leren

1. Degene die naar kennis streeft vindt gemakkelijker de weg naar het Paradijs.
2. Kennis opdoen is een verplichting van iedere moslim.
3. Het zoeken naar kennis is vergoeding voor gedane zonden.
4. Opdoen van kennis is belangrijker dan devotie en extra gebeden.
5. Kennis en wijsheid zijn jouw verloren schatten; zoek ze dan ook overal.
6. Degene die zijn kennis verbergt zal met vuur worden geketend.
7. Er is niets beter in de wereld dan het verzamelen van kennis en geduld.



De Behandeling van Knechten, Vrouwelijke Bediendes en Bewakers

1. Mannelijke en vrouwelijke bediendes zijn als jullie broeders en zusters. Allah heeft hen onder jullie toezicht geplaatst. Ze moeten gelijke behandeling in eten en kleding worden gegeven. Er moet niet meer van hun worden verlangd dan wat ze aan kracht en capaciteit kunnen geven. Bij moeilijke taken moet hen assistentie en steun worden verleend.
2. Het in vrijheid stellen van slaven of slavinnen is bevrijd worden van de Hel.



Wat heeft Mohammed gezegd?

Yusuf Estes

Mohammad (vzzmh) onderwees vele belangrijke gedragsregels en zeden, en vaardigde zelfs gevechtsvoorschriften uit, een precedent scheppend en zelfs de voorschriften voor oorlogsvoering uitgevaardigd in de Geneva Conventie overtreffend.

Denk eens na over het volgende:

Al het onschuldige leven was heilig en zodoende kon niemand kwaad worden gedaan, behalve degenen met wie ze feitelijk in gevecht waren. Als iemand een leven redde was het alsof diegene de hele wereld had gered, terwijl als een persoon een onschuldig iemand van het leven beroofde, zou het zijn alsof hij de levens van de hele wereld had beroofd.

Er mocht geen genocide van geen enkel volk plaatsvinden zelfs toen sommigen genocide tegen de Moslims hadden gepleegd. Hij bood wederzijdse bescherming en vergiffenis aan allen zelfs nadat een aantal vele keren hun verbonden met hem verbroken. Hij stond niet toe ze aan te vallen tot het absoluut was bewezen dat ze verraders in oorlogstijd waren en de profeet (vzzmh) en de moslims koste wat kost ten val probeerden te brengen. Vergelding was slechts in het geval van die joden die verraders waren geworden en niet anders.

Slavernij was een normaal gebruik in die dagen bij alle volken en stammen. Het was de islam die het vrijlaten van slaven aanmoedigde en een grote beloning van Allah voor degenen die dat deden. De Profeet (vzzmh) gaf hier het goede voorbeeld door het vrijlaten van slaven en moedigde al zijn volgelingen aan hetzelfde te doen. Een voorbeeld hiervan is zijn eigen bediende (die eigenlijk als een zoon werd beschouwd) Zeid ibn Al Haritha en de slaaf Bilèl die door Aboe Bakr werd gekocht met als doel hem te bevrijden.

Hoewel er vele aanslagen op Mohammeds leven zijn gepleegd (de bekendste is wel van de nacht dat Ali zijn plaats in zijn bed innam terwijl hij (vzzmh) en Aboe Bakr naar Medina vluchtten), stond hij zijn metgezellen niet toe degenen die betrokken waren bij de aanslag om te brengen. Bewijs hiervan



is dat toen ze zegevierend Mekka binnen gingen zijn eerste woorden het bevel aan zijn volgelingen waren dat ze zulke stammen en families geen kwaad mochten doen. Dit was een van zijn bekendste daden van vergiffenis en deemoedigheid.

Militaire strijd was de eerste dertien jaar van het profeetschap verboden. De woestijn Arabieren hadden niemand nodig om hen het vechten te leren. Ze waren experts op dat gebied en lagen als stammen onderling in de clinch, hun vetes konden tientallen jaren duren. Slechts op het moment dat de juiste manier van gewapende strijd door Allah in de Koran was opgesteld, met strikte regels en beperkingen volgens Zijn Geboden, werd vergelding of vechten bestraft. Bevelen van Allah maakten het duidelijk wie aan moest worden gevallen, en hoe, wanneer en in welke mate strijd kon plaatsvinden.

Vernielen van infrastructuur is geheel verboden behalve wanneer het door Allah in bepaalde omstandigheden is voorgeschreven en dan slechts volgens Zijn Geboden.

De Profeet (vzzmh) werd door zijn vijanden verwenst en vervloekt, terwijl hij bad voor hun leiding. Een klassiek voorbeeld hiervan is dat van zijn reis naar At-Taif waar de leiders hem niet eens uit lieten spreken noch verleenden ze hem de normaliter gewenste beleefdheid, in plaats daarvan zetten ze de straatkinderen tegen hem op, die stenen naar hem gooiden tot zijn lichaam zo erg bloedde dat zijn sandalen zich met zijn bloed vulden. De engel Gabriël bood aan om wraak te nemen, als hij het bevel ertoe zou hebben gegeven, had Allah de omringende bergen op hen in elkaar laten storten en zou hen allen vernietigd hebben. In plaats van hen te vervloeken of hun vernietiging te vragen, bad hij dat ze naar het aanbidden van hun Heer alleen, zonder partners, zouden worden geleid.

De Profeet Mohammed (vzzmh) verkondigde dat iedereen wordt geboren in de staat van ISLAM (overgave aan God), omdat een Moslim (MO-Islam betekent; "degene die ISLAM doet" d.w.z.; zich aan de Wil van God overgeeft en Zijn Geboden gehoorzaamt.) Wanneer ze ouder worden vervormt hun geloof afhankelijk van de gangbare maatschappij en hun eigen vooroordelen.

Mohammed, (vzzmh), leerde zijn volgelingen te geloven in de God van Adam, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, David, Salomo en Jezus, vrede zij met hen allen, en te geloven dat ze ware profeten, boodschappers en dienaren van Allah de Almachtige waren. Hij stond er op alle profeten op het hoogste niveau te plaatsen zonder onderscheid tussen hen te maken.



Hij onderwees dat de Torah (het Oude Testament), de Zaboer (Psalmen) en de Indzjiel (Evangelie of Nieuwe Testament) dezelfde oorsprong hadden als die van de Koran: van Allah aan de engel Gabriël. Hij vroeg de Joden volgens hun eigen Boek te oordelen, en die poogden een deel van de juiste oordelen ervan te verbergen, omdat ze wisten dat hij (vzzmh) niet kon lezen.

Hij profeteerde en voorspelde gebeurtenissen die zouden gebeuren en ze vonden plaats zoals hij had gezegd. Hij heeft zoveel dingen gezegd die mensen van zijn tijd niet kunnen hebben geweten, toch hebben we de bewijzen zich op zien stapelen door de eeuwen heen wat betreft wetenschap, geneeskunde, biologie, embryologie, psychologie, metrologie, geologie en vele andere takken van de wetenschap en zelfs ruimtevaart en draadloze communicaties, die we vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen. Hij heeft zelfs voorspeld dat iets uit het verleden in de toekomst waar zou worden, en dat is gebeurd..

De Koran verklaart dat Farao in de Rode Zee werd verdrongen toen hij Mozes najoeg en Allah zei dat Hij Farao als een teken voor de toekomst zou conserveren. Dr. Maurice Bucaille maakt in zijn boek, "Bijbel, Koran en Wetenschap" duidelijk dat dit is gebeurd en dat Farao in persoon in Egypte is ontdekt en nu voor iedereen te zien. Deze gebeurtenis vond duizenden jaren voor Mohammed (vzzmh) plaats en werd waar bevonden in de laatste decennia, vele eeuwen na zijn dood.

Mohammed (vzzmh) of zijn volgelingen hebben nooit en te nimmer beweerd dat hij een zoon van God was of de incarnatie van God of een man met godheid – maar hij was altijd en is zelfs vandaag slechts beschouwd als een door God gekozen Boodschapper. Hij insisterde erop dat mensen God de Almachtige moeten vereren, en God alleen, en niet hem en zijn metgezellen op geen enkele manier celebreren/roemen. Mensen aarzelen niet om goddelijkheid in het leven te roepen en maken zelfs "goden" van andere individuen wier leven en missies verloren zijn gegaan in legendes. Historisch gesproken heeft geen van deze legendes ook maar een fractie behaald van wat Mohammed (vzzmh) bereikte.

Zijn voornaamste doel was het verenigen van de mensheid voor de aanbedding van de ene God van Adam en alle andere profeten (vrede zij met hen allen) en zijn streven was naar het enige doel dat iedereen de voorschriften van morele uitmuntendheid die door Allah in Zijn Openbaringen uiteen zijn gezet zou begrijpen en opvolgen.

Tegenwoordig, na een tijdsverloop van veertien eeuwen, hebben de leringen



over het leven van Mohammed (vzzmh) overleefd zonder het minste verlies, wijziging of vervalsing/toevoeging. Ze bieden dezelfde onvergankelijke hoop voor het omgaan met de vele beproevingen van de mens, zoals ze deden toen hij in leven was. Dit is niet een bewering van de volgelingen van Mohammed (vzzmh) maar de onvermijdelijke gevolgtrekking tewerkgesteld door een onafhankelijke en onbevooroordeelde geschiedenis.

Mohammed (vzzmh) verkondigde een dienaar, boodschapper en profeet van God de Almachtige te zijn, dezelfde God van Adam, Abraham, Mozes, David en Salomo en van Jezus Christus, de zoon van Maria (vrede zij met hen allen). Hij verkondigde dat hij de openbaring ontving van God de Almachtige (Allah) via de Aartsengel Gabriël, en noemde het de Oplezing (Qoer'aan).

Hij droeg de mensen op in God Alleen, zonder deelgenoten, te geloven, en de Geboden van God de Almachtige zo goed mogelijk op te volgen.

Hij verbood slechte praktijken en vieze gewoontes voor zichzelf en zijn volgelingen, leerde hen de gepaste manier van eten, drinken, naar het toilet gaan en goed gedrag in alle soorten relaties. Hij verklaarde dat dit alles van Allah



Mohammed, vrede zij met hem, de laatste Boodschapper van Allah

[Click here to download](#)

Deze presentatie is gemaakt om je een glimp van de edele Boodschapper van Allah te geven en er baat bij te vinden d.m.v. zijn

- voorbeeldige personaliteit
- praktische leerstelling
- een voorbeeldig leven en
- de bewezen formule tot vrede, succes en redding.



Jezus & Mohammed vergeleken – vrede zij met hen

Yusuf Estes

“Ben jij die Profeet” [Bijbel, Johannes 1:20]

Die Profeet?

Wie was hij?

Jezus & Mohammed vergeleken

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”
[Bijbel - Johannes 14:26]

Jezus, de zoon van Maria, zei, “Een boodschapper zal na mij komen, hij heet Ahmad.” **[Edele Koran 61:6]**

En dit is het getuigenis van Johannes, toen de joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? En hij beled en loochende het niet: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. **[Bijbel - Johannes 1:19-21]**

Toen de opperpriesters en Levieten Johannes de Doper vroegen wie hij was, vroegen ze dat op een zeer vreemde manier. Eerst vroegen ze hem of hij wel of niet de verwachte “Messias” was [Christus in hellenistisch Grieks]. Hij was niet de Messias waar ze op hadden gehoopt. Vervolgens vroegen ze of hij de profeet Elia was en opnieuw antwoordt hij ontkennend. Nu komt het zeer vreemde deel. Als laatste vragen ze hem of hij “de Profeet” is.

Zijt gij de Christus? - [Neen]

Zijt gij Elia? - [Neen]

Zijt gij DE Profeet? - [Neen]

Wat bedoelden ze met “De Profeet?” Wij weten natuurlijk wie de “Christus” is. Toch zouden Christenen moeten weten dat “Christus” louter een verkorte



vorm is van het hellenistisch Griekse woord “christos,” waar het Hebreeuwse woord “Messias” mee wordt bedoeld.

De joden van 2000 jaar geleden waren beslist op zoek naar de Messias, er was voorspeld in hun boeken dat hij zou komen en hen overwinning zou geven over hun onderdrukkers en hen zodoende heerschappij over deze wereld zou verschaffen. Ze werden onderdrukt door de Romeinen en zelfs hun eigen joodse koningen werden als niet meer dan marionetten van de ongelovigen gezien. Ze zouden zeker dolblij zijn geweest als er iemand op het toneel zou verschijnen die de Romeinse heersers en slavendrijvers zou verslaan.

Daarna vroegen de priesters en Levieten aan Johannes de Doper of hij de profeet Elia was, die na honderden jaren afwezigheid terug was gekomen. Onder hen bestond de veronderstelling dat Elia terug zou komen. Maar opnieuw ontkent Johannes de Doper; hij is niet Elia.

Wie is hij dan wel? Ze stonden verbaasd van deze man die in de woestijn leefde verlaten van rijkdom, vastend, de materiële aantrekking van het leven uit de weg gaand.

Dan vragen ze Johannes de Doper nogmaals wie hij is. “Ben jij DE profeet?” En nogmaals ontkent hij, maar dan vertelt hij hen over iemand die spoedig na hem zal komen, over wie hij beweert dat hij het niet waard is om zelfs zijn schoenveters los te maken.

Dit beantwoordt de vraag “Wie anders verwachtten ze naast de Messias?” echter niet. Zou het kunnen zijn dat ze naar iemand als Mohammed zochten? (Zou kunnen)

Wie is DE Profeet?

Ga door met lezen en kom er achter wie “DE Profeet” is en welke andere bewijzen er in de Heilige teksten kunnen worden ontdekt om dit idee te ondersteunen.

Eeuwenlang geloofden moslims dat Jezus (vrede zij met hem) “DE Profeet” was die in het Evangelie van Johannes met deze woorden werd genoemd. De Koran verklaart dat één van de belangrijke karakteristieken van Jezus zijn missie het geven van “besjier” of “verheugend nieuws” van de komst van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. Tijdens zijn korte zendingsperiode die slechts drie jaar duurde, en werd overschaduwde door de vijandige



houding van zijn eigen volk, gaf Jezus hen het goede nieuws van Ahmad (een van de vormen van “Mohammed”), de laatste boodschapper van God, die de goddelijke leerstelling zowel in theorie als in praktijk zou vervolmaken. De

Koran vermeldt dat Jezus zegt:

“O Kinderen van Israel! Ik ben de boodschapper van Allah {God de Almachtige} (gestuurd) naar jullie, de Geboden/Wetten (Torah of het Oude Testament) voor mij bevestigend, en het verheugende nieuws brengend van een boodschapper die na mij zal komen, wiens naam Ahmad zal zijn.” [Edele Koran 61:6]

De Koran geeft de naam op als Ahmad, één van de diverse manieren om de naam Mohammed te zeggen. Net zoals we in het Nederlands van de naam Johannes de verkorte vorm Johan of John gebruiken, of voor Christianus Chris, voor Petrus Peter, of Pete. In het Arabisch bestaan gelijksoortige naamvormen. Mohammed, Ahmad en Hamad zijn enkele namen die van dezelfde wortel afstammen, het woord “hamd” (wat betekent lof/glorie/eer) en kan in het Arabisch worden begrepen als “degene die (God) eert; de geprezene, eren, etc.

Abdullah Yoesuf Ali verklaart in zijn vertaling van de betekenis van de Koran naar het Engels, dat “Ahmad of Mohammed, de Geprezene is een vertaling van het hellenistisch Griekse woord Periclytos. In het tegenwoordige Evangelie van Johannes 14:16, 15:26 en 16:7, is het Griekse woord Paracletos vertaald met “Trooster”. Paracletos kan een Advocaat betekenen, of “iemand die geroepen is om iemand anders te helpen”, “een aardige vriend.” Mohammed (vrede zij met hem) stond vanaf zijn geboorte bekend als iemand die gemak en vereniging aan familie, vrienden en onbekenden bracht, vooral het versterken van de familiebanden en broederliefde.

Een andere bijnaam van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) genoemd in de Bijbel (of tenminste wat er van over is gebleven in de vertaling) is “Geest van de Waarheid.” As-Saddieq betekent precies hetzelfde en dat is een andere naam die aan Mohamed was gegeven (vrede zij met hem) door degenen die zijn geneigdheid naar eerlijkheid en rechtschapenheid kenden.

In het Evangelie van het Nieuwe Testament volgens Johannes belooft Jezus (vrede zij met hem) dat de Paracletos vier keer zal komen (John 14:16; 14:26; 15:26; 16:7). Natuurlijk kwam Jezus (vrede zij met hem) niet terug tijdens hun leven noch een andere profeet, dus latere geleerden kwamen op met het idee dat het niet Jezus “in persoon” was maar eerder in een “spirituele



vorm". Dit leidde naar de bewering van sommige cristenen, dat het de Heilige Geest zou moeten zijn, die neer zou dalen naar de discipelen op de dag van Pinksteren (Handelingen 2), om te getuigen van Christus en hen naar de totale waarheid te leiden en eeuwig bij de gelovigen te zijn, en dat ze niet zouden sterven

(Johannes 3:16), maar eeuwig zouden leven. Verder in een aantal later toegevoegde verzen (zie voetnoten van de Herziene Standaard Versie van de Bijbel) aan het allerlaatste hoofdstuk van Marcus (16), waarin ze de komst van de Geest beschrijven op een manier die volgens hun voorstelling in nieuwe talen zou praten; slangen oprapend, handopleggend om zieken te genezen en zelfs vergif drinkend en niets kon hen deren.**[Marcus 23:17-18]**

Een ander punt is dat de Paracletos, Trooster of de Geest van de Waarheid, vanaf dat moment bij ons zou verblijven. Het is duidelijk dat iedereen Mohammeds invloed en zijn boodschap van het aanbidden van slechts Eén God zonder een enkele deelgenoot lang na zijn aardse leven wijd verspreid is.



**BOOK YOUR SEAT
IN OUR
ISLAMIC COMMUNITY**



رَبِّهِمْ

www.rasulallah.net



* An image of the stamp
that was used by Prophet Mohammed (Peace be upon him)



WWW.ISLAMCG.NET



WWW.RASOULALLAH.NET



Designed by



www.islamcg.com



www.rasoulallah.net

