

كتاب الصفات  
Boken om egenskaperna

Boktitel: Kitâb-us-Sifât

Författare: Imâm, Hâfidh och Muhaddith  
‘Alî bin ‘Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Översättning: Darulhadith.com

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allâhs fot .....	3
Allâhs händer .....	8
Allâhs fingrar .....	10
Allâhs skratt .....	15
Allâhs fotpall .....	17
Allâhs höghet .....	19
Allâhs fingrar .....	21
Allâhs skepnad .....	23
Allâhs fördelning .....	25
Allâhs händer .....	27
Salafs dogm .....	28

## ALLÂHS FOT

1 – Haramî bin 'Umârah berättade för oss: Shu'bah berättade för oss, från Qatâdah, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”<sup>1</sup>

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”<sup>2</sup>

2 – Muhammad bin Makhlad bin Hafs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Muhammad bin 'Abdillâh bin Ibrâhîm berättade för oss: Abû Qabîsah Muhammad bin 'Abdir-Rahmân bin 'Ammâr bin al-Qa'qâ' och al-Husayn bin Shâkir berättade för oss: 'Abdullâh bin 'Umar berättade för oss: Haramî bin 'Umârah berättade för oss: Shu'bah berättade för oss, från Qatâdah, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

3 – Abûl-Hasan Muhammad bin 'Abdillâh bin Zakariyyâ an-Naysâbûrî berättade för oss i Egypten: Abû 'Abdir-Rahmân Ahmad bin Shu'ayb an-Nasâ'î berättade för oss: Muhammad bin 'Umar bin 'Alî bin Muqaddam berättade för oss: Ash'ath bin 'Abdillâh berättade för oss: Shu'bah berättade för oss, från Qatâdah, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa

---

1 50:30

2 al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ'î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i ”ar-Radd 'alâ Bishr al-Marîsî, sid. 69, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât”, sid. 348–349, Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92–93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd 'alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade:

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”

sallam) som sade:

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

4 – 'Alî bin 'Abdillâh bin Muyassir berättade för oss: Abûl-Ash'ath Ahmad bin al-Miqdâm berättade för oss: Muhammad bin 'Abdir-Rahmân at-Tafâwî berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Muhammad, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset och Elden disputerade varpå Elden sade: ”I mig skall orättfärdiga och arroganta gå in.” Paradiset sade: ”I mig skall svaga och låga människor gå in.” Då sade Allâh ('azza wa djall) till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd och med dig belönar Jag den Jag vill. Ni skall båda fyllas.” På Domedagen kommer Allâh ('azza wa djall) inte att förtrycka någon av Sin skapelse. Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att Han (tabârak wa ta'âlâ) placerar Sin fot över den. Då blir den full, drar ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.”

5 – Abû 'Abdillâh al-Mu'addil Ahmad bin 'Umar bin 'Uthmân berättade för oss i Wâsit: 'Îsâ bin Abî Harb berättade för oss: Yahyâ bin Abî Bukayr berättade för oss: 'Abdul-Ghaffâr bin al-Qâsim berättade för oss: 'Adî bin Thâbit berättade för mig: Zirr bin Hubaysh berättade för mig, från Ubayy bin Ka'b som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Helvetet kommer att fråga om det finns fler till dess att Han placerar Sin fot över det. Då kommer det att dra ihop sig och säga: ”Det räcker, det räcker.”

6 – Abû Hâmid Muhammad bin Hârûn al-Hadhramî berättade för oss: Hamdân bin 'Alî al-Warrâq berättade för oss: Abû Salamah berättade för oss: Yûnus bin 'Ubayd berättade för oss,

från Muhammad, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Helvetet kommer att fråga om det finns fler till dess att Han placerar Sin fot över det. Då kommer det att dra ihop sig och säga: ”Det räcker, det räcker.”

7 – Abû Salamah berättade det för oss: Hammâd berättade för oss, från 'Atâ' bin as-Sâ'ib, från 'Ubaydullâh bin 'Abdillâh bin 'Utbah, från Abû Sa'îd som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset och Elden skröt varpå Elden sade: ”I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”I mig skall fattiga och arma människor gå in.” Då sade Han till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd som når överallt. Ni skall båda fyllas.” Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

tre gånger till dess att Han (tabârak wa ta'âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det är nog, det är nog.”

I Abû Hurayrahs formulering står det dock att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Det räcker, det räcker.”

8 och 9 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Hasan al-Ashyab berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Yûnus, från 'Ubayd, från Ayyûb as-Sikhtiyânî och Habîb ash-Shahîd, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset och Elden skröt varpå Elden sade: ”I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”I mig skall fattiga och arma människor gå in.” Då sade Han till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd som når överallt. Ni skall båda fyllas.” Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

tre gånger till dess att Han (tabârak wa ta'âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det är nog, det är nog.”

10 – Muhammad bin Makhlad och Abû Tâlib al-Hâfidh Ahmad bin Nasr berättade för oss: Muhammad bin Ghâlib bin Harb berättade för oss: 'Abdur-Rahmân bin Salâm al-Qurashî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Yûnus bin 'Ubayd, från Muhammad bin Sîrîn, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Eldens folk kommer att kastas i den och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

11 – Ahmad bin Muhammad bin Sa'îd berättade för oss: Ahmad bin al-Hasan bin Sa'îd bin 'Uthmân underrättade oss: Min fader berättade för oss: Husayn bin Mukhâriq berättade för oss, från Yûnus bin 'Ubayd, Dâwûd bin Abî Hind och Sâlih al-Murrî, från Muhammad bin Sîrîn, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Om och om igen skall det kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att den Allsmäktige (tabârak wa ta'âlâ) placerar Sin fot över det. Då kommer det att dra ihop sig och säga: ”Det räcker, det räcker.”

12 – Dja'far bin Muhammad bin Ya'qûb as-Sandalî berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad az-Za'farânî berättade för oss: Shabâbah berättade för oss: Warqâ' berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A'radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Jag har fått de högmodiga och tyranniska.” Paradiset sade: ”Hur kommer det sig att endast de svaga och låga människorna skall inträda i mig?” Då sade Allâh ('azza wa djall) till paradiset: ”Du är Min nåd och med dig benådar Jag den Jag vill bland Mina slavar.” Han sade till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill bland Mina slavar. Ni skall båda fyllas.” Elden kommer inte att vara full förrän Han placerar Sin fot över den varvid den säger: ”Det räcker, det räcker.” Då kommer

den att vara full och dra ihop sig.”

Så rapporterade Muslim bin al-Hadjdjâdj den, via Muhammad, från Nâfi', från Shabâbah, från Warqâ'.

13 – Muhammad bin 'Abdillâh ash-Shâfi'î berättade för oss: Ishâq bin al-Hasan berättade för oss: Abû Salamah Mûsâ bin Ismâ'îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Abû 'Ammâr, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

två gånger till dess att Han (tabârak wa ta'âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.”

14 – Muhammad bin 'Abdillâh berättade för oss: Ishâq bin al-Hasan berättade för oss: Abû Salamah berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från 'Atâ' bin as-Sâ'ib, från 'Ubaydullâh bin 'Abdillâh bin 'Utbah, från Abû Sa'îd al-Khudrî som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Herre! I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”Herre! I mig skall fattiga, svaga och arma gå in.” Då sade Allâh till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd som når överallt. Ni skall båda fyllas.” Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

”Finns det fler?”

tre gånger till dess att Han (tabârak wa ta'âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det är nog, det är nog.”

## ALLÂHS HÄNDER

15 – Abûl-Fadhîl Dja'far bin Muhammad bin Ya'qûb as-Sandalî berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad bin as-Sabâh az-Za'farânî berättade för oss: Shabâbah bin Sawwâr berättade för oss: Warqâ' berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A'radj, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs ('azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”<sup>3</sup>

16 – Abû Tâlib al-Hâfidh Ahmad bin Nasr bin Tâlib berättade för oss: Sulaymân bin 'Abdil-Hamîd bin Sulaymân Abû Ayyûb al-Bahrânî berättade för oss ur sin bok: Abû Sulaymân 'Utbah bin as-Sakan al-Fazârî berättade för oss: Arta'ah bin al-Mundhir berättade för oss: Layth bin Abî Sulaym berättade för oss, från Mudjâhid, från 'Abdullâh bin 'Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Det första som Allâh ('azza wa djall) skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned allt som skulle hända av rättfärdiga handlingar och synder, vått och torrt. Han skrev ned allt det i Påminnelsen som är hos Honom. Läs om ni vill:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

”Detta är Vår bok som säger sanningen om er; allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”<sup>4</sup>  
Vad nedtecknas om inte det som redan är bestämt?”<sup>5</sup>

---

3 al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som sade:

”Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64)

Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn 'Uyaynah och Ibn-ul-Mubâarak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.”

4 45:29

5 Ibn Abî 'Âsim (107) och ash-Sharî'ah, sid. 187, av al-Âdjurrî.



17 – Abûl-Fadhîl Dja'far bin Muhammad bin Ya'qûb as-Sandalî berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad berättade för oss: Shabâbah berättade för oss: Warqâ' berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A'radj, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh ('azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han i en bok som är hos Honom ovanför tronen: Min nåd har överväldigat Min vrede.”<sup>6</sup>

18 – Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl berättade för oss: 'Umar bin Shabbah berättade för oss: Safwân bin 'Îsâ berättade för oss: Muhammad bin 'Adjlân berättade för oss, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh ('azza wa djall) hade bestämt skapelsen ålade Han sig själv skriftligt med Sin högra hand: Min nåd överväldigar Min vrede.”

19 – Abû Sâlih al-Asbahânî 'Abdur-Rahmân bin Sa'd berättade för oss: 'Aqîl bin Yahyâ underrättade oss: Sufyân bin 'Uyaynah berättade för oss: Abûz-Zinâd sade, från al-A'radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Allâh ('azza wa djall) sade: ”Människa! Skänk välgörenhet så skall Jag sörja för dig. Allâhs högra hand är full och ständigt givande. Inget får den att minska under dagen och natten.”

Rapporterad av Muslim i kapitlet om allmosan via Zuhayr, från Ibn Numayr, från Sufyân bin 'Uyaynah.

20 – Abû Muhammad bin Sâ'id berättade för oss: Muhammad bin Zanbûr berättade för oss: Fudhayl bin 'Iyâdh berättade för oss, från al-A'mash, från 'Umar bin Salamah, från Abû 'Ubaydah, från Abû Mûsâ som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Allâh ('azza wa djall) sträcker ut Sin hand till nattens syndare så att han kan ångra sig på dagen, och till dagens syndare så att han kan ångra sig på natten, till dess att solen går upp i väster.”

Rapporterad av Muslim i kapitlet om ångern via Abû Mûsâ, från Ghundur, från Bundâr, från Abû Dâwûd, från Shu'bah, från 'Amr.

---

6 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/358), Ibn Mâdjah (4295), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 57, al-Âdjurrî i ”ash-Sharî'ah”, sid. 290, Ibn Abî 'Âsim (608) och al-Ansârî i ”al-Arba'ûn fî Dalâ'il-it-Tawhîd” (12).

## ALLÂHS FINGRAR

21 – Abû Bakr an-Naysâbûrî 'Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd och al-Husayn bin Yahyâ bin 'Ayyâsh berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad az-Za'farânî berättade för oss: 'Alî bin 'Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Ahmad bin Sinân al-Qattân berättade för oss: Abû Mu'âwiyah berättade för oss: al-A'mash berättade för oss, från Ibrâhîm, från 'Alqamah, från 'Abdullâh som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)<sup>7</sup> och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh ('azza wa djall) skall bära skapelsen på ett finger, himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och Allâh uppenbarade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”<sup>8</sup>

22 – al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ'îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ al-Qattân berättade för oss: Abû Mu'âwiyah berättade för oss, från al-A'mash, från Ibrâhîm, från 'Alqamah, från 'Abdullâh som sade:

”En man från Bokens folk kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh ('azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, skapelserna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes. Då uppenbarade Allâh ('azza wa djall):

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”

---

7 az-Za'farânî sade:

”En man från Bokens folk kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) ...”

8 39:67

Djarîr sade i sin hadîth:

”Bergen och träden på ett finger, vattnet och markerna på ett finger och alla andra skapelser på ett finger.”

23 – Ismâ'îl bin Muhammad bin Ismâ'îl an-Nahawî berättade för oss: Ahmad bin Mulâ'ib berättade för oss: 'Umar bin Hafs bin Ghiyâth berättade för oss: Min fader berättade för oss: al-A'mash berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm säga: Jag hörde 'Alqamah säga: 'Abdullâh sade:

”En man från Bokens folk kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Allâh skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden och markerna på ett finger och skapelserna på ett finger. Sedan skall Han säga: ”Jag är Konungen! Jag är Konungen!” Jag såg hur profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes. Därefter läste han upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via 'Umar bin Hafs bin Ghiyâth från hans fader.

24 – Abû Sâlih al-Asbahânî 'Abdur-Rahmân bin Sa'îd bin Hârûn berättade för oss: Abû Mas'ûd Ahmad bin al-Furât underrättade oss: Zayd bin 'Awf underrättade oss: Abû 'Awânah berättade för oss: al-A'mash berättade för oss, från Ibrâhîm, från 'Alqamah, från 'Abdullâh som sade:

”En man från Bokens folk kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, skapelserna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes varpå Allâh ('azza wa djall) uppenbarade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp.”

25 – Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl al-Kâtib berättade för oss: 'Alî bin Harb berättade för oss: Abû Mu'âwiyah och Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: al-A'mash berättade

för oss, från Ibrâhîm, från 'Alqamah, från 'Abdullâh som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh ('azza wa djall) skall bära skapelserna på ett finger, himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta varpå Allâh ('azza wa djall) uppenbarade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh!”

26 – Ahmad bin Muhammad bin Sa'îd berättade för oss: Ya'qûb bin Yûsuf bin Ziyâd berättade för oss: 'Ubayd bin Sulaymân as-Samîn berättade för oss: Mu'ammâr bin Zâ'idah berättade för oss, från al-A'mash, från Ibrâhîm, från 'Alqamah, från 'Abdullâh som sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh ('azza wa djall) skall bära skapelserna på ett finger, himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta varpå Allâh ('azza wa djall) uppenbarade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَہُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”

Även 'Îsâ bin Yûnus och Qays bin ar-Rabî' återberättade den med den här berättarkedjan från al-A'mash.

27 – al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ'îl, Muhammad bin Ibrâhîm bin Hafs bin Shâhîn, Ismâ'îl bin 'Ayyâsh al-Warrâq, Muhammad bin Makhlad och andra berättade för oss: Muhammad bin al-Walîd al-Busrî berättade för oss: Yahyâ bin Sa'îd al-Qattân berättade för oss, från Sufyân: Mansûr och Sulaymân berättade för mig, från Ibrâhîm, från 'Abîdah, från 'Abdullâh som sade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh ('azza wa djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: Fudhayl bin 'Iyâdh lade till från Mansûr, från Ibrâhîm, från 'Abîdah, från 'Abdullâh som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse.”

28 – Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakr al-Wâsitî, Ahmad bin 'Abdillâh bin Muhammad al-Wakîl och Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl al-Kâtib sade: 'Umar bin Shabbah berättade för oss: Yahyâ bin Sa'îd al-Qattân berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Mansûr och Sulaymân berättade för mig, från Ibrâhîm, från 'Abîdah, från 'Abdullâh bin Mas'ûd som berättade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh ('azza wa djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: Fudhayl bin 'Iyâdh adderade till denna berättarkedja:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse av honom.”

29 – Ahmad bin Muhammad bin Sulaymân berättade för oss: 'Umar bin Shabbah berättade för oss: Abû 'Âsim berättade för oss, från Sufyân, från Mansûr, från Ibrâhîm, från 'Abîdah, från 'Abdullâh som sade:

”En man från Bokens folk kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Allâh ('azza wa djall) skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen och markerna på ett finger, träden och vattnet på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes. Sedan läste han upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”

30 – al-Hasan bin 'Alî al-Basrî berättade för oss: Abû-Rabî' az-Zahrânî berättade för oss: Abû Ma'mar berättade för oss: 'Awn bin 'Abdillâh bin al-Hârith berättade för oss, från sin

broder, från sin fader 'Abdullâh bin al-Hârith bin Nawfal som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Allâh ('azza wa djall) skapade tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”<sup>9</sup>

31 – al-Husayn bin Ismâ'îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Abû 'Abdir-Rahmân al-Muqrî berättade för oss: Hayawah bin Shurayh berättade för oss: Abû Hâni' underrättade oss att han hörde Abû 'Abdir-Rahmân al-Hublî säga att han hörde 'Abdullâh bin 'Amr säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Alla människors hjärtan är mellan två av den Nåderikes ('azza wa djall) fingrar, liksom ett enda hjärta; Han vänder på det som Han vill.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam): ”Allâh, Du som vrider på hjärtan! Vrid våra hjärtan till lydnad gentemot Dig.”<sup>10</sup>

---

9 al-Bayhaqî sade:

”Det saknas en följeslagare i berättarkedjan, Mursal.” (al-Asmâ' was-Sifât (2/125))

10 Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ'î (7739).

## ALLÂHS SKRATT

32 – 'Abdullâh bin Muhammad bin 'Abdil-'Azîz berättade för oss: Hudbah bin Khâlid Abû Khâlid al-Qaysî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Ya'lâ bin 'Atâ', från Wakî' bin Hudus, från Abû Razîn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre ('azza wa djall) skrattade åt Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring var nära.” Jag sade: ”Skrattar Herren ('azza wa djall)?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig att beröva oss något gott.”<sup>11</sup>

33 – Yahyâ bin Muhammad bin Sâ'id berättade för oss: Muhammad bin Hârûn Abû Nashît berättade för oss: al-Mughîrah 'Abdul-Quddûs bin al-Hadjdjâdj berättade för oss: 'Abdur-Rahmân bin Yazîd bin Tamîm berättade för oss, från az-Zuhrî, från Sa'id bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre ('azza wa djall) skrattade åt två män. Den ene dödade den andre varefter båda gick in i paradiset.”<sup>12</sup>

'Abdur-Rahmân sade:

”az-Zuhrî blev frågad om dess förklaring. Han sade: ”En hedning dödade en muslim, konverterade till islam och dog varpå han hamnade i paradiset.”

34 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: 'Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Min fader berättade för mig: Rawh berättade för oss: Ibn Djuraydj berättade för oss, från Abûz-Zubayr som berättade att han hörde Djâbir bli frågad om Övergången. Han nämnde hadîthen vari han sade:

”Han ('azza wa djall) skall säga: ”Jag är er Herre.” De kommer att säga: ”Inte förrän vi ser Dig.” Då visar Han sig för dem skrattandes.”

Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga det.”<sup>13</sup>

Rapporterad av Muslim i kapitlet om tron via 'Ubaydullâh och Ishâq bin Mansûr, från Rawh, från 'Ubâdah, från Ibn Djuraydj, från Djâbir.

---

11 at-Tayâlisî (1092), Ahmad (4/11), Ibn Mâdjah (181), Ibn Abî 'Âsim (554), at-Tabarânî (19/207), al-Âdjurrî, sid. 279, och ad-Dâraqutnî (30). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdith as-Sahîhah” (6/2/732–733).

12 al-Bukhârî (2826), Muslim (1890) och Ibn Mâdjah (191).

13 Muslim (191) och Ahmad (3/383).

35 – Ahmad bin Muhammad bin Ismâ'îl al-Âdamî berättade för oss: al-Fadhl bin Sahl al-A'radj berättade för oss: Yahyâ bin Ishâq Abû Zakariyyâ as-Saylahînî berättade för oss: Ibn Lahî'ah berättade för oss, från Abûz-Zubayr som sade: Jag frågade Djâbir om Övergången varpå han sade: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Han kommer att visa Sig för dem skrattandes.”<sup>14</sup>

36 – Yûsuf bin Ya'qûb an-Naysâbûrî berättade för oss: Nasr bin 'Alî berättade för oss: al-Husayn bin Abî 'Arûbah, al-Hadjdjâdj bin Minhâl och al-Muhannâ bin Shibl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från 'Alî bin Zayd, från 'Amârah al-Qurashî, från Abû Burdah, från Abû Mûsâ al-Ash'arî, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Vår Herre kommer att visa Sig för oss skrattandes.”

---

14 Naqdhu 'Uthmân bin Sa'îd 'alâ al-Marîsî al-Djahmî al-'Anîd, sid. 96



## ALLÂHS FOTPALL

37 – Abû Bakr al-Âdamî Ahmad bin Muhammad bin Ismâ'îl al-Muqri' berättade för oss: Ahmad bin Mansûr bin Sayyâr berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: Isrâ'îl underrättade oss, från Abû Ishâq, från 'Abdullâh bin Khalîfah, från 'Umar (radhiya Allâhu 'anh) som sade:

”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Be Allâh föra in mig i paradiset.” Han högaktade Herren ('azza wa djall) och sade: ”Hans fotpall omsluter himlarna och jorden. På grund av Hans tyngd låter den som en ny sadel.”<sup>15</sup>

38 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Mansûr ar-Ramâdî berättade för oss: Abû 'Âsim adh-Dhahhâk bin Makhlad berättade för oss, från Sufyân, från 'Ammâr ad-Duhnî, från Muslim al-Batîn, från Sa'îd bin Djubayr, från Ibn 'Abbâs som sade om:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”<sup>16</sup>

”al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”<sup>17</sup>

Till skillnad från ar-Ramâdî sade Shudjâ' att detta sades av profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam).

39 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin al-Hassânî berättade för oss: Wakî' berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från 'Ammâr ad-Duhnî, från Muslim al-Batîn, från Sa'îd bin Djubayr, från Ibn 'Abbâs som sade om:

---

15 Djâmi'-ul-Bayân (4/540) av at-Tabarî, as-Sunnah (1/301) av 'Abdullâh bin Ahmad, as-Sunnah (1/251) av Ibn Abî 'Âsim och Naqdhu 'Uthmân bin Sa'îd 'alâ al-Marîsî al-Djahmî al-'Anîd (1/425) av ad-Dârimî.

16 2:255

17 al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-'Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”

”al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”

## ALLÂHS HÖGHET

40 – Yahyâ bin Muhammad bin Sâ'id berättade för oss: Muhammad bin Yazîd al-Wâsitî berättade för oss i Bagdad 246: Wahb bin Djarîr berättade för Oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta från Ya'qûb bin 'Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut'im, från sin fader, från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar, boskapen dör och egendomarna ödeläggs. Be Allâh om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh ('azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började frânkänna Allâh brister till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade han (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här (han formade sina fingrar till en kupol) och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”<sup>18</sup>

Wahb visade för oss med sin hand.

41 – Abû Muhammad bin Sâ'id och Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Mansûr ar-Ramâdî berättade för oss: Yahyâ bin Ma'în och 'Alî bin al-Madînî berättade för oss (formuleringen är Yahyâs): Wahb bin Djarîr berättade för oss, från sin fader, från Muhammad bin Ishâq, från Ya'qûb, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut'im, från sin fader, från hans farfar som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar, egendomarna ödeläggs och boskapen dör. Be Allâh om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh ('azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) började frânkänna Allâh brister till dess att det syntes på hans ansikte (eller på hans följeslagares ansikten). Han (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade: ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs ('azza wa djall) angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem Allâh ('azza wa djall) är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här (han formade sina fingrar till en kupol) och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”

ar-Ramâdî sade:

---

18 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu'djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha'îf Sunan Abî Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ'iq al-Mursalâh” (3/1068).

”Alî bin al-Madînî berättade inte hela för oss. Han stannade vid:

”Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse.”

Det var Yahyâ bin Ma'în som berättade hela för oss. Yahyâ bin Ma'în skrev till mig personligen<sup>19</sup>.”

Även Hafs bin 'Abdir-Rahmân rapporterade den från Muhammad bin Ishâq med denna berättarkedja. Den som säger att den rapporteras via Ya'qûb bin 'Utbah och Djubayr bin Muhammad har förfelat. Det korrekta är, vilket vi har klargjort här, via Djubayr bin Muhammad.

---

19 Formuleringen är Ibn Makhlads.

## ALLÂHS FINGRAR

42 – Abû Muhammad Yahyâ bin Muhammad bin Sâ'id dikterade för oss: Fudhayl bin 'Iyâdh berättade för oss, från Sulaymân (bin al-A'mash), från Abû Sufyân, från Anas bin Mâlik som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) brukade säga: ”Du som vrider på hjärtan! Stadga mitt hjärta på Din religion.” De sade: ”Allâhs sändebud! Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och övertygats av ditt budskap till oss?” Han sade: ”Vad vet jag? Skapelseernas hjärtan är mellan två av Allâhs ('azza wa djall) fingrar.”

43 – al-Husayn bin Muhammad bin Sa'îd al-Mutabbaqî berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss: Sufyân sade, från al-A'mash, från Abû Sufyân, från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade ofta: ”Du som vrider på hjärtan! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans hustrur sade till honom: ”Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och ditt budskap?” Han svarade: ”Hjärtat är mellan två av den Nåderikes ('azza wa djall) fingrar. Han gör såhär med dem.”

Abû Ahmad rörde på sitt finger.

44 – Abû Hafs 'Umar bin Ahmad bin 'Alî ad-Darbî berättade för oss: Muhammad bin 'Uthmân bin Karâmah berättade för oss: 'Abdullâh bin Numayr berättade för oss, från al-A'mash, från Yazîd ar-Raqqâshî, från Anas bin Mâlik som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade ofta: ”Allâh! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans följeslagare sade till honom: ”Allâhs sändebud! Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och bekräftat ditt budskap?” Han sade: ”Ja. Hjärtan är mellan två av den Nåderikes ('azza wa djall) fingrar. Han vänder på dem.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) visade med sina fingrar.”

45 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: al-'Abbâs bin al-Walîd bin Yazîd berättade för oss: Min fader underrättade mig: Ibn Djâbir berättade för oss...

Också al-Husayn bin Ismâ'îl berättade för oss: 'Abdur-Rahmân bin Yûnus as-Sarrâdj berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss, från Ibn Djâbir, från Busr bin 'Ubaydillâh al-Hadhramî, från Abû Idrîs al-Khawlânî: Jag hörde an-Nawwâs bin Sam'ân al-Kullâbî säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Det finns inte ett hjärta utan att det befinner sig mellan två av skapelseernas Herres fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

Han sade:

”Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) brukade säga:

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْنَا عَلَى دِينِكَ

”Du som vänder på hjärtan! Stabilisera oss utmed Din religion. Vågen är i den Nåderikes ('azza wa djall) hand. Han sänker den och lyfter den.”

al-'Abbâs sade:

”... mellan den Nåderikes ('azza wa djall) fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

Han sade också:

ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

”Stabilisera våra hjärtan utmed Din religion. Vågen är i den Nåderikes hand. Han sänker och upphöjer folk fram till Domedagen.”

## ALLÂHS SKEPNAD

46 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl al-Kâtib berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî' berättade för oss: Yahyâ bin Sa'îd berättade för oss, från Muhammad bin 'Adjlân, från Sa'îd bin Abî Sa'îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Inte heller skall han säga: ”Må Allâh förfula ditt ansikte och din likes ansikte.” Allâh ('azza wa djall) har helt visst skapat Âdam i Sin skepnad.”

47 – Ishâq bin Muhammad bin al-Fadhl az-Zayyât berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A'mash, från Habîb bin Abî Thâbit, från 'Atâ', från Ibn 'Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Förfula inte ansiktet. Allâh ('azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad.”

48 – 'Alî bin 'Abdillâh bin Mubashshir berättade för oss: Ahmad bin Sinân al-Qattân och Abû Ishâq Nahshal bin Dârim at-Tamîmî berättade för oss: 'Umar bin Shabbah berättade för oss: Yahyâ bin Sa'îd al-Qattân berättade för oss, från Ibn 'Adjlân: Sa'îd bin Abî Sa'îd berättade för mig, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Inte heller skall han säga: ”Må Allâh förfula ditt ansikte och din likes ansikte.” Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”

49 – Abû Shaybah 'Abdul-'Azîz bin Dja'far bin Bakr berättade för oss: Muhammad bin al-Muthannâ Abû Mûsâ berättade för oss: Abû 'Âmir al-'Aqdî berättade för oss: al-Mughhîrah bin 'Abdir-Rahmân berättade för oss, från az-Zinâd, från Abû Mûsâ bin Abî 'Uthmân, från sin fader, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh ('azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad. Han var sextio armlängder lång.”<sup>20</sup>

50 – Ahmad bin Muhammad bin Ismâ'îl at-Tûsî berättade för oss: 'Alî bin Ishkâb berättade för oss: Hârûn bin Ma'rûf berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A'mash, från Habîb bin Abî Thâbit, från 'Atâ', från Ibn 'Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Förfula inte ansiktet. Allâh skapade Âdam i den Nåderikes ('azza wa djall) skepnad.”

---

20 al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).

51 – Ismâ'îl bin al-'Abbâs al-Warrâq berättade för oss: 'Alî bin Harb berättade för oss: Zayd bin Abîz-Zarqâ' berättade för oss: Ibn Lahî'ah berättade för oss, från al-A'radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Människans skepnad är i enlighet med den Nåderikes ('azza wa djall) skepnad.”



## ALLÂHS FÖRDELNING

52 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ'id medan jag lyssnade: al-Hasan bin 'Arafah berättade för oss: Ismâ'îl bin 'Ayyâsh berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd: Jag hörde Abû Umâmah säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) säga:

”Min Herre ('azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje tusen kommer 70.000; tre av min Herres ('azza wa djall) fördelningar.”<sup>21</sup>

53 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ'id: Muhammad bin Harb berättade för oss i Wâsit: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Ismâ'îl bin 'Ayyâsh berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd, från Abû Umâmah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Min Herre ('azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje tusen kommer 70.000; tre av min Herres ('azza wa djall) fördelningar.”

54 – Ibn Sâ'id underrättade oss: Abû Ayyûb an-Nahrawânî berättade för oss: 'Abdullâh bin 'Abdil-Djabbâr berättade för oss: Ismâ'îl berättade för oss: Muhammad bin Ziyâd berättade för mig, från Abû Umâmah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Min Herre ('azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje tusen kommer 70.000; tre av min Herres ('azza wa djall) fördelningar.”

55 – Det lästes upp för Ibn Sâ'id: Muhammad bin 'Amr bin Hayyân och Abû 'Utbah Ahmad bin al-Faradj berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: Ibn Ziyâd berättade för mig, från Abû Umâmah (eller från en annan följeslagare), från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

---

21 at-Tirmidhî (2437), Ibn Mâdjah (4286), Ahmad (5/268), Ibn Abî 'Âsim (589), at-Tabarânî i ”al-Mu'djam al-Kabîr” (7520) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (723). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Ibn Kathîr sade:

”Berättarkedjan är bra.” (Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm (1/513))

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/582).

”Min Herre (‘azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje tusen kommer 70.000; tre av min Herres (‘azza wa djall) fördelningar.”

56 – Ibn Sâ'id underrättade oss: Muhammad bin 'Awf berättade för oss: Sulaym bin 'Uthmân berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd, från Abû Umâmah, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) som sade:

”Min Herre (‘azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje tusen kommer 70.000; tre av min Herres (‘azza wa djall) fördelningar.”

## ALLÂHS HÄNDER

57 – Abû Muhammad bin Sâ’id berättade för mig: Ya’qûb bin Ibrâhîm ad-Dawraqî berättade för oss: Wakî’ bin al-Djarrâh berättade för oss: ‘Abbâd bin Mansûr berättade för oss, från al-Qâsim bin Muhammad: Jag hörde Abû Hurayrah berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (‘azza wa djall) godtar välgörenhet och tar den i Sin högra hand för att sedan föda den åt er, liksom ni föder era fålar, så att matbiten blir som Uhud. Det bekräftas i Allâhs (‘azza wa djall) skrift:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

”Vet de inte att det är Allâh som tar emot Sina tjänares ånger och tar offergåvorna?”<sup>22</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

”Allâh utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas värde växa.”<sup>23</sup>

Rapporterad av al-Bukhârî i kapitlet om Tawhîd.

58 – al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ’îl berättade för oss: Muhammad bin Ishkâb berättade för oss: Muhammad bin Sâbiq berättade för oss: Ibn Abî Zâ’idah berättade för oss: Yahyâ bin Sa’id berättade för mig, från Sa’id bin Yasâr, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) som sade:

”Ingen skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och Allâh godtar endast det lovliga – utan att Han lägger den i den Nåderikes (tabârak wa ta’âlâ) handflata. Allâh föder den dadeln åt er, liksom ni föder era fålar, så att den blir som Uhud.”<sup>24</sup>

---

22 9:104

23 2:276

24 Muslim (1014), an-Nasâ’î (2525), at-Tirmidhî (661), Ibn Mâdjah (1842), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (718), Ibn Khuzaymah (78) och al-Âdjurrî (320–321).

## SALAFS DOGM

59 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-'Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû 'Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre ('azza wa djall) placerar Sin fot över det varpå det säger ”Det räcker, det räcker” och dylika hadîther:

”Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”<sup>25</sup>

60 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-'Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Yahyâ bin Ma'în säga: Jag bevittnade att Zakariyyâ bin 'Adî frågade Wakî':

”Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther som den om fotpallen och andra?” Wakî' sade: ”Vi var med om att Ismâ'îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis'ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”

61 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghhânî berättade för oss: Muhammad bin Sulaymân – Luwayn – sade:

”Det sades till Ibn 'Uyaynah: ”Vad sägs om dessa hadîther om beskådningen som du återberättar?” Han sade: ”De är sanna. Vi har hört dem från folk som vi litar på och är nöjda med.”

62 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-Hasan bin al-Fadhî bin as-Samh berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin Abî Shurayh säga: Jag hörde Wakî' återberätta för oss en hadîth om beskådningen, eller en annan, och säga:

”Om ni ser någon förneka dessa hadîther, så skall ni anse honom tillhöra Djahmiyyah.”

63 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: 'Îsâ bin Ishâq bin Mûsâ al-Ansârî Abûl-'Abbâs berättade för oss: Jag hörde min fader säga: Jag hörde Sufyân säga:

”Tolkningen av allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Qur'ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

---

25 Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû'-ul-Fatâwâ” (5/51).

64 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ishâq bin Ya'qûb al-'Attâr berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Jag hörde Wakî' säga:

”Vi underkastar oss dessa hadîther bokstavligt. Vi frågar inte ”Varför?” eller ”Hur?”

65 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abûl-'Abbâs Ishâq bin Ya'qûb berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Ahmad bin Nasr berättade för mig: Efter att jag hade frågat Sufyân bin 'Uyaynah ihärdigt hörde jag honom säga hemma hos sig efter 'Ishâ':

”Låt mig andas.” Jag sade: ”Abû Muhammad! Jag vill fråga dig något.” Han sade: ”Fråga inte.” Jag sade: ”Jag måste fråga dig. Vem annars skall jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är hadîthen från 'Ubaydah, från 'Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam):

”Har du fått reda på att Allâh ('azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger...”

”Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes ('azza wa djall) fingrar...”

”Allâh ('azza wa djall) förvånas och skrattar.”?

Sufyân sade: ”De är som de har återberättats. Vi bekräftar dem och återberättar dem utan föreställning.”

66 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Muhammad bin 'Umar bin al-Hakam Abûl-Hasan bin al-'Attâr berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Mus'ab al-'Âbid säga:

”Den som påstår att Du inte talar och inte ses på Domedagen hädar Ditt ansikte och känner inte Dig. Jag vittnar att Du är ovanför tronen, ovanför de sju himlarna, och inte som Dina fiender kättarna säger.”

67 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Muslim bin Qâdim berättade för oss: Mûsâ bin Dâwûd berättade för oss: 'Abbâd bin al-'Awâm berättade för oss:

”Sharîk bin 'Abdillâh kom till oss varpå vi sade till honom: ”Abû 'Abdillâh! Vi har ett folk bland Mu'tazilah som förnekar hadîtherna:

”Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta’âlâ) ned till den nedersta himlen.”<sup>26</sup>

och:

”Paradisets invånare skall se sin Herre.”

Följaktligen berättade Sharîk för mig ungefär tio hadîther om det. Sedan sade han: ”Vad oss beträffar, tar vi vår religion från efterföljarna och efterföljarna tog den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) följeslagare. Vem tar dessa sin religion ifrån?”

68 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abû ‘Abdillâh bin Rawh bin Abî Sa’îd berättade för oss: Jag hörde Abû Rubâbah ‘Uqbah bin Qubaysah bin ‘Uqbah säga:

”En dag kom vi hem till Abû Nu’aym. Han gick nedför trapporna som han hade i sitt hem. Han satte sig mitt bland oss och verkade arg. Sedan sade han: ”Sufyân bin Sa’îd bin Masrûq ath-Thawrî berättade för oss, Zuhayr bin Mu’âwiyah bin Hudaydj bin Rahîl al-Dju’fî berättade för oss, Hasan bin Sâlih bin Hayy berättade för oss och Sharîk bin ‘Abdillâh an-Nakha’î berättade för oss:

”Dessa söner till Muhâdjirûn berättade för oss att Allâh (‘azza wa djall) skall ses i nästa liv till dess att judesonen Sabbâgh kom och sade motsatsen.”

Det vill säga Bishr al-Marîsî.

69 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Sa’d Abû Ibrâhîm az-Zuhrî berättade för oss: al-Haytham bin al-Khâridjah berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

”Jag frågade al-Awzâ’î, Mâlik bin Anas och Sufyân ath-Thawrî om hadîtherna kring beskådningen och annat. De sade: ”För dem vidare utan föreställning.”

70 – Ibn Makhlad berättade för oss: Abû Ibrâhîm az-Zuhrî berättade för oss: Yahyâ bin Ayyûb berättade för oss: ‘Abdullâh bin Wahb berättade för oss, från Mâlik bin Anas, från az-Zuhrî som sade:

”Underkasta er Sunnah och opponera er inte mot den.”

SLUT

---

<sup>26</sup> al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).