

Was
Jezus/Isa
een christen
of een Moslim ?

Door: abu kareem el
Marakshy

Was Jezus/Isa een christen of een moslim ?

Door: abu kareem el Marakshy

Copy right: www.islamic-invitation.com

Voor het reproduceren, herdrukken of kopiëren van deze website, wat voor pagina dan ook, of het boek als geheel, is toegestaan zonder kosten, op voorwaarde dat er absoluut geen wijziging, toevoeging of weglating wordt geïntroduceerd.

Voorwoord:

U kunt uzelf de volgende vragen stellen:

1-ben ik een echte volgeling van Jezus christus ?

2-ben ik werkelijk op zoek naar de waarheid of ben ik de vijand van de waarheid ?

3-was Jezus Christus een christen of een moslim ?

Ik heb geprobeerd om sluitende informatie te verschaffen d.m.v. goede en doorwrochteliteratuur en websites en ze d.m.v. gecomprimeerde en vergelijkende tabellen op rechttoe-rechtaan wijze te presenteren.

Ik doe een oproep aan de lezer om dit boek te onderzoeken met een onbevooroordeelde geest en een open hart voor de waarheid, want alleen op die wijze kan men geleid worden naar de juiste beslissing die uw leven in deze wereld en het hiernamaals op een beslissende wijze kan vormen.

Introductie	3
1- reinheid:de wassing voor het gebed	3
2- de schoenen uitdoen voor het gebed	4
3- de precieze tijden voor het gebed	5
4- het gebed naar een specifieke richting	6
5- buigen met het voorhoofd op de aarde	7
6- het de handen opheffen na het gebed	8
7- vasten	8
8- een boodschapper en een profeet van God	9
9- overgave aan de wil van God (islam)	11
10- de naam van de almachtige God (de Schepper)	12
11- monotheïsme	12
12- 'zonen' van God	14
13- het gered worden en de redder	15
14- alwetendheid	16
15- wonderen	17
16- begroeting	18
17- alcoholische dranken	19
18- varkensvlees	19
19- slachten van dieren	20
20- het eten van vlees met bloed erin	21
21- gesluierte vrouwen	22
22- reinheid: het wassen van het gehele lichaam	23
23- polygamie	24
24- het buigen voor afgoden, getekende afbeeldingen	25
25- overspel	26
26- reinheid: besnijdenis	27
27- rente	28
28- baard en langgewaad	28
29- Muhammad voorspeld in het oude testament	29
30- Moslims genoemd in de bijbel	29
conclusie	30
referenties	30

Introductie

<p>Christus is afgeleid van het oude Griekse: Χριστός, <i>Khristós</i>, wat de 'gezalftde' betekent, wat weer een vertaling is van het Hebreeuws מָשִׁיחַ (Māšîaḥ), de Messiasen wordt gebruikt als titel voor Jezus.</p>	<p>Islam betekent de complete en perfect vredige overgave aan de wil van de almachtige God</p>
<p>Het woord Christen betekent simpelweg een volgeling van Christus of christen.</p>	<p>Het woord moslim betekent simpelweg een persoon die zich overgeeft aan de wil van de almachtige God.</p>

Jezus, (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn: vzmh) zei:

<p>"Denk niet dat ik kom om de wet te vernietigen, of de profeten, ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen. Want waarlijk ik zeg tegen u, tot het einde van de hemel en de aarde gekomen zijn, geen letter of titel zal niet van de wet afwijken tot alles vervuld is (Matheus 5 17-18)</p>	<p>"Hij zei tot hen, "Dit is wat ik verteld heb terwijl ik nog steeds onder jullie was: Alles moet worden vervuld dat over mij is geschreven in de wetten van Mozes, de profeten en de psalmen (Lucas 24:44)</p>
---	--

Jezus (vzmh) had geen autoriteit om de wet aan te passen. Hij (vzmh) had alleen de autoriteit om te vervullen, bevestigen, verduidelijken en toe te passen in nieuwe of specifieke situaties.



<p>Vergelijking</p>	<p>De manier van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en het vervullen van de aan hen eerder gegeven Wetten.</p>
<p>1- Reinheid:</p> <p>Wassing voor het gebed</p> 	<p>Mozes (vzmh) en Aaron (vzmh) deden een rituele wassing voor het gebed, ze wisten hun handen en hun voeten iedere keer als zij de ontmoetingsplaats binnen gingen of het altaar benaderden voor gebed. Dit was een Goddelijk bevel: (Exodus 40:31-32). David (vzmh): (Psalmen 26:6), (2 Samuel 12:20).</p> <p>Jezus (vzmh) was niet tegen de wassing voor het gebed. In (James</p>

4:8)wordt gevonden "Kom nader tot God en Hijzal nader tot u komen.Was jullie handen , jullie zondaren, en reinig jullie harten,...".
 Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet, omdat het een Goddelijk bevel was.

De wijze van de Christenen

Christenen doen geen wassing voor het gebed in hun gebedsruimten.

Christenen wassen hun handen en voeten niet voordat ze gaan bidden, zoals hen wel het bevel is gegeven door de Almachtige God.

Christenen volgen niet de wet, zoals vervuld door Jezus (vzmh).

De wijze van de moslims

Moslims doen een wassing voor het bidden (in hun moskee), moslims wassen hun handen, voeten etc., De Nobele Qur'an (5:6).
 Uthman ibn Affan (moge Allah tevreden met hem zijn)zei dat de Profeet Muhammad (vzmh, zei, 'Hijdie zijn wassing (wudu) goed doet, zijn zonden zullen uit zijn lijf vloeien, zelfs vanonder zijn nagels'.(Sahih Muslim).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓

Vergelijking

De manier van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere Profeten en ter vervulling van de Wetten die hen gegeven waren.

2- de schoenen uitdoen voor het gebed



Mozes (vzmh) ontving de Heilige bevelen om zijn sandalen (schoenen) uit te doen voordat hij Heilige grond betrad en hier bad: (Exodus 3:5) en (Acts 7:33).

Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet omdat het een Goddelijk bevel was.

De wijze van de Christenen

Christenen doen hun schoenen niet uit voor ze hun gebedsplaatsen betreden en hier bidden. Christenen volgen niet de wet die door Jezus (vzmh) vervuld is

De wijze van de moslims

Moslims doen hun schoenen uit voordat ze hun gebedsplaatsen (moskee) betreden en gaan bidden. De Edele Qur'an (20:11-12).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Kristus (vzmh) Het navolgen van de eerdere profeten en vervullen van de aan hen gegeven Wetten.				
3- Precieze tijden voor het dagelijks gebed		<p>De Bijbelse tijden voor het gebed zijn: avond, morgen en de middag: (Psalmen 55:17), er kunnen ook verscheidene gebeden zijn tussen deze drie tijden. Er staat in (Psalmen 119:164) 'Zevenkeer per dag, lofprijs ik U, ...'. Het vroege ochtend gebed wordt genoemd in de Aramese Bijbel in Engels: (Psalmen 5:3), het voor middag gebed: (Psalmen 119:147). Het avondgebed: (Psalmen 119:62).</p> <p>Er zijn precieze tijden voor het gebed: (Psalmen 32:6), (Psalmen 69:13). Het was duidelijk onacceptabel, volgens David (vzmh) om de juiste tijden voor het gebed te negeren.</p> <p>Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet.</p>			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Christelijke wijze</th> <th>De wijze van de moslims</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Veel Christenen nemen het niet zo nauw met de ochtend- en avondgebeden, de zegeningen of gebeden voor het eten, deze laconieke benadering ontbeert derhalve precisie en herhaling</p> <p>Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p> </td> <td> <p>Moslims moeten vijf keer per dag bidden op precieze tijden, elk gebed kost ong. 5 tot 10 minuten. Deze vijf gebeden zijn op precieze momenten:</p> <p>1 aanbreken van de ochtend, 2 begin van de middag, 3 namiddag, 4 na zonsondergang, 5 's nachts. Er zijn ook nog andere vrijwillige gebeden. De edele Qur'an: (20:132), (7:205), (33:42), (48:9), (76:25), (24:58), (52:49), (17:78), (11:114), (20:130).</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Christelijke wijze	De wijze van de moslims	<p>Veel Christenen nemen het niet zo nauw met de ochtend- en avondgebeden, de zegeningen of gebeden voor het eten, deze laconieke benadering ontbeert derhalve precisie en herhaling</p> <p>Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p>
Christelijke wijze	De wijze van de moslims				
<p>Veel Christenen nemen het niet zo nauw met de ochtend- en avondgebeden, de zegeningen of gebeden voor het eten, deze laconieke benadering ontbeert derhalve precisie en herhaling</p> <p>Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p>	<p>Moslims moeten vijf keer per dag bidden op precieze tijden, elk gebed kost ong. 5 tot 10 minuten. Deze vijf gebeden zijn op precieze momenten:</p> <p>1 aanbreken van de ochtend, 2 begin van de middag, 3 namiddag, 4 na zonsondergang, 5 's nachts. Er zijn ook nog andere vrijwillige gebeden. De edele Qur'an: (20:132), (7:205), (33:42), (48:9), (76:25), (24:58), (52:49), (17:78), (11:114), (20:130).</p>				

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
--------------------------------	--

Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓
------------------------------	---

Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere Profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven Wetten.
4- gebed richting een bepaaldeplek Jeruzalem  (Ka'bah) in Mekka 	David (vzmh)aanbad de Almachtige Godin de richting van de heilige tempel: (Psalmen 5:7), (Psalmen 138:2), volgens Gill's tentoonstelling van de gehele Bijbel"Ni et de tempel in Jeruzalem, want die was nog niet gebouwd, maar wel naar het tabernakel van Mozes (vzmh) waarin de ark aanwezig was', echter het tabernakel van Mozes was <u>niet</u> een heilige tempel! De vraag die dan rijst is: wat was dan wel de andere heilige tempel in welke richting David (vzmh) bad ?! Salomon (vzmh) bad richting de heilige tempelJeruzalem: (2Kronieken 6:21), Daniel (vzmh):(Daniel 6:10), Jonah (vzmh) :(Jonah 2:7). Rond de tijd van Jezus (vzmh), was de richting van het gebed naar Jeruzalem: (Johannes 4:20-21). Jezus (vzmh)zei dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in "geest en waarheid": (Johannes 4:23-24), wat betekent: 'ze zullen oprecht zijn in hun aanbedding', het betekent niet dat ze in willekeurig welke richting God zullen aanbidden. Jezus (vzmh) volgde nauwkeurigde eerdere profetenen bad richting de heilige tempel.
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
Vroegere kerken waren zo gebouwd dat de 'gemeente'richting het oosten bad,alseen symbool van Christus, als 'de rijzende zon'(the rising sun). Het was ook gebruikelijk om te bidden richting Jeruzalem. Latere Christenenbaden in om het even welke richting. Christenenvolgen Jezus (vzmh) niet en bidden niet in een specifieke richting	De eerste moslims baden richting Jeruzalem gedurende korte tijd, tot de Almachtige God (Allah) de profeet Muhammad (vzmh) instrueerde om de gebedsrichting te veranderen naar die van de heilige moskee in Mekkah. De Edele Qur'an: (2:144).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
5- buiging met het voorhoofd op de grond 	<p>De eerdere profeten en hun volgelingen, bogen in hun gebed, zij bogen en hun gezichten raakten de grond aan, Abraham (vzmh): (Genesis 17:3), (Genesis 17:17), Mozes (vzmh) en Aaron (vzmh): (Exodus 34:8), (Numerieken 16:22), (Numerieken 20:6), Joshua (vzmh): (Joshua 5:14), (Joshua 7:6), Eljah (vzmh): (1 Koningen 18:42), David (vzmh): (Psalmen 22:29), (1 Samuel 20:41), na Salomon (vzmh) aan het einde van het gebed: (2 Kronieken 7:3), gedurende het gebed van Ezra (vzmh): (Nehemiah 8:6), De heilige Engelen: (Openbaring 7:11).</p> <p>Jezus Christus (vzmh) deed zich nooit voor als God om de mensen hem te laten aanbidden, in plaats van God, of als zoon van God. Dit werd al heel snel duidelijk (Numerieken 23:19): "God is geen man, dat hij liegen zou, noch de zoon van de mens, dat het hem berouwen zou ...". God is geen man: (1 Samuel 15:29), (Hosea 11:9). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet en boog met zijn gezicht, de grond aanrakend, en bad tot de Almachtige God: (Mattheus 26:39), (Marcus 14:35), the discipelen van Jezus (vzmh) deden hetzelfde: (Mattheus 17:6).</p>	
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims	
<p>Christenen knielen neer voor het kruis en grijpen hun handen vast in het gebed, ze maken het gebaar van het kruis: een groot kruis van voorhoofd naar borst en dan van schouder naar schouder, echter deze wijze kan niet toegeschreven worden aan Jezus Christus (vzmh).</p> <p>Christenen buigen niet met hun gezichten naar de grond, zij hebben hun voorhoofd niet op de grond. Christenen volgen niet dezelfde wijze van aanbidding als Jezus (vzmh)</p>	<p>Moslims buigen in gebed en hierbij raken hun voorhoofden de grond aan gedurende hun dagelijkse gebeden. De Edele Koran: (22:77), (7:206), (13:15), (17:109), (19:058), (25:060), (96:019), (32:015), (38:024), (53:062), (76:026), (10:9-10).</p>	

Was Jezus (vzmh) een Christen?	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------

Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓
------------------------------	---



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
6- De handen opheffen na het gebed 	Salomon (vzmh) hief zijn handen op na het gebed en prees de Almachtige God en vroeg Hem om Zijn zegeningen:(1 Koningen 8:54). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze praktijk.	
	De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
	Christenen heffen niet hun handen op na het gebed. Christenen volgen niet de praktijk zoals vervuld door Jezus (vzmh).	Moslims heffen hun handen wel op na het gebed, zij prijzen de Almachtige God en vragen voor Zijn vergiffenis en zoeken Zijn zegeningen.De Edele Qur'an: (2:255, 286), (25: 74).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
7- Vasten  No food or drink	Mozes (vzmh) vastte veertig dagenen <u>at</u> , noch dronk hij <u>at</u> geen brood, noch dronk water: (Deuteronomius 9:9), (Exodus 34: 28). Eerdere profeten vastten ook, David (vzmh): (2 Samuel 12:22), Elijah (vzmh):(1 Koningen 19:8), Ezra (vzmh): (Ezra 10:6), Daniel (vzmh):(Daniel9:3). Speciale vastenmaanden werden vastgesteld tijdens de gevangenschap van Judah in Babylon: (Zachariah 8:19). Een specifieke vastendag: (Jeremiah 36:6). Een specifieke maand voor het vasten (de negende maand): (Jeremiah 36:9). Jezus Christus (vzmh) vervulde deze wet en vastte veertig dagen, door noch te	

Eten, noch te drinken, waarna hij hongerig was: (Mattheus 4:2), (Mattheus 6:16), (Mattheus 17:21).

Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet.

De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
<p>De manier waarop de Christenen vasten verschilt: sommige Christenen nemen geen vast voedsel anderen eten geen specifiek voedsel, zoals vlees, kip, eieren en vis. Sommige anderen drinken geen specifieke dranken zoals melk en wijn</p> <p>Christenen vasten niet zoals Jezus (vzmh), door noch te drinken, noch te eten gedurende een bepaalde periode. Zij voelen derhalve geen honger en dorst tegelijkertijd, Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh)</p>	<p>Moslimsvasten van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de hele maand ramadan (de negende maand volgens de maankalender), ze zien af van voedsel, drinken, gemeenschap met hun echtgenoot/ echtgenote, roddelen, liegen etc. Moslims voelen honger en dorst, het vasten helpt hen om God te gehoorzamen, meer invoelingsvermogen ten opzichte van het lijden van anderen te krijgen, zelfdiscipline te ontwikkelen en de eenheid van de gemeenschap te waarderen. De Edele Qur'an (2:183-185, 187, 196).</p>

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
8- een	Jezus (vzmh) wist dat hij gezonden was door God, i.e.

boodschapper en profeet van God



eenboodschapper van de Almachtige God: (Johannes 7:16), (Johannes 17:3), (Johannes 5:30), (Johannes 4:34), (Johannes 6:38) en (Johannes 11: 41-42). Jezus (vzmh) refereerde aan hemzelf als Profeet: (Lucas 13:33-34), anderen noemden hem ook een profeet: (Lucas 7:16), (Lucas 24:17-22), (Johannes 4:19), (Johannes 6:14), (Mattheus 21:11), (Johannes 9:17). Jezus (vzmh) werd beschreven als dienaar van God: (Acts 3:13), (Acts 4:27). Jezus (vzmh) was gezonden naar (de verloren schapen) van het huis Israelen niet naar de niet-Joden: (Mattheus 10:5-6), (Mattheus 15:24-27). Jezus (vzmh) werd de "zoon van de mensen genoemd": (Mattheus 12:32), (Mattheus 12:40), (Mattheus 17:9), (Johannes 6:27). Jezus (vzmh) werd ook wel beschreven als 'een mangoedgekeurd door God': (Acts 2:22). Deze wet werd genoemd in het oude testament: "God is geen man, opdat hij zou moeten liegen, noch is hij de zoon van de mensen, dat hij spijt zou moeten hebben...." (Numerieken 23:19), God is geen man: (1 Samuel 15:29), (Hosea 11:9).

Het gebed van Jezus (PBUH) bleef niet onbeantwoord, maar werd beantwoord via de engel, die verscheen, om hem te versterken : (Lucas 22:43). Jezus Christus (vzmh) vervulde deze wet, hij verklaarde dat hij een boodschapper en een profeet van God.

De wijze van de Christenen

(Katholieke) Christenen geloven dat Jezus het tweede lid van de drie eenheid God is, waarvan de zoon een gedeelte is, maar tegelijkertijd volledig God. Christenengeloven dat Jezus goddelijk is en twee verschijningen heeft, een goddelijke en een menselijke. De Christelijke visie dat degene die tussen God en de mensheid staat, zowel goddelijk als mens zou moeten zijn en niet alleen maar een mens zoals geschreven in: (1 Timotheus 2:5).

De meeste Christenengeloven niet dat Jezus (vzmh) alleen maar een boodschapper was een Profeet, een dienaar van God, en alleen maar een menselijk wezen, zoals Jezus (vzmh) hemzelf wel zag. Christenenvolgen niet de wet vervuld door Jezus (vzmh).

De wijze van de moslims

Moslimspreken zowel over Jezus (vzmh) als over zijn moeder de maagd Maria met eerbied en respect. Moslims geloven dat Almachtige God niet alleen openbaringen gaf aan Abraham (vzmh) en Mozes (vmzh), maar ook aan Jezus (vzmh) en andere profeten. Moslims geloven dat Jezus (vzmh) een van God's heilige boodschappers was, en dat hij kennis bezat en wijsheid, was gezegend, geboren zonder vader, zoals Adam (vzmh). De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vzmh) maakt van hem geen God, of een zoon van God of een geboren zoon van God. De Qur'an noemt Jezus (vzmh) het Woord van God "Wees", betekent niet dat Jezus God is of zoon van God. De edele Qur'an (112:1-4), (5:73), (2,45), (2,48), (19: 31-33).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
9- Overgave aan de Wil van de Almachtige God (Islam) 	<p>Jezus (vzmh) <u>onderwerpen</u> zichzelf aan de Wil van de Almachtige God: (Lucas 22:42), (Mattheus 26:39), (Marcus 14:36). De oudste vertaling van de Bijbel was in de Griekse taal, onderwerping aan God werd genoemd: (James 4:7), in de oude Griekse taal: (Υποτάγητε τῷ Θεῷ) en in modern Grieks: (Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό), de Engelse vertaling: onderwerp uzelf daarom aan God, i.e. "wordt een moslim".</p> <p>Jezus (vzmh) aanbad de Almachtige God: (Lucas 5:16), (Mattheus 26:39), (Mattheus 26:42), (Mattheus 26:44). Jezus (vzmh) bad en vroeg Almachtige God om hulp zelfs toen hij Lazarus tot leven wekte: (Johannes 11:41-43). Jezus gaf altijd zijn onderdanigheid jegens Almachtige God aan: (Johannes 5:30), (Johannes 14:31). Jezus Christus (vzmh) vervulde deze wet, hijzelf onderwierp zich aan God, i.e. Jezus (vzmh) verklaarde zijn 'Islam'.</p>	
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims	
<p>Christenen verklaren hun trouw aan Jezus. Christenengeloven dat niemand tot God komt dan via Jezus. i.e. Christenen onderwerpen hun wil aan Jezus.</p> <p>Christenen negeren dat Jezus zelf (vzmh) zijn onderdanigheid aan God uitdroegen <u>zijn wil onderwerpen</u> aan de Almachtige God. Christenen volgen niet de wet die door Jezus (vzmh) vervuld is.</p>	<p>Moslims gelovendat alle profeten vanaf het eerste begin moslims waren: (Noach, Abraham, Jacob, Lot, Jozef, Mozes, Salomon, Jezus) en de laatste profeet Muhammad (vzmh), omdat zij dezelfde boodschap predikten, hun religie was: onderwerping aan de wil van de Almachtige God". i.e. zij verklaarden hun islam. De edele Qur'an (10:72), (2:128,132-133), (51:31-36), (12:101), (5:3, 44), (27:30-31, 38, 42, 44), (3:19-20, 52, 83), (40:66).</p>	

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
10- De naam van de Almachtige God (De Schepper) 	<p>Jezus(vzmh) sprakde Aramese taal , de naam van God in het Aramees in het standaard schrift is (ܫܠܘܨܬܐ), en in het Estrangela schrift is (ܫܠܘܨܬܐ) en wordt gelezen als Alah, in de Arabische taal is de naam van God (الله)en wordt gelezen als Allah. In het Hebreeuws, een van de basale Hebreeuwse woorden voor God is (אלה) en wordt gelezen als Eloh, zou makkelijk uitgesproken kunnen worden als, Alah zonder de leestekens, het achtervoegsel "im"van het woord(אֱלֹהִים) "Eloh-im" is een zog. 'majesteitsmeervoud' in de Hebreeuwse bijbel: (Genesis 1:1). Volgens de Bijbel, gebruikte Jezus (vzmh) deze twee woorden <u>ELI</u> : (Mattheus 27:46)en <u>ELOI</u>: (Marcus 15:34),Deze twee woorden ELI and ELOI zijn afgeleid van het woord Eloh (אֱלֹהִים) in het Hebreeuws, Elah or Allah in het Arabischen klinkt niet als "Jehovah of Jahweh".</p>
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
<p>De naam van God voor de Arabische Christenen is Allah.</p> <p>Niet-Arabische Christenen gebruiken deze namen: Eloh (אֱלֹהִים)or Eli orEloi or Allah (الله)niet, als de namen van de Almachtige God. Christenen volgen niet de wijze van Jezus (vzmh).</p>	<p>Moslims aanbidden de Almachtige God van de profeten Noach, Abraham, Mozes, David en Jezus (vzmh).</p> <p>De naam van de Almachtige God is Allah. De Edele Qur'an (2:255), (59:22-24), (112:1-4).</p>

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
11- Monotheïsme 	<p>Geen van de eerdere profeten brachten de doctrine van de drie-eenheid. Het tegenovergestelde is waar: zij droegen de eenheid van God uit. verse 3 of Exodus states, "<u>Thou shalt have no other gods before me.</u>" God's woorden zijn simpel, duidelijk en vrij van tegenstellingen en onduidelijkheid. "<u>Ik ben de Heer, uw God.</u>"</p> <p>Alle eerdere Profeten van de Almachtige God predikten het Monotheïsme, Mozes (vzmh): (Exodus 3:14-15), (Exodus 20:2), (Genesis 17:1), (Exodus 20:3-5), (Leviticus 19:3- 4). (Deuteronomium 6:13), (Exodus 18:11), (Deuteronomium 6:4-9), (Deuteronomium 45:23). David (vzmh): (Psalmen 83:18, 104:1, 105:7, 118:27, 118:28), Salomon (vzmh): (spreuken 9:10), (Ecclesiastes 12:13), Jesajah (vzmh): (Jesajah 45:19, 43:10-11, 44:6, 45: 21-23, 40:28). "Niemand kan God zien, noch Zijn Stem horen": (Exodus 33:20). " God is geen man, opdat hij zou moeten liegen, noch is hij de zoon van de mensen, dat hij spijt zou moeten hebben....": (Numeri 23:19), God is geen man/mens: (1Samuel 15:29), (Hosea 11:9).</p> <p>Jezus (vzmh) zei: "Het belangrijkste bevel is dit: 'Luister, O Israel! <u>De Heer onze God is de ene en echte Heer</u>(Marcus:12:29). Jezus zei nooit: Ik ben God aanbid mij. Hij (vzmh)riep de mensen op om alleen tot God te bidden, te aanbidden en te dienen: (Marcus 14:32), (Lucas 5:16), (Johannes 17:3), (Mattheus 4:10), (Lucas 4:8), (Marcus 12:28-29). Jezus (vzmh) zei dat niemand goed was behalve : (Lucas 18:18-19), (Marcus 10:18), (Mattheus 19:17). Niemand kan God zien, noch Zijn stem horen: (Johannes 5:37). De eenheid van God is eens te meer duidelijk: (James 4:12).</p> <p><u>God verandert niet</u>(James 1:17).</p> <p>De discipelen van Jezus (vzmh) accepteerden deze leerstellingen en hadden vertrouwen in de Enige en Echte God. Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig de wet van de Eenheid van God: Het Monotheïsme</p>	
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims	
Christenen doen het eerste gebod geweld aan, door Jezus te aanbidden als God of zoon van God.	Moslims geloven dat alle profeten gezonden waren door dezelfde God, de Schepper om dezelfde boodschap te verkondigen: De ware	

Het Eerste Concilie van Constantinopel ontwierp een dogmatisch standpunt over de drie-eenheid en definieerde 'Heilige Geest' als dezelfde goddelijkheid hebbend als tijdens het concilie van Nicaea 56 jaar eerder was uitgesproken jegens de Zoon.i.e. er warden 2 goden toegevoegd aan de Almachtige God.

- 1-God de Vader = De Schepper.
- 2-God de Zoon = de redder.
- 3-God de Heilige Geest = de raadgever.

Christenen weken af van het monotheïsme en verhieven Jezus (vzmh) tot het niveau van God.

Christenen volgen niet het monotheïsme zoals wel vervuld door Jezus (vzmh)

God is slechts Een, aanbid Hem alleen en doe wat Hij wil.

De Edele Qur'an (2:136), (7:59), (2:132), (21:25), (27:61), (27:63), (27:64), (1:1- 5), (2:225), (5:76), (20:8), (59:23).

De Edele Qur'an surah 112 benadrukte en legde het monotheïsme uit :

- Zeg, Hij is Allah, de Enige (1)
- Allah, is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is . (2)
- Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt, (3)
- En niet een is aan Hem gelijkwaardig." (4).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
--------------	--

12- Zonen van God



Het gebruik van de uitdrukking "zonen van God" bergt niet de implicatie van Goddelijkheid in zich en was een gebruikelijk uitdrukking onder de Joden die zichzelf 'de kinderen van God' noemden of ook wel 'de zonen van God' de uitdrukking 'zoon van God'. In de bijbel was niet alleen voorbehouden aan Jezus. De Bijbel zegt ons dat God vele zonen had ! Jacob: (Exodus 4:22), Salomon: (2 Samuel 7:13-14), Ephraim: (Jeremiah 31:9), Adam (Lucas 3:38), zelfs gewone mensen werden "zonen van God" genoemd: (Deuteronomium 14:1), (Genesis 6:2), (Genesis 6:4), (Psalmen 29:1), (Job 38:7), (Job 2:1), (Job 1:6).

Jezus (vzmh) sprakover "de vrede-stichters" als "zonen van God". In de Joodse traditie, werd elke persoon die de wil van God volgt de 'zoon van God' genoemd : (Genesis 6:2,4), (Exodus 4:22), (Jeremiah 31:9), (Psalmen 2:7), (Lucas 3:38), (Romeinen 8:14), (Johannes 6:35). i.e. Als Jezus in de Bijbel gezegd heeft dat hij een zoon van God is, verheft hem dat niet tot het niveau van de Almachtige God Jezus (vzmh) heeft nimmer gezegd "Ik ben God, aanbidt mij". hij (vzmh) volgde nauwkeurig de eerdere profeten en vervulde deze wet.

De wijze van de Christenen

Christenen aanbidden Jezus 'de zoon' als het eerste gedeelte van de drie-eenheid God, zij beschouwen hem (vzmh) volledig als God.

Jezus (vzmh) zelf weerlegde de drie-eenheid misleiding en prees dit nimmer in de Bijbel. Hij zelf aanbad de Almachtige God

Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).

De wijze van de moslims

De Almachtige God (Allah) heeft nooit een zoon gekregen, noch een dochter, of een vrouw gehad. De Almachtige God heeft geen vrouw of kind nodig om Hem met ook maar iets te helpen. Hij is de Absolute, de Ene, de Enige, Levende, Waarlijke Koning.

Almachtige God corrigeerde het misverstand van de Christenen en Joden over : de zoon van God.

"En zij zeiden: "De Barmhartige heeft zich een zoon genomen. Heilig is Hij ! Zij, (de engelen) zijn slechts dienaren grootgebracht om te eren ." (De Edele Quran, 21:26)

Was Jezus (vzmh) een Christen?	<input type="checkbox"/>
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	<input checked="" type="checkbox"/>



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
13- Redding en Redder 	<p>Het vergeven van zonden is alleen voorbehouden aan de Almachtige God: (Jesaiah 43:25), (Jesaiah 44:22), (Jesaiah 33:22), (Jesaiah 64:9), (Jeremiah 31:34), (Ezekiel 18:22),(Ezekiel 33:16), (Micah 7:18),(Micah 7:19).God Almachtig is de enige Redder: (Judas 1:25),(Deuteronomium 32:15),(2 Samuel 22:3),(2 Samuel 22:47),(1 Kronieken 16:35),(Psalmen 17:7),(Psalmen 18:46),(Psalmen 24:5),(Psalmen 25:5),(Psalmen 27:9), (Psalmen 38:22),(Psalmen 42:5),(Psalmen 42:11),(Psalmen 43:5),(Psalmen 65:5),(Psalmen 68:19),(Psalmen 79:9),(Psalmen 85:4),(Psalmen 89:26),(Psalmen 106:21),(Jesaiah 17:10),(Jesaiah 19:20),(Jesaiah 43:3),(Jesaiah 43:11),(Jesaiah 45:15),(Jesaiah 45:21-22),(Jesaiah 49:26),(Jesaiah 60:16),(Jeremiah 14:8),(Hosea 13:4),(Micah 7:7),(Habakkuk 3:18).De uitdrukking 'redder' is niet alleen gelimiteerd tot Jezus. De Bijbel vertelt ons dat sommige andere individuen ook de titel Redder gekregen hebben zonder God te zijn ! Jehoash de zoon van Jehoahaz: (2 Koningen 13:5), Othniel de zoon van Kenaz: (Richteren 3:9), Ehud de zoon van Gera: (Richteren 3:15).</p> <p><u>Redding</u>volgens Jezus (vzmh) kan alleen tot stand gebracht worden door het vasthouden aan de bevelen van de Almachtige God: (Matheus 19:16-17). Jezus (vzmh) volgde nauwkeurig deze wet en volgde die.</p>

De wijze van de Christenen	De wijze van de Moslims
<p>Christenen geloven in hun redding door Jezus, zij geloven in zijn goddelijkheid en zijn kruisiging , en dat Jezus hun vergeving heeft 'vrijgekocht' toen hij aan het kruis stierf.</p> <p>Christenen geloven dat Jezus hun Redder is en dat zij vergeven zullen worden voor hun fouten en zonden.</p> <p>Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p>	<p>Moslims geloven dat de Almachtige God (Allah) is hun Redding, Hij is hun Redder in deze wereld en op de dag des oordeels. Moslims geloven dat niemand verantwoordelijk is voor de fouten van anderen. De Edele Qur'an (6:164).</p> <p>Moslims geloven ook dat de Almachtige Godde profeet Jezus redde van de kruisiging en dat hij noch gedood was noch gekruisigd was. The Noble Qur'an (4:157).</p>

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
14- Alwetendheid	Jezus (vzmh) ontkende alwetendheid te hebben over het ongeziene en de dag des oordeels (Marcus 13:32), (Matheus 24:36).	
		
	De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
	Christenen kennen Jezus alwetendheid toe. Jezus (vzmh) ontkende zijn 'alwetendheid'. Christenenvolgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).	God Almachtig heeft de meest perfecte kennis. Moslims geloven in de alwetendheid van Allah. Hij kent het verleden en de toekomst. De Edele Qur'an (49:18)

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
15- Wonderen	Jezus (vzmh) en de eerdere profeten verrichtten sommige indrukwekkende wonderen, deze buitengewone gebeurtenissen konden alleen maar plaatsvinden met de toestemming van de Almachtige God: Mozes:(Exodus 14:22), Elisha :(2 Koningen 4:44) , (2 Koningen 5:14), (2 Koningen 6:17&20), (2 Koningen 4:34), (2 Koningen 13:21), Elijah (Koningen 17:22), Jezus : (Lucas 9:10-17), (Johannes 6:16-24), (Marcus 6:45-52), (Matheus 14:22-33).	
		

Jezus (vzmh) deed niets vanuit zichzelf, zoals hij zei in **(Johannes 5:30)**: "Van mezelf kan ik niets doen, ik oordeel alleen zoals ik hoor en mijn oordeel is juist, want ik doen niets om mijzelf te plezieren maar alleen Hem die mij gezonden heeft". Ook in **(Johannes 8:28)** "...Ik doeniets uit mezelf maar zoals mijn Vader mij geleerde heeft, I zeg deze dingen." Deze verzen geven geen almachtigheid aan. Jezus (vzmh) maakte zichzelf klein en inferieur aan de Almachtige God.
 Jezus (vzmh) vervulde deze wet.

De wijze van de Christenen	De wijze van de Moslims
<p>Christenen beschouwen de indrukwekkende wonderen verricht door eerdere profeten als bewijs voor hun profeetschap en de toestemming hierbij van de Almachtige God, tegelijkertijd beschouwen ze de indrukwekkende wonderen verricht door Jezus (vzmh) wel als bewijs voor zijn goddelijkheid.</p> <p>Christenenvolgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p>	<p>Moslims gelovendat de Almachtige God, zijn profeten ondersteunde met wonderen: Abraham, Mozes, David, Salomon, Jezus, en Muhammad (vzmh), soortgelijk als de bijzondere dingen die de mensen van hun tijd deden en waar zij uitmuntend in waren, slechts met de wil van de Almachtige God. In de Edele Qur'an komt de naam van Jezus (vzmh) 25 keer voor, tDe naam van zijn moeder de maagd Maria komt 34 keer voor, terwijl de naam Muhammad (vzmh) 3 keeren Ahmad 1 keer voor.</p>

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
<p>16- Groeten</p> 	<p>David (vzmh) groette de mensen door te zeggen: "Shalom aleichem" wat in de Hebreeuwsetaal "Vrede zij met jou": betekent (1 Samuel 25:6). Jezus (vzmh) volgde deze traditie en groette op dezelfde manier door "Vrede zij met jou" te zeggen : (Johannes 20:19), (Johannes 20:21), (Johannes 20:26), (Lucas 24:36). Jezus (vzmh) vervulde deze traditie.</p>

De wijze van de Christenen	De wijze van de Molims
Christenen groeten elkaar niet met "Vrede zij met jou".	Moslams groeten elkaar met te zeggen:"as-Salāmu 'alaykum"dat in de Arabische taal"Vrede zij met jou".De Edele Qur'an (6:54), (7:46), (11:48), (13:24) (39:73), (11:69), (14:23), (36:58), (97:5).
Christenen volgen niet de traditie vervuld door Jezus (vzmh).	

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
17- Alcoholische dranken 	De vroegere profeten dronken geen alcoholische dranken. Mozes (vzmh): (Numerieken 6:1-4), Salomon (PBUH): (Spreuken 20:1). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet. Met betrekking tot het 'wonder van het water in wijn veranderen ': dit wordt alleen gevonden in het evangelie van (Johannes2:1-11), dat consequent de andere 3 evangeliën tegenspreekt. De geleerden van het Nieuwe Testament hebben aangegeven grote twijfels te hebben bij deze gebeurtenis.

De wijze van de Cristenen	De wijze van de Moslims
Vele Christenen drinkenverschillende soorten alcoholische dranken, zij negeren delen van God's woord, omdat ze denken dat niet alles op hen slaat. Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).	Het is algemeen bekend onder de moslims dat alcoholische dranken ten strengste verboden zijn, omdat dit op een negatieve manier hun relatie met de Almachtige God beïnvloed en het kan ook leiden tot vele andere negatieve situaties zoals gezondheids- en sociale problemen. De Edele Qur'an (5:90).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
18- Varkensvlees 	Mozes (vzmh) at geen varkensvlees als gevolg van het verbod genoemd in Leviticus 11: 7-8) en (Deuteronomium 14:8) . Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet: (Mattheus 5:17-18) , (Lucas 24:44) .	
	De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
	Vele Christenen eten varkensvlees, ze negeren delen van God's woord, omdat ze denken dat niet alles op hen slaat, Christelijke geleerden interpreteerden de uitspraken van Paulus en discussie over vegetarisme in (Romeinen 14:2-3) om op deze wijze permissie te kunnen geven om rituele onreinheden te eten. Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).	Moslims eten geen varkensvlees of iets van haar producten omdat het verboden is. De Edele Qur'an (5:3), (2:173).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan	
--------------	--	--

hen eerder gegeven wetten.

19- Het slachten van dieren



De Hebreeuwse term "Shechita" is het ritueel slachten van zoogdieren en vogels volgens de Joodse dieet voorschriften: (Deuteronomium 12:21), (Deuteronomium 14:21), (Numeri 11:22).

De rituele slachter prijst God, en noemt de Heerser van het universum, God's naam alleen, geen namen van afgoden worden genoemd. Het dier moet worden gedood met respect en compassie door een rituele slacht, dit wordt uitgevoerd door de trachea, esophagus, carotide vaten, en slagader in 1 snelle actie door te snijden met een extreem scherp mes. Dit resulteert in een acute daling van de bloeddruk in het brein en het onomkeerbare verlies van bewustzijn. Aan het eind van het slacht proces, wordt het vlees geschikt voor consumptie, in het Hebreeuws genoemd: "Kosher". In Acts 15:20 staat " Maar dat Wij hen voorschrijven, dat zij zich onthoudenvan dingen die verwurgt zijn en van bloed." Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze slacht regels.

[Is slachten wreed?](#)

[Deze mening werd onderzocht d.m.v. het gebruik van EEG en ECG filmpjes gedurende het slachten.](#)

De wijze van de Christenen

Voor het slachten noemen sommige Christenen de namen van God in de heilige drie-eenheid, anderen noemen alleen de naam van Jezus Christus als de tweede van de drie-eenheid God, anderen noemen geen enkele naam. Sommige slachterijen verwurgende dieren zodat het bloed in het vlees blijft, Deze wijze werd verboden in (Acts 15:20), sommige andere bedrijven doden hun dieren met pistolen of sterke elektrische schokken, die de dieren verlamd maakt.

De EEG filmpjes laten zware pijn reacties zien.

Christenen volgen niet de regels voor het

De wijze van de Moslim

Er zijn vele voorwaarden behorende bij het islamitisch slachten (Zabiha), De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt: 1) De slachter moet moslim zijn. 2) De "Takbeer" moet gegeven worden voorafgaand aan het slachten van het dier i.e. zeggend "Allahu Akbar" wat betekent als Allah de Almachtige is Groot 3) De strot, windpijp en slagaderen worden doorgesneden. Het vlees blijft langer goed, als gevolg van het niet aanwezig zijn van bloed en is wettig/ geschikt voor consumptie, in het Arabisch: "Halal" genoemd.

De EEG registreerde een nulmeting, wat zoveel betekent als dat er geen enkele pijn werd geleden De Edele Qur'an (22:34), (6:121), (5:3), (2:173).

slachten zoals vermeld in hun Bijbel.
Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓

Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
---------------------	--

20- Het eten van vlees met bloed erin 	<p>De eerdere profeten instrueerden hun mensen om geen vlees te eten met bloed erin. Noach (vzmh): (Genesis 9:3-4), Mozes (vzmh): (Leviticus 19:26), (Leviticus 17:10-14), (Deuteronomium 12:16,23).</p> <p>Er staat in Handelingen 15:20 "maar dat we hen schrijven, dat zij afzienvan dingen verwurgd en van bloed."</p> <p>Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet.</p>
---	--

De wijze van de Christenen	De wijze van de Moslims
<p>Christenen eten toch wel vlees met bloed: bijv.: biefstuk 'rood gebakken', alhoewel het verboden was (Handelingen 15:20), (Handelingen 15:29). Christenen geloven dat deze regel opgerecht is door eerdere hoofden van kerken.</p> <p>Christenen volgen niet de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).</p>	<p>In de Islam is het verboden om vleeste eten met bloed erin.</p> <p>De edele Qur'an (6:145), (2:173), (5:3).</p>

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓

Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
---------------------	--

21-Gesluisde vrouwen



Gesluisde vrouwen leefden rondom Jezus (vzmh) en de eerdere profeten (**Genesis 24: 64-65**), (**1 Korinthiers 11:5-6**). Jezus (vzmh) beschouwde de sluier nooit als een oud ritueel of een culturele regel die niet langer binden zou zijn. Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet: (**Mattheus 5:17-18**), (**Lucas 24:44**).

Christelijke wijze

De wijze van de Moslims

Heden ten dage zijn de meeste Christelijke vrouwen niet meer gesluisd. En minder wordt er rekening gehouden met bescheidenheid in de kleding. De sluier wordt gezien als een oud ritueel en een culturele regel en niet langer bindend. Christenen volgen niet langer de wet vervuld door Jezus. (vzmh)

De meerderheid van de islamitische vrouwen zijn gesluisde (dragen de hijab), letten erop hun schoonheid niet ten toon te spreiden. De Edele Qur'an (24:31), (33: 59).

Was Jezus (vzmh) een Christen?

Was Jezus (vzmh) een Moslim?

Vergelijking

De wijze van Jezus Christus (vzmh)
In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.

22- Reinheid: het wassen van het gehele lichaam



Mozes (vzmh) beval de wetten rond reinheid in (**Leviticus 11**), (**Leviticus 12**), en (**Deuteronomium 14**). (tohoRAH) en onreinheid (tumAH).

David (vzmh) waste zich om zich te reinigen en ging naar het huis van de Heer and aanbad : (**2 Samuel 12:20**), Elisha (vzmh): (**2 Koningen 5:10,14**).

Jezus (vzmh) schafte de reinheidswetten niet af noch was hij er tegen. Jezus (vzmh) antwoordde, "Een persoon die een bad neemt, alleen als hij zijn voeten al wast, zal zijn hele lichaam schoon zijn. En jullie zijn schoon, ..." (**Johannes 13:10**).

Jezus (vzmh) wees geen enkele rituele reinheidsregel af uit zijn tijd. **Het Nieuwe Testament** wijst uit dat de gewoonte om het lichaam te wassen (de rituele reinheid en de spirituele, morele en ethische eigenschappen hierbij) met puur water werd voortgezet door de volgelingen van Jezus

(vzmh): (Hebreeers 10:22).

Jeszs (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet.

De wijze van de Christenen

Dezer dagen zijn er vele Christenen die niet meer de regels volgen van de reinheid en onreinheid Leviticus wetten. Bijvoorbeeld, mannen en hun vrouwen na de gemeenschap, mannen na een zaadlozing, vrouwen na hun menstruatie, deze mensen kunnen zonder hun lichaam te wassen om ritueel rein te worden, gewoon de kerk binnen gaan. Deze actie wordt gebaseerd op de brieven van Paul: (1 Thessaloniërs 5:16-18) "Bid zonder stoppen". Echter, de vers betekent simpelweg : gedenk God altijd, het betekent niet: "bid ongeacht of je rein of onrein bent, het maakt niet uit"! Christenen volgen niet de wet zoals deze vervuld is door Jezus (vzmh).

De wijze van de moslims

Er zijn vele regels in islam voor de reinheid (taharah) / onreinheid (najasah). Bijvoorbeeld: mannen en hun vrouwen nahun gemeenschap, mannen na een zaadlozing, vrouwen nahun menstruatie: zij kunnen niet de moskee binnentreden totdat zij compleet rein zijn en hun hele lichaam gewassen hebben om rein te worden. In Islam wordt menstruatie niet gezien als een vloek, noch als het resultaat van de zonde van Eva. De Edele Qur'an (2:222). Islam zorgde voor Goddelijke leiding zowel van de Almachtige God (Allah) alsook de profeet van Allah, waardoor een persoon zich altijd God kan herinneren.

Was Jezus (vzmh) een Christen?

Was Jezus (vzmh) een Moslim?



Vergelijking

De wijze van Jezus Christus (vzmh)

In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.

23 Polygamie



Polygame huwelijken kwamen voor onder de profeten voorafgaand aan Jezus (vzmh). Abraham (vzmh) had drie echtgenotes: (Genesis. 25:1) en bijvrouwen: (Genesis. 25:6). Jacob (vzmh) had 2 vrouwen en 2 bijvrouwen: (Genesis 30:3,9). Moses (vzmh) had twee vrouwen: (Exodus 2:21), (Exodus 18:1-6), (Numerieken 12:1). David (vzmh) had acht vrouwen die werden genoemd in de Bijbel, maar er waren vele andere vrouwen en meer dan 10 bijvrouwen: (1 Kronieken 3:1-9), (2 Samuel 15:16), (2 Samuel 16:21-22), (2 Samuel 20:3). Salomon (vzmh) had 700 vrouwen, prinsessen en 300 bijvrouwen (1 Kings 11:3). Jezus is heeft nimmer tegen het hebben van meerdere vrouwen gesproken

Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet.

Volgens de geestelijke Eugene Hillman verbood de kerk in Rome polygamie om op deze wijze tegemoet te komen aan de Grieks-Romeinse cultuur die voorschreef dat er 1 wettelijke vrouw mocht zijn en hiernaast bijvrouwen en prostitutie toegestaan werden. (Polygamy Reconsidered, p:140).

De wijze van de Christenen

Vele Christenen hebben het hoogste woord over monogamie, terwijl velen van hen feitelijk polygamie praktiseren, door er minnaars of minnaressen bij te hebben. Het is nu gebruikelijk om in de Christelijke gemeenschappen seks buiten of voor het huwelijk te hebben en overspel etc. Ongelijke verdeling van de seksen wordt een probleem in tijden van oorlog. Dan kan polygamie een goede uitkomst zijn om sommige van de sociale ziekten te voorkomen van de moderne maatschappij.

Christenen volgen niet de wet vervuld door Jezus.

De wijze van de Moslims

Islam heeft polygamie toegestaan als een oplossing voor sociale ziekten heeft een zekere relaxedheid toegestaan jegens de menselijke natuur, maar alleen binnen het strikte raamwerk van de wet (max. 4 vrouwen tegelijkertijd) en er is vastgesteld dat een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een strikte gelijke behandeling van de vrouwen

De Edele Qur'an (4: 3).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
--------------------------------	--

Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓
------------------------------	---

Vergelijking

De wijze van Jezus Christus (vzmh)

In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.

24- Buigen voor afgoden, afbeeldingen, kruizen, beelden...

De eerdere profeten (vzmh) verboden alle vormen van afgoderij zoals afbeeldingen, beeldhouwwerk, beelden, afbeeldingen van manlijke of vrouwelijke wezens binnen hun gebedsgebouwen en tempels, zij verboden ook het buigen voor dit soort dingen. De Almachtige God noemde zichzelf een jaloezige God. Mozes (vzmh): (Exodus 23:24), (Exodus 20:4-5), (Exodus 34:7), (Exodus 34:14), (Deuteronomium 5:6-9), (Deuteronomium 4:24), (Deuteronomium 5:9), David (vzmh): (Psalmen 94:1), Joshua (vzmh): (Joshua 23:7), (Joshua



Heidense invloeden introduceerden het kruis als symbool



24:19),Elijah (vzmh): (1 Kings 19:10),Ezekiel (vzmh): (Ezekiel 20:7), (Ezekiel 39:25), (Ezekiel 39:25),Nahum: (Nahum 1:2).

De eerdere profeten (vzmh) verboden het buigen voor afgoden. Mozes (vzmh): (Exodus 20:3-5), (Deuteronomium 4:15-19),(Leviticus 26:1), (Exodus 32:7-8), David (vzmh): (Psalmen 135:15-18),Isaiah (vzmh): (Isaiah 44:9), (Isaiah 2:17-18), and Ezekiel: (Ezekiel 30:13).

Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet: (Mattheus: 5:17-18), (Lucas 24:44), (1 Johannes 5:21),(Handelingen 17:28-29), (Openbaringen 2:14), (Openbaring 2:20), (Openbaring 21:8), (Openbaring 22:15).

N.B. De vorm van het kruis vindt zijn oorsprong in het oude Chaldea, het werd gebruikt als het symbool van de god Tammuz (T is de voorletter van diens naam...) om er voor te zorgen dat de vroegere heidenen in de kerk kwamen en zo wellicht zouden bekeren en de kerk meer aanzien kreeg, waren ze welkom geheten en mochten voor het overgrote deel hun heidense symbolen en tekens houden. Daar vandaan kwam dus de T, in de meest voorkomende vorm, met het kruisstuk lager, werd 'geadopteerd' als synoniem voor het kruis van Christus. (Vine's Expository Dictionary of New Testament Words), Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers). Dus zoals het bovenstaande aangeeft, langzaam maar zeker werd het kruis geïntroduceerd via de heidenen alsoen symbool, dat later overgenomen door de Grieks-Romeinen

De wijze van de Christenen

Kerken hebben veel soorten afgoden, zoals: portretten, gemaakte afbeeldingen van God, beelden van de gezegende moeder Maria, engelen, Jezus hangend aan het kruis, afbeeldingen van heiligen, afbeeldingen van mannen vrouwen, duiven en vissen etc.

Christenen knielen neer voor het kruis, zij buigen voor beelden en afbeeldingen gemaakt door de mens en dienen deze dingen. Sommige Christenen dragen kruisen als symbool van hun geloof.

De wijze van de Moslims

In Islam is het niet toegestaan om in een ruimte te bidden waar beelden of afbeeldingen van wezens met een ziel te zien zijn. Er zijn verscheidene hadiths (gezegden) van de profeet (vzmh) zoals:

1-“De engelen komen geen huis binnen waaraan hond is of afbeeldingen.”(overeenstemming onder alle geleerden).

2- “...‘Diegenen die zwaar zullen worden gestraft op de dag des oordeels, zijn

Christenendoen het 2e Goddelijke gebod geweld aan van de 10 Geboden:(Exodus 20:3-5).Christenenvolgen niet deze door Jezus (vzmh) vervulde wet.

diegenen die de schepping van Allah nabootsen.”(overeenstemming onder alle geleerden).

De profeet Muhammad (vzmh) vernietigde 360 afgodsbeelden in en rond de Kaaba die aanbeden werden door de mensen voor de islam.

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
25- Overspel Adultery is a sin against God	Er staat in (Hebreërs 13:4) dat het huwelijk moet worden geëerbiedigd door een ieder, en het huwelijksbed zuiver moet blijven, omdat God over elke overspelige en seksueel immorele persoon zal oordelen. Overspel was verboden "Jullie zullen geen overspel plegen" (overspel komt in de Bijbel 49 keer in verschillende vormen voor). (Exodus 20:14), (Leviticus 20:10), (Deuteronomium 5:18), (Psalmen 51:1), (Spreuken 6:32), (Jeremiah 3:6), (Jeremiah 3:8), (Jeremiah 3:9), (Jeremiah 5:7), (Jeremiah 7:9), (Jeremiah 23:14), (Jeremiah 29:23), (Ezekiel 16:32), (Ezekiel 16:38), (Ezekiel 23:27), (Ezekiel 23:37), (Ezekiel 23:43), (Ezekiel 23:45), (Hosea 1:2), (Hosea 2:2), (Hosea 2:4), (Hosea 4:2), (Hosea 4:13), (Hosea 4:14), (Hosea 4:15), (Hosea 7:4), (Mattheus 5:27), (Mattheus 5:28), (Mattheus 5:32), (Mattheus 15:19), (Mattheus 19:9), (Mattheus 19:18), (Marcus 7:21), (Marcus 10:11), (Marcus 10:12), (Marcus 10:19), (Lucas 16:18), (Lucas 18:20), (Johannes 8:3), (Johannes 8:4), (Romeinen 2:22), (Romeinen 13:9), (Galatians 5:19), (James 2:11), (2 Petrus 2:14), (Openbaring 2:22), (Openbaring 17:2), (Openbaring 18:3), (Openbaring 18:9). Jezus (vzmh) volgde en vervulde deze wet nauwkeurig.
De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
Veel Christenen geloven dat God niet over hen zal oordelen omdat Jezus Christus hun redder is, Ze staan gemeenschap buiten het	Muslims willen heel graag een islamitisch huwelijk sluiten, omdat islam geen seksuele relaties buiten het huwelijk toestaat, overspel

huwelijk toe, overspel, etc.

Veel Christenen vergeten dat overspel is een zonde jegens God is en dat ze niet de wet volgen zoals vervuld door Jezus (vzmh) .

...etc. Zij worden als grote zonden beschouwd.

De Edele Qur'an (24:3-4), (17:32), (7:33), (24:26).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
26- Reinheid De besnijdenis 	Besnijdenis is niet gebaseerd op de Mozaische wetgeving maar op de 'overeenkomst' met Abraham: (Genesis 12:1-3). De profeet Abraham en zijn nageslacht waren besneden (het eeuwigdurende pact): (Genesis 17:1-2). Niet besneden zijn houdt in dat het pact met God verbroken wordt: (Genesis 17:14). Besneden zijn is een absolute voorwaarde om deel te nemen aan de volwassenheidsrite: (Exodus 12:44,48). De algemene regelgeving werd herhaald in (Leviticus 12:3). Exodus 4:26 vermeldt de besnijdenis van de zoon van Mozes. Joshua five rapporteert over de besnijdenis voordat men het beloofde land in ging. In Genesis 34:15 werd het verboden voor een voogd toe te stemmen in een huwelijk van een gelovige vrouw en een onbesneden man. Jezus (vzmh) hield zich aan het eeuwigdurende pacten was besneden: (Lucas 2: 21), Lucas 1:59 (Romeinen 2:29). Jezus sprak over besnijdenis in Johannes 7:22-23 . Jezus volgde en vervulde deze religieuze wet nauwkeurig.
De wijze van de Christenen	De wijze van de Moslims
In het algemeen worden mannelijke Christenen niet besneden, vanwege de foute interpretatie van Paulus die van mening was dat besnijdenis een zaak van het hart is, door de geest: (Romeinen 2:29). Paulus zei: "Christus zal niet tot voordeel zijn als jullie besneden zijn": (Galatians 5:2), "...wat voor waarde zit er in	Naar goed gebruik worden alle mannelijke moslims besneden, omdat dit hetgeen is dat de profeet Abraham (vzmh) deed en het ook de praktijk was van onze geliefde profeet Muhammad (vzmh).

besnijdenis?...":(Romeinen 3:1-2). In1
 Corinthiers 7:18-19zegt Paulus min of meer
 het zelfde. Christenen volgen derhalve niet
 de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
27- Rente 	De Bijbelse term voor rente, "Neshek", is sterk negatief, waarvan de wortel de eigenlijke betekenis heeft van het 'toeslaan als een slang'. De eerdere profeten waren tegen nemen en geven van rente: (Deuteronomium 23:19,20), (Leviticus 25:36-37), (Exodus 22:25),(Ezekiel 18:8-9), (Ezekiel 18:13), (Ezekiel 18:17),(Ezekiel 22:12),(Psalmen 15:1-5), (Jeremiah 15:10). Jezus (vzmh) was tegen het geven en nemen van rente:(Mattheus 25:27) en (Lucas 19:22-23). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet: (Mattheus 5:17-18), (Lucas 24:44).	
	De wijze van de Christenen	De wijze van de moslims
Tegenwoordig zijn vele Christenen er niet van op de hoogte dat nemen of geven van rente een zonde.		De Arabische term voor rente: Reba", komt van de wortel die 'toename' betekent. Moslims ontwikkelden een alternatief bank systeem algemeen bekend als islamitisch bankieren, waarbij geen rente komt kijken, om te voorkomen dat er rente geven dan wel genomen moet worden. The Noble Qur'an (2: 275, 276, 278), (3:130), (4:161).

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
28- Baard en lang gewaad 	De eerder profeten hadden allen een baard:(Psalmen 133:2), (Isaiah 50:6), (Ezra 9:3). De Mozaische wetten verboden het afscheren van de zijstukken en de lengte van de baard': (Leviticus 19:27), (Leviticus 21:5). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze wet. Mozes (vzmh) en Aaron droegen lange gewaden: (Numerieken 15:38), (Leviticus 16:23), (Exodus 29:29), (Exodus 29:5), (Exodus 28:2), (Exodus 31:10).Jezus (vzmh) droeg ook een lang gewaad: (Mattheus 9:20-22), (Lucas 8:43-48) en (Marcus 6:56). Jezus (vzmh) volgde en vervulde nauwkeurig deze traditie.	
De wijze van de Christenen		De wijze van de Moslims
Zeldzaam is het nu om mannelijke Christenen lange gewaden te zien dragen die vergelijkbaar zijn met die van Jezus (vzmh), sommigen hebben wel een baard. De meeste Christenen volgen niet de traditie en de wet zoals vervuld door Jezus (vzmh)		Vele moslims hebben een baard, omdat ze het gebruik volgen van de sunnah van de profeet (vzmh). Vele moslims kleden zich netjes en velen dragen lange gewaden.

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.	
29- Muhammad Voorspeld in het oude testament met naam	In Salomon's Hooglied (Shir ha-Shirim, 5:16) , het woord מְהַמְדִּים wordt gelezen in de originele vorm als Ma'hamad'im ; in de Hebreeuwse taal 'im' is toegevoegd als 'majesteitsmeervoud', De origine van het woord מְהַמְדִּים is van " hamad " wat zowel in het Hebreeuws en Arabisch prijzen, wensen betekenen het is de belangrijkste wortel van het Arabische woord (مُحَمَّد) wat gelezen wordt als Muhammad . als Mahammad מְהַמְדִּים een willekeurig woord was, zonder betekenis, waarom werd het dan vertaald als geheel en al lieflijk " of " geheel wenselijk "? Daarom is Mahammad מְהַמְדִּים verkeerd vertaald en heeft het	



een incorrecte betekenis gekregen !

Als u deze video bekijkt Song of Solomon 5:16 geciteerd in het Hebreeuws:[youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk](https://www.youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk) dan zult u een Joodse Rabbi het woord als **Mahammad-im**. horen reciteren !!!

Volgens Strong's Concordance

Het originele woord: **מְחַמֵּד**

gesproken gedeelte: **Naamwoord Mannelijk**

Waarom is dit woord **מְחַמֵּד** als een bijvoeglijk naamwoord: 'algeheel liefelijk' en 'volledig wenselijk'.

Als je dit Hebreeuwse woord kopieert **מחמד** in een vertaalsite plakt zoals: <http://www.freetranslation.com>, en <http://www.worldlingo.com> dan zult u zien dat het woord **מחמד** is vertaald als **Muhammad**.

De wijze van de Christenen

Joden zullen zeggen dat dit word in het Hebreeuws **מְחַמֵּדִים** gaat over Salomon (vzmh), terwijl Christenen zullen zeggen dat het gaat over Jezus (vzmh). De Bijbelse vertaling van het vers gaat als volgt: "Zijn mond is meest zoet: ja, hij is meest lieflijk, Dit is mijn geliefde, o dochters van Jeruzalem."

De wijze van de moslims

De correcte vertaling van (Song of Songs, 5:16) moet als volgt zijn: "Zijn mond is meest zoet: ja, hij is Muhammad. Dit is mijn geliefde en dit is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem"

Was Jezus (vzmh) een Christen?	<input type="checkbox"/>
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	<input checked="" type="checkbox"/>



Vergelijking	De wijze van Jezus Christus (vzmh) In navolging van de eerdere profeten en ter vervulling van de aan hen eerder gegeven wetten.
30- Moslims Genoemd in de Bijbel	De naam " Meshullam " in het Hebreeuws משלם was zeer veel voorkomende post-exilische tijden, het komt 25 keer voor in de Bijbel. In (Lucas 6:40) van de Hebreeuwse Bijbel, Jezus (vzmh) gebruikte dit woord משלם en de vertaling is " She-Mushlam ". De oorsprong van deze twee Hebreeuwse woorden " Meshullam " and " Mushlam " is van " Shalam " שלם , en de oorsprong van het Arabische woord مُسْلِمٌ " Muslim " is van " Salima " سَلِمَ . Zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch hebben " Shalam " and " Salima ", dezelfde betekenis "het zijn in een pact van

אין תלמיד נעלה על רבו; שפן כל
אדם שמשלם יהיה פרבו.

vrede, gehoorzaamheid en overgave aan Gos, om compleet met een perfect hart ten opzichte van God te zijn. Dus **Mushlam** betekent **Muslim**.

De wijze van de Christenen

Het Hebreeuwse woord שמשלם "She-Mushlam" werd door hen vertaald als "perfect".

De Bijbelse vertaling van het vers in (Lucas 6:40) luidt als volgt: "De discipel is niet boven zijn meester, maar iedereen die perfect is zal zijn als zijn meester."

De wijze van de moslims

De correcte vertaling voor het Hebreeuwse woord שמשלם "She-Mushlam" is Moslim.

De correcte vertaling van het vers in (Lucas 6:40) is als volgt: "De discipel is niet boven zijn meester, maar iedereen die Moslim is zal zijn als zijn meester."

Was Jezus (vzmh) een Christen?	
Was Jezus (vzmh) een Moslim?	✓



Conclusie

1- Jezus (vzmh) **volgde** en **vervulde** de wetten van de eerdere Profeten was een Moslim, zijn religie was Islam.

2- Als u niet de wetten volgt die vervuld zijn door Jezus **Christ** (vzmh), waarom noemt u zich zelf dan **Christ**-en?, eigenlijk zou u zich **Kerk**-iaan of **Paul**-iaan moeten noemen, of wie u dan ook maar volgt.

3- Als u geïnteresseerd bent, om de wijze van de moslim te volgen, bezoek dan gerust onze: www.islamic-invitation.com

Referenties

1- De Edele Qur'an.

2- Meertalige vertalingen van de Bijbel.

3- De Torah.

4- Authentieke websites oververgelijkingen in religies.

