

SPØRGSMÅL OM GUD

“Hvorfor skabte Gud os?”

Enhver vil anerkende, at vores kropsdele som vores øjne, ører, hjerner og hjerter alle har et formål. Giver det så ikke mening, at individet som helhed har et overordnet formål? Gud, som har al viden, har ikke skabt os uden formål eller til bare at opfylde vores basale behov og lyster. I stedet beskriver Gud dette liv som en test. Enhver person bliver testet i forhold til, om man vil anerkende Guds eksistens og følge den vejledning, som Han har nedsendt:

“Vi (Gud) skabte mennesket... for at sætte det på prøve, og Vi gav det hørelse og syn. Sandelig Vi (Gud) viste mennesket vejen, hvad enten det var taknemmeligt eller utaknemmeligt.” - Koranen 76:2-3

For mange handler det imidlertid ikke om det at tro på Gud, men snarere det som troen på én Gud indebærer. Det betyder nemlig, at man bliver holdt ansvarlig og dømt for ens handlinger, hvilket måske er svært at håndtere for dem, som ønsker at leve et anderledes liv. Testen ligger derfor i at gå på kompromis med sin egen stolthed, sine lyster og sit ego for at underkaste sig Gud.

“Hvorfor har Gud behov for at teste os?”

Gud har ikke brug for noget som helst. Han har ikke behov for at skabe noget ej heller har Han et behov for at teste os. At vi tror på Ham gavner ikke Gud på nogen som helst måde ligesom det ikke har nogen effekt på Ham, hvis vi ikke tror. Det er derimod en del af Hans uendelige visdom, at Han skabte os og gav os intelligensen til at lære Ham at kende. Gud kender fremtiden, men vi skal leve vores liv og træffe vores egne valg.

“Har vi egentlig et valg?”

At Gud kender til vores valg, gør ikke vores valg mindre frivillige. Selvom Gud ønsker, at mennesket skal tro på Ham, tvinger Han ikke nogen. Hvis Gud ønskede det, kunne Han vejlede hele menneskeheden til at underkaste sig Ham, da Han har magt over alt. I sin visdom har Han dog skabt os med evnen til at benægte og gjort os ansvarlige for vores valg. Fordi Gud tillader noget er det ikke ensbetydende med, at Han kan lide det.

“Hvorfor åbenbarer Gud ikke bare sig selv?”

I Sin visdom har Gud valgt at vise sig selv gennem Hans tegn. Dette er en del af livets test. Han har gjort det til vores ansvar at anerkende Ham ved hjælp af de redskaber, Han har givet os. Dette betyder, at kun dem, som er oprigtige, beskedne og som reflekterer dybt, vil anerkende og tro på Ham.

“Hvorfor er der ondskab i verden?”

Det faktum at mennesker testes på forskellige måder gennem forskellige prøvelser betyder ikke, at Gud ikke eksisterer ej heller betyder det, at Gud ikke er almægtig. Det gode såvel som det onde, som Gud tillader at finde sted, er en del af vores test her på jorden. Vi er ikke herrer over, hvad der sker, men vi vælger selv, hvordan vi reagerer, hvilket er hvad, Han bedømmer os på. Denne verden er skrøbelig og midlertidig, men retfærdigheden i det hinsides, som er for evig, vil mere end kompensere for uretfærdigheder eller ulykker i dette liv.

“Hvorfor straffer Gud folk?”

Ingen kan være uenige i konceptet om straf, som er nødvendigt for at retfærdighed kan ske fyldest. Gud har skabt os med evnen til at vælge, hvordan vi ønsker at leve, men til gengæld bliver vi også holdt ansvarlige for vores valg. Dem som oprigtigt bestræber sig på at opnå Guds tilfredshed vil også modtage Hans barmhjertighed og indtræde i Paradis. Dem som er ligeglade med, hvad livet handler om og som benægter Gud, har i sidste ende truffet deres eget valg og vil blive stillet til regnskab. Ingen kan bebrejde Gud. Gud skabte ikke mennesket for at straffe det, men derimod som en barmhjertighed. At Gud kender vores valg, gør ikke vores valg mindre frivillige og fritager os ikke fra ansvar.

Islam er en praktisk religion, der opfordrer til en balance mellem håbet på Guds barmhjertighed og frygten for Hans straf – begge er nødvendige for at kunne leve et positivt og ydmygt liv. Gud er Den Mest Barmhjertige, men også Den Mest Retfærdige. Hvis der ikke var en dag, hvor vi skulle stå til regnskab, ville det stride imod Guds perfekte retfærdighed og livet ville være uretfærdigt.

KONKLUSION

Lever vi bare i 80 år eller deromkring, og så er der ikke mere? Eller rummer livet en dybere mening? Er vi bare avancerede aber uden et ultimativt formål? Er vi blot materielle skabninger udelukkende med fysiske behov eller har vi også spirituelle behov?

For dem som er oprigtige, men som stadig ikke er helt overbeviste om Guds eksistens, så er vores anbefaling følgende:

“Gud, hvis du eksisterer, så vejled mig til sandheden.” Du bliver måske overrasket over resultatet.

ATEISME

EN ISLAMISK VINKEL



“Vi (Gud) vil vise dem Vores tegn i horisonten og i dem selv indtil det bliver klart for dem, at dette er sandheden.”

Koranen 41:53

For mere information & flere pamfletter i denne serie

w ditbudskab.nu

e islaminfo@wakf.com

f facebook.com/ditbudskab

Lær
det
grundlæggende

islamicpamphlets.com

Denne folder præsenterer det Islamiske syn på, hvorfor man bør tro på Gud. Den forklarer, hvordan Gud forsyner os med tegn på Hans eksistens – både i naturen og via åbenbaring. Derudover besvarer den typiske spørgsmål stillet af ateister.

Gud beder os om at anerkende Ham på baggrund af Hans tegn, og har gjort det til vores ansvar at fundere og reflektere over Hans eksistens. Nogle mennesker er modtagelige overfor disse tegn og ser Guds skaberværk over det hele mens andre afviser alting som tilfældigt og meningsløst. Alle mennesker har en naturlig tilbøjelighed til at tro, men denne medfødte tendens kan enten blive plejet eller undertrykt.

Vigtigt er det at forstå, at Gud vejleder dem, som er oprigtige og villige til at modtage vejledning. Med andre ord, dem som ikke ønsker at tro på Gud, vil ikke blive vejledt. Gud siger **“Gud vejleder dem, som vender sig mod Ham.”** Koranen 13:27

Dette kræver objektivitet og en fordomsfri tilgang til muligheden for Guds eksistens, hvilket kan være ret grænseoverskridende for visse mennesker, men uden denne oprigtige åbenhed og villighed, er det lige meget hvor mange beviser man præsenteres

for, man vil stadig ikke tro. Faktisk advarer Gud, at man kun vil prøve at finde en undskyldning for sin mistro, hvis man går til emnet med stolthed og arrogance.

Vi håber derfor at de, som er oprigtige, åbensindede samt reelt søger sandheden, kan drage nytte af denne information, og at det hjælper med at sætte nogle nye tanker i gang for forståelsen af Gud.

GRUNDE TIL AT TRO

Det følgende er tre rationelle grunde til at tro på en skaber.

1. Universets begyndelse

Det første tegn, som peger på eksistensen af en Skaber, omhandler forståelsen af universets tilblivelse. Forestil dig at du går ude i ørkenen og finder et ur. Vi ved, at et ur består af glas, plastik og metal. Glas kommer fra sand, plastik fra olie og metal bliver udvundet fra undergrunden – alle disse komponenter er at finde ude i en ørken. Ville du tro på, at uret samlede sig selv? At Solen skinnede, vinden blæste, lynet slog ned, olien boblede op til overfladen og blandede sig med sandet og metallet, hvorefter uret samlede sig selv efter millioner af års tilfældige eller naturlige sammenfald?

*“Blev de skabt ud af ingenting eller skabte de sig selv?”
Koranen 52:35*

Intelligent eftersom det bragte hele universet ind i eksistens og skabte ‘videnskabens love’, der styrer universet. Vi kan også anvende vores fornuft til at sige, at dette “væsen” er evigt og ubegrænset fordi tid, rum og stof begyndte ved skabelsen af universet. Alle disse egenskaber udgør den basale forståelse af Gud, Skaberen af universet.

Nogle vil måske spørge, **“Hvem skabte så Gud?”** Gud, Skaberen, er anderledes fra Sin skabning. I modsætning til universet og resten af skabelsen, så er Gud evig – Han har altid eksisteret og har ingen begyndelse.

2. Universets perfektion

Det andet bevis på, at der er en skaber, er den orden og perfekte balance i vores komplekse univers. Kunne et kæmpe og komplekst univers komme til eksistens ved et tilfælde uden nogen form for styring?

Mange træk ved universet indikerer, at det er blevet skabt specifikt til at understøtte liv, f.eks. jordens afstand til solen, tykkelsen på jordens skorpe; hastigheden hvormed jorden roterer; mængden af ilt i atmosfæren; selv jordens hældning. Hvis disse værdier var en smule anderledes end hvad de er på nuværende tidspunkt, så ville liv ikke kunne eksistere.

På samme måde som et ur har en intelligent skaber, der sørger for at holde den nøjagtige tid, må også jorden have en intelligent skaber til at holde den præcise tid rundt om solen. Kunne dette ske af sig selv?

Når vi ser den orden, de præcise love og systemer inden i os selv og hele universet, er det så ikke kun rationelt, at de har en organisator? Denne ”organisator” kan igen bedst forklares ved eksistensen af Gud – Ham som har bragt hele denne orden i stand.

Det bør understreges, at Islam opfordrer til videnskabelige undersøgelser og refleksion. Videnskaben hjælper os med at beskrive de mange observerede mønstre, Gud har placeret i sit Skaberværk og får os til at værdsætte omfanget af Hans magt og visdom. Fremskridt indenfor videnskaben giver – ligesom enhver anden mekanisme eller proces vi finder i den naturlige verden fx vandkredsløbet eller tyngdekraften – tegn på eksistensen af en organisator og designer, og er ikke et argument imod Gud.

Ifølge videnskaben er universet begrænset, og har en begyndelse. Hvordan opstod dette univers? Menneskelig erfaring og simpel logik fortæller os, at noget som har en begyndelse, ikke bare kan opstå ud af ingenting, og ej heller kan det skabe sig selv. Vi kan bruge vores fornuft og sige, at et højere ”væsen” skabte universet. Dette ”væsen” må være mægtigt og

3. Åbenbaring fra Gud

Det tredje bevis er selve åbenbaringen, som er blevet sendt af Gud til menneskeheden som et tegn på Hans eksistens.

Et af hovedformålene med Islams bog, Koranen, er at få folk til at reflektere og værdsætte de ting, som Gud har skabt. Igennem Koranen gør Gud os opmærksom på Sit vidunderlige design og de kompleksiteter i universet og inden i os selv, som burde være nok til at overbevise os om, at vi er et resultat af intelligent design, formål og rationalitet. Gud siger eksempelvis:

“I skabelsen af himlene og jorden; i forskellen på nat og dag; i skibene, der sejler på havet, med hvad der er til gavn for menneskene; i det vand, som Gud sender ned fra himlen, så Han derved giver jorden liv efter dens død og udbreder alle slags dyr på den; i vindenes vekslen og i skyerne, der er sat i tjeneste mellem himmel og jord, i alt dette er der tegn for folk med intelligens.” - Koranen 2:164

Yderligere er der klare beviser på, at Koranen er Guds ord.

Koranen:

- Har ingen fejl eller modsigelser.
- Er blevet bevaret ord for ord siden dens åbenbaring i dens originale arabiske sprog modsat andre hellige skrifter.
- Har et simpelt, rent og universelt budskab, der appellerer til menneskets intellekt og naturlige opfattelse af en almægtig Gud.
- Er over 1400 år gammel, men indeholder mange videnskabelige fakta, som var ukendt på daværende tidspunkt, og som først for nylig er blevet opdaget af den moderne videnskab. For eksempel: at vand er kilden til alt liv (Koranen 21:30); Universets udvidelse (Koranen 51:47); Solen og månens individuelle kredsløb (Koranen 21:33).
- Indeholder mange historiske fakta, som ikke var almindelig kendt dengang samt talrige forudsigelser, som er gået i opfyldelse.

Koranen har en dyb og bevægende effekt på folk.

• Blev åbenbaret til Profeten Muhammed (fred være med ham) som var illitterær og alligevel indeholder den en unik sprogstil, universelt anerkendt som højdepunktet for arabisk veltalenhed og lingvistisk skønhed.

Den mest rationelle forklaring på de mange unikke og mirakuløse aspekter af Koranen er, at den kun kan være fra Gud.

Koranen er blevet lært udenad fra start til slut af millioner af mennesker verden over.